



# DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE SINT JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 548  
Klepel  
april / mei 2026

Palmpasen

Witte donderdag

Pasen

Paasconcert  
Sint Jansschola

Familiezondag

## PASEN 2026

Het paasfeest bestaat uit drie dagen. In het kerklating hebben wij daarvoor een mooi woord: Triduüm Sacrum. Drie heilige Dagen.

Zoals alle grote christelijke feesten begint ook het paasfeest in de avond en wel de avond van de donderdag in de Goede Week: Witte Donderdag.

In de Avondmis van die dag (dit jaar 2 april) gedenken wij twee gebeurtenissen: de laatste avond van de Israëlieten in het slavenhuis Egypte en Jezus' laatste avondmaal.

Na grote beproevingen mocht het volk Israël eindelijk zich gereed maken om weg te trekken, de vrijheid tegevoet. Van slavendienst aan de farao, de aardse macht, naar dienstbaarheid aan Gods toekomst.

In diezelfde avondmis gedenken wij de laatste avond van het leven van Jezus. Aan het begin van het joodse paasfeest gaat Hij met zijn twaalf apostelen aan tafel, een paasmaal. Jezus volgt de instructies van zijn traditie, maar voegt twee gebaren toe. Hij, de Meester en Heer, wast de voeten van zijn leerlingen. Zo moet het voortaan bij zijn leerlingen gaan, wanneer Hij is weggenomen. Geen aardse heerschappij, maar dienstbaarheid. Denk eens terug aan paus Franciscus, die op Witte Donderdag altijd naar...de gevangenis ging om de voeten van de meest gemarginaliseerde mensen te wassen, mannen, vrouwen, christenen en moslims.

Het tweede gebaar herhalen wij in elke heilige Mis: Jezus breekt het brood en schenkt de wijn: dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. In die tekenen blijft Hij bij ons: het brood van de ellende van zijn voorouders in Egypte en van zijn gebroken Lichaam en de beker van Gods rijk dat komt. Hij geeft zichzelf, zijn liefde, zijn leven, zijn Lichaam en Bloed.

Het feestmaal van Witte Donderdag eindigt in mineur. Eén van de leerlingen breekt met Jezus en zal Hem aangeven, verraden. Ook in die eerste gemeenschap bestond het al: de ontrouw, het verraad en even later de verloochening van Petrus, de eerste leerling. "Ik ken Hem niet." Petrus is bang zijn vrijheid en leven te verliezen. Later zal hij zich bekeren en alles geven, uiteindelijk ook zijn leven.

Daarna bidt Jezus in doodsangst. Hij is God én mens. Als mens heeft hij zoals alle mensen doodsangst gekend.

Daags daarna, Goede Vrijdag, gedenken wij het onrechtvaardige proces tegen Jezus. Hij neemt het kruis op zijn schouders, de slavenstraf. Wij gedenken zijn kruisweg in de middag van God Vrijdag, het uur van zijn kruisdood. 's Avonds komen we naar de kerk om het hele verhaal te aanhoren, zijn kruis te vereren, de noden van de kerk en de wereld, dit jaar meer en heviger dan andere jaren, aan de voet van Jezus' kruis neer te leggen in onze indrukwekkende, grote voorbeden. Tenslotte ontvangen wij de heilige Communie die overbleef van de Avondmis van Witte Donderdag.

Zaterdag is het stil. Jezus is gestorven en begraven. Volgens de Schrift is Hij afgedaald in het dodenrijk en heeft Hij verlossing gebracht aan Adam, de mens, aan allen die uitzichtloos in duisternis leefden. Wanneer de avond van Paaszaterdag is gevallen begint de belangrijkste kerkdienst van



El Greco, de verrezen Christus

het hele jaar: de Paaswake. Wij beginnen in de stilte en in de duisternis van het graf. Daarin ontsteken we het licht van Christus, de nieuwe paaskaars. Na de paasjubelzang luisteren wij naar de geschiedenis van de schepping en de verlossing, met als hoogtepunt het evangelie van Jezus' verrijzenis. Wij bidden op voorspraak van de heiligen en zegenen het doopwater. Op Pasen wordt alles nieuw. Er zijn dit jaar drie volwassen kandidaten voor het heilig Doopsel. Ook zij slaan een nieuwe weg in op hun levenspad.

Op Paaszondag is het helemaal feest. Wij vieren de plechtige, feestelijke hoogmis. Ook dan worden we besprenkeld met het doopwater. Allen hernieuwen hun doopbelofte.

Drie heilige Dagen. Van harte nodig ik u uit dit jaar alle dagen te komen meevieren. Het vraag veel van ons. Al die vieringen zijn ons antwoord op wat Jezus heeft gegeven, zijn passie, zijn leven.

Van harte wens ik u namens de locatieraad en het parochiebestuur zalig Pasen

pastoor Nico van der Peet

## VIERINGEN ROND PASEN IN DE SINTJANSBASILIEK

**WITTE DONDERDAG, 2 APRIL 2026**

19.30 u. Hoogmis m.m.v. de Cantorij  
21 u. - 22.30 u. Stille Wake m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

**GOEDE VRIJDAG, 3 APRIL 2026**

15 u. Het bidden van de Kruisweg  
19.30 u. Passieverhaal met Kruisverering m.m.v. Zangkoor Sint Jan - Goede Herder

**PAASZATERDAG, 4 APRIL 2026**

21 u. Paaswake m.m.v. de Cantorij

**EERSTE PAASDAG, 5 APRIL 2026**

10 u. Hoogmis met meerstemmig Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan  
Kinderwoorddienst en eieren zoeken in de pastorietuin

**TWEDE PAASDAG, 6 APRIL 2026**

10 u. Eucharistie  
15.30 u. Paasconcert Sint Jansschola



## Palmpasen

Op woensdag 25-3 van 15-16.30 uur gaan we op de pastorie weer Palmpaasstokken versieren en krijg je uitleg van pastoor Nico over de betekenis van alle aangebrachte versieringen.

Op Palmpasen (zondag 29-3) beginnen we de Mis met een processie door de kerk met de mooie Palmpaasstokken. Alle kinderen zijn van harte welkom! Als je wel graag met de processie meeloopt maar niet bij het versieren kan zijn dan evengoed graag aanmelden, dan zorgen we dat er een versierde Palmpaasstok klaarligt. Aanmelden bij [kinderkerk@sintjanlaren.nl](mailto:kinderkerk@sintjanlaren.nl)



## Eerste Heilige Communie

In januari zijn we weer gestart met de Eerste Communie voorbereiding met een groep van 12 kinderen.

Op zondag 19 april a.s. zullen deze kinderen tijdens de feestelijke Mis van 10 uur de Eerste Heilige Communie doen.

Ondertussen kunt u achter in de kerk op de gedekte tafel zien wie de kinderen zijn en volgen wat we hebben gedaan.

Ook de ouders komen o.b.v. Paul Snoek een aantal keer samen om de kinderen van dichtbij te kunnen volgen op weg naar dit bijzondere moment in hun leven.

U bent van harte welkom om dit grote feest bij te wonen en met hen mee te vieren!



## Vormselviering

Op zondag 12 april, zal mgr. Hendriks tijdens een bijzondere Hoogmis aan een aantal (jong-) volwassenen het Vormsel toedienen. Pastoor Nico heeft hen hier naartoe begeleid in een reeks bijeenkomsten. Alle parochianen zijn welkom om met hen samen dit mooie levensmoment te vieren.



## Witte donderdag

Op Witte Donderdag gedenken wij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Aan het begin van die maaltijd waste Jezus hun voeten en liet Hij zien wat echte dienstbaarheid betekent: liefdevolle zorg voor de ander. In deze eenvoudige, maar krachtige handeling wordt Zijn dienstbaarheid aan de wereld zichtbaar.

Witte Donderdag nodigt ons daarom uit om onszelf dienstbaar op te stellen tegenover onze medemens. Die boodschap van delen, saamhorigheid en zorg voor elkaar is vandaag de dag nog altijd actueel, zeker nu veel mensen in onze samenleving moeite hebben om rond te komen.

Ook dit jaar verbinden wij in onze parochie deze boodschap met een inzameling voor de voedselbank. Met deze actie willen we gezinnen ondersteunen die het financieel moeilijk hebben en voor wie de voedselbank van grote betekenis is.

U kunt uw producten inleveren op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag.

Ook staat er tijdens de hele Goede week een mand in de Mariakapel waar u uw bijdrage kunt inleveren.

De voedselbank heeft aangegeven dit jaar een voorkeur te hebben voor deze producten.

- Verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, deodorant, tandpasta, handzeep)
- Vis in blik
- Vlees in blik
- Groente in blik of glas
- Thee
- Koffie
- Koffie pads
- Zonnebloem- en/of olijfolie
- Wasmiddel (kleur)
- Broodbeleg (pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag)
- Ontbijtproducten (Muesli, Havermout, Brinta)

Samen kunnen we, in de geest van Witte Donderdag, een verschil maken door te delen en om te zien naar elkaar.

*IPCI Huizen, Blaricum en Laren*



## Paasconcert Sint Jansschola

Tweede Paasdag  
Maandag 6 april 2026

m.m.v.

**Cees van der Poel, orgel**

*Met werken van o.a.:*

*Gabrieli - Fauré*

*Anerio - Reger*

*Händel*



Algehele leiding

**Bas Groenewoud**

**Aanvang: 15.30 uur**

Kerk open: 15 uur

**Toegang vrij**

Collecte na afloop

**Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren NH**

## Paasconcert Sint Jansschola in Sint Jansbasiliek, Maandag, 2e paasdag, 6 april 2026; aanvang 15.30 uur

Ook dit jaar geeft de Sint Jansschola weer haar traditionele Paasconcert op de Tweede Paasdag in de Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren (NH).

Een traditie die 45 jaar geleden ontstond bij het 25-jarig bestaan van de voormalige Goede Herderkerk en nu nog steeds wordt voortgezet o.l.v. inmiddels de derde dirigent Bas Groenewoud.

Muziek door de eeuwen heen zal ten gehore worden gebracht, onder andere van componisten als Max Reger, Giovanni Gabrieli, Felice Anerio, Gabriel Fauré, Georg Friedrich Händel met éénstemmige muziek zoals Gregoriaans, acht-stemmig, dubbelkorig en driestemmig vrouwenkoor. De Schola zal een afwisselend en inspirerend programma ten gehore brengen met traditionele en ook minder bekende muziek, zowel juichend als ingetogen.

De Sint Jansschola Laren is een projectkoor wat twee keer per jaar een concert geeft in de Sint Jansbasiliek te Laren: het Kerstconcert op de tweede Kerstdag en het Paasconcert op tweede Paasdag. Het geheel staat onder leiding van Bas Groenewoud, die op zijn eigen wijze, deze jaren-

lange traditie voortzet. Organist Cees van der Poel zal de ca. 27 zangers van de Sint Jansschola op orgel begeleiden.

Dit concert zal ruim een uur duren en is vrij toegankelijk. Wij hopen u op deze tweede Paasdag te kunnen ontmoeten.

Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren worden om 15.00 uur geopend.

De toegang is vrij met een deurcollecte na afloop ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Namens de Sint Jansschola  
Reggie van Berkel  
0636500420

Foto Gemaakt door Marjet de Leeuw Nummer: 2025- 0421-Paasconcert -1315  
Waar de schola van opzij te zien is staat op de website van de Basiliek of bijgeleverde foto.

## Nieuws uit de Kinderkerk

### Pasen

Tijdens de Mis om 10 uur op eerste Paasdag is er traditiegetrouw een speciale en feestelijke kindwoorddienst voor de kinderen. Na de Mis mogen alle kinderen paaseieren zoeken in de tuin van pastoor Nico.



### Regionale familiezonntag naar Heiloo

Op zondag 17 mei hebben we een speciale editie van de regionale familiezonntag die we sinds een jaar 1 keer per 2 maanden vieren. Deze familiezonntag wordt een Maria Bedevaart naar Heiligdom Heiloo (12.00-17.00 uur) en wordt verzorgd en begeleid door de blauwe zusters aldaar. Ook voor deze familiedag is iedereen welkom! We zullen samen de Mis vieren en genieten van een verzorgde lunch. Daarna is er voor iedere leeftijdsgroep een passend programma verdieping en/of spel en gezelligheid. Inschrijving voor deze familiedag is wel vereist. Het is mogelijk samen per bus te reizen. Zie voor informatie en opgave: <https://sintjanlaren.nl/agenda/familiezonntag-mariabedevaart-naar-heiloo/>

**FamilieZondag**  
**Maria Bedevaart**  
**naar Heiligdom Heiloo**

**17 mei van 12:00-17:00**  
samen eten, spelen, verdiepen en vieren

**Iedereen is welkom!**  
Busvervoer is mogelijk.

**Hopelijk kom je ook!**  
Meld je aan via:  
Of bij de familiezonntag werkgroep

**Bonifatius** **Dekenaat Gooimeer**

## Alphacursus

Op 8 april 2026 start een Alphacursus in de Mariakerk in Bussum



Gelovig of niet gelovig, jong en wat ouder. Alpha is samen eten, samen luisteren, samen praten.

De avond begint om 18.30 uur met een gezellige maaltijd. Daarna is er een inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere deelnemers.

Kom gerust de eerste avond kijken of het iets voor je is.

Wil je meer weten? Of je aanmelden, dat kan via een mail naar: [Apha@h-drieenheid.nl](mailto:Apha@h-drieenheid.nl)

In het najaar start ook in onze parochie Sint Jan- Goede Herder een Alphacursus. Meer informatie in een volgende Klepel.

## ZIEKENTRIDUUM HILVERSUM 2026

op 21 en 22 april

Het traditionele Ziekentriduum zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 21 en woensdag 22 april.

En zoals gebruikelijk in de kerk van de Emmaus-Paulusparochie aan de Kerkelandenlaan 5 (De Waaijer).

Het triduum is bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en zieken.

Het programma bestaat uit kerkelijke vieringen afgewisseld met tijd voor ontspanning en ontmoeting.

Graag nodigt het bestuur van de Stichting Ziekentriduum Hilversum mensen uit deel te nemen aan één of beide dagen.

Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 en 15.00 uur.

U kunt zich opgeven bij de contactpersoon Ans Kleijer 035- 5382773 of [anskleijer@hotmail.com](mailto:anskleijer@hotmail.com)

of bij het secretariaat via [triduum@emmaus-paulus.nl](mailto:triduum@emmaus-paulus.nl)

## Familieberichten

### Gedoopt:

25 Jan Fenna Wilhelmina Luda Gijzel  
1 maart Mackay Peter Callenbach

### Overleden:

26 jan Carien Dekker- van Osch  
9 feb Josepha Jansen- van Huystee  
15 feb. Bep Bouwman- Gieskens  
2 maart Leen Bouwman  
6 maart Frans Timmermans

## Collecte opbrengsten

Januari € 2.395,-  
Via QR code € 571,-  
Februari € 3.120,-  
Via QR code € 455,50

## Vieringen op werkdagen

Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er Eucharistievieringen in de basiliek.

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie  
Woensdag 18.30 uur Aanbedding met aansluitend Eucharistie  
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie

## Biechtgelegenheid

Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur biechtgelegenheid in de kerk.

## Ouderendiner 65+

Onze volgende maandelijks, gezellige, vers bereide en goed bezochte diners voor alleenstaande ouderen in de Goede herder zaal van de Sint Jansbasiliek vinden plaats op de volgende zondagen vanaf 17:00 tot circa 19:30: 22 maart, 26 april en 31 mei.

Onze vaste gasten worden persoonlijk uitgenodigd middels een telefoontje in de week voorafgaand aan het diner.

Bent u een alleenstaande oudere en wil u hier graag aan meedoen, meld u dan aan bij het secretariaat van de parochie en dan nodigen wij u ook uit om een keer mee te komen dineren en tevens te proeven van de gezellige sfeer.

Misschien besluit u dan ook om onze vaste gast te worden. Wij vragen voor ons diner een kleine bijdrage van minimaal €12,50, maar wat extra is altijd welkom.

U bent van harte welkom.

Het dinerteam van de Sint Jansparochie.

Telefoonnummer van het secretariaat: 035-5382071  
Of e-mail: info@sintjanlaren.nl  
aanwezig: maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur



## Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder, Laren NH  
Verschijnt 6x per jaar

### Redactie:

N.A.M. van der Peet  
C. Chimienti  
M.C.H.J. Grootveld  
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

### Technische uitvoering:

Practicum Print Management BV  
www.practicum.nl

### Bezorging:

Martin Zwanikken (Goede Herderwijk)  
telefoon: 06 - 581 34 31  
Ria Le Blanc (St. Janswijk)  
telefoon: 035 - 533 43 00

### Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren  
Telefoon 035 - 538 20 71

### Secretariaat:

Marion Grootveld  
telefoon: 035 - 538 20 71  
ma. t/m do. van 9.00 - 13.00 uur  
e-mail: info@sintjanlaren.nl

### Ledenadministratie:

e-mail: ledenadmin@sintjanlaren.nl

### Pastoraat:

Pastoor N.A.M. van der Peet  
Brink 33, 1251 KT Laren  
telefoon: 035 - 538 20 71  
mobiel: 06 - 128 307 57  
(alleen bij dringende zaken)  
e-mail: pastoorsintjanlaren@ziggo.nl

Rekening nr. van de parochie  
Sint Jan-Goede Herder  
NL53 RABO 0334 9660 00

Rek. nr. Gezinsbijdragen/Kerkbalans:  
NL41 RABO 0334 9053 97

### Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende klepel verschijnt op woensdag 27 mei 2026 Kopij graag aanleveren vóór maandag 11 mei 2026 bij het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

## Vieringenrooster

### De Goede week

Zaterdag 28 maart		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 29 maart	Palmzondag	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen Kinderwoorddienst
Donderdag 2 april	Witte Donderdag	19.30 uur 21.00 - 22.30 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij Stille wake m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Vrijdag 3 april	Goede Vrijdag	15.00 uur 19.30 uur	Het bidden van de Kruisweg Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. Zangkoor Sint Jan-Goede Herder
Zaterdag 4 april	Paaszaterdag	21.00 uur	Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 5 april	Verrijzenis vd Heer	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan Kinderwoorddienst, na de mis eieren zoeken Eucharistie
Maandag 6 april	2e Paasdag	10.00 uur	
Dinsdag 7 april		20.30 uur	Vesper
Zaterdag 11 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 12 april	2e zondag van Pasen	10.00 uur	Pontificale Hoogmis m.m.v. de Cantorij, viering HeiligVormsel Kinderwoorddienst
Zaterdag 18 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 19 april	3e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met eerste Heilige Communieviering
Zaterdag 25 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 26 april	4e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij Kinderwoorddienst
Zaterdag 2 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 3 mei	5e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn Kinderwoorddienst
		17.00 uur	Choral Evensong m.m.v. Vespera Lux o.l.v. Paul Snoek
Dinsdag 5 mei		20.30 uur	Vesper
Zaterdag 9 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 10 mei	6e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij m.m.v. de Broederschap van Sint Jan Kinderwoorddienst
Donderdag 14 mei	Hemelvaart van de Heer	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen Kinderwoorddienst
Zaterdag 16 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 mei	7e zondag van Pasen	10.00 uur 17.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij Choral Evensong Taizé-stijl met Projectkoor o.l.v. Paul Snoek Kinderwoorddienst
Zaterdag 23 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 mei	Hoogfeest van Pinksteren	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn Kinderwoorddienst
Maandag 25 mei	2e Pinksterdag	10.00 uur	Eucharistie
Zaterdag 30 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 31 mei	Heilige Drie-eenheid	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen Kinderwoorddienst

Wilt u thuis de kerkdienst volgen. Kunt u op onze website de knop livestream aanklikken.  
Website www.sintjanlaren.nl