



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 538
Klepel
juli/augustus/september 2024

Zomer 2024

•
Ons kerkhof

•
Nieuw
Kinderkoor!

•
Ziekenzondag

•
Maria-Tenhemel-
opneming

•
Sint Jansprocessie
2024

Zomer 2024



Mijn dankbare terugblik op de Sint Jansprocessie, zondag 23 juni jongstleden, begin ik met een citaat uit de mooie preek van onze bisschop, mgr. Jan Hendriks, over het thema van dit jaar 'Bid om vrede':

"Vredestichters zijn we als we onze emoties los kunnen laten, als we oprecht naar verzoening streven, liefdevol voor een persoon kunnen bidden, met wie we het moeilijk hebben, als we niet geleid worden door haat of vergeldingsdrang en als we onze eigen wil en mening ook iets kunnen relativiseren. Dit geldt voor mensen in hun relaties onder elkaar, dit geldt voor ieder groot conflict, voor oorlog. Ergens moet je ook altijd de minste kunnen zijn."

Heel praktische aanwijzingen voor ons die verlangen naar vrede in onze door onvrede en oorlogen geteisterde wereld.

Gelukkig namen veel Laarders en gasten van buiten ons dorp deel aan de processie, die uiteraard geen demonstratie is, maar ik hoorde dat sommige deelnemers zich hadden aangesloten in verband met de dreigende situatie op het wereldtoneel. Wij vinden kracht in het samen delen van ons verlangen naar vrede en in navolging van Jezus, de Vrededorst, daarvoor te bidden en ons daarvoor in onze eigen omgeving in te spannen.

Allen die hebben deelgenomen ben ik heel dankbaar evenals de vele mensen die de processie hebben begeleid, hebben voorbereid en ons dorp hebben gesierd met de fraaie bogen en wimpels. Lopend over de Hilversumse weg ontroerde het me dat waar normaal het leven voortraast nu deze feestelijke en geconcentreerd biddende en zingende menigte optrok. Op weg naar het Sint Janskerkhof, waar wij pastoor Vriend bijzonder hebben herdacht en waar de bisschop in aanwezigheid van leden van de familie Vriend, zijn graf heeft gezegend. Ook herdachten wij in de voorbeden de dit jaar overleden pastoor Willems, de emeritus van Blaricum, die een trouwe celebrant en pelgrim was op het kerkhof, elk jaar weer. Talloze namen werden genoemd in de voorbeden, namen van familieleden en geliefden. Temidden van hun graven vierden wij de eucharistie.

De processiedag was de eerste echte zomerdag na een koel en nat voorjaar.

Wij proberen te genieten van de zomer; velen gaan op reis, anderen blijven thuis of kunnen niet reizen. Hopelijk wordt het voor allen een mooie tijd van genieten en van bezinnen op wat komen gaat. Wij bereiden het eeuwfeest van onze basiliek voor, dat wij vanaf Sint Jan 2025 tot het einde van het jaar zullen vieren. Op zondag 26 oktober zal het hoogtepunt zijn met een feestelijke pontificale Mis.

Wij gaan nieuwe initiatieven nemen voor kinderen en jongeren. Onze jongerenwerker Paul Snoek en anderen bereiden een nieuw kinderkoor voor. Alle kinderen nodigen wij uit en wij sporen hun ouders en oma's en opa's aan de kinderen te motiveren. In onze gemeenschap zien we uit naar nieuwe, ook jonge gezichten.

We proberen verdere stappen te zetten op de weg van de vrede die Jezus ons geleerd heeft. Op die weg werd Hij behandeld als de minste van de mensen. Maar juist Hij behaalde de overwinning op alle vijandschap. Laten we Hem volgen.

pastoor Nico van der Peet



Openstelling basiliek zomer 2024

Ook dit jaar zal onze basiliek gedurende de zomerperiode op zaterdagen weer opengesteld worden voor bezichtiging en gebed.

**De eerste openstelling is op
zaterdag 29 juni.**

**Op zaterdag 14 september
wordt het seizoen afgesloten.**

Tijdens de openstellingsdagen houden kerkwachten toezicht en geven zij informatie aan bezoekers. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die als kerkwacht willen fungeren.

Hebt u interesse, neemt u dan voor informatie en/of aanmelding contact op met Frans Bierlaagh:
e-mail: fta.bierlaagh@hetnet.nl
tel.: 06-460 81112.

Feestelijk Vormsel

Op zaterdag 15 juni ontvingen 26 jongeren uit onze regio, onder wie ook jongeren uit Laren, het heilig sacrament van het Vormsel. De feestelijke en plechtige viering vond plaats in de H. Vituskerk in Blaricum. Na een jaar van voorbereiding op locatie in Laren, Blaricum, Huizen en Bussum heeft de bisschop het geloof van deze jongeren bezegeld door de handoplegging en zalving. Wij zijn dankbaar dat ook in onze tijd jongeren kiezen voor het geloof en de band met de kerkgemeenschap. Van harte proficiat. Met toestemming van de vormelingen drukken wij deze groepsfoto af.



Ons kerkhof

Na de processie, in alle rust het “rondje” gefietst en dus ook ons kerkhof nogmaals bezocht. Even stilgestaan bij het mooie graf van onze emeritus pastoor Vriend. Wat hebben we een prachtig kerkhof, en hoe hard wordt daar gewerkt door onze beheerder Marco Out en de vele vrijwilligers om ons kerkhof zo te onderhouden!



Wat gelijk opvalt zijn de nieuwe plekken die gecreëerd zijn om het afval te verzamelen. Via deze bakken kunnen we het afval goed scheiden, waarbij wij wel iedereen vriendelijk willen verzoeken om het plastic afval zoveel mogelijk mee naar huis te nemen om zodoende onze kosten van vuil ophalen fors te reduceren.

Ook nieuw zijn de 4 informatieborden op ons kerkhof. Deze zijn te vinden bij de ingang, het houten kruis, het kindermemorial en bij de kapel. Op deze borden staat interessante achtergrondinformatie over de bijzondere plek die ons kerkhof is. Middels een QR-code is er nog extra informatie te verkrijgen.



Ons kerkhof is voor velen een plaats voor bezinning en wij doen ons uiterste best om het kerkhof in optimale staat te houden en vragen ieders medewerking om hieraan mee te werken.

Weet u dat wekelijks een grote groep vrijwilligers Marco ondersteunt om het kerkhof dit aanzien te geven? Belangstelling om mee te helpen? Meldt u aan bij Marco!

Chris Bogaers

Marteldood Johannes de Doper



Het Sint Jansfeest ligt nog maar net achter ons -getuige ook de vele fraaie foto's elders in deze Klepel- en toch moeten we al de herdenking van de marteldood van Johannes de Doper aankondigen.

In de hoogmis op zondag 1 september zullen we, in het bijzijn van de broederschap van Sint Jan én de muziekvereniging Sint Jan, de marteldood van onze patroon herdenken.

De viering vangt aan om 10.00 uur.

Nieuw Kinderkoor!



Vanaf september zal het Koorhuys voor de Parochie van Laren een nieuw kinderkoor starten. Dirigent Paul Snoek zal met kinderen van groep 1 t/m groep 8 muzikaal aan het werk gaan en met

het koor toewerken naar diverse optredens in de mooie Basiliek van Laren, waaronder 5 gezinsvieringen, het feest van Sint Maarten en Kerstavond. Suzanne Geldermans zal als koormoeder zorgen voor een gezellig onthaal! Ook is er elk jaar een superleuk kooruitje en werkt het koor mee aan een aantal echte concerten.

De repetities zijn op dinsdagavond (m.u.v. schoolvakanties) voor kinderen uit groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 19 uur en voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van 19 tot 19.30 uur naast de Basiliek.

Kinderen uit Laren, maar ook uit de omliggende dorpen, kunnen zich aanmelden om lid te worden via de website van het Koorhuys: www.koorhuys.nl

Ziekenzondag

Op zondag 8 September willen we wat extra aandacht geven aan diegenen die ziek zijn. De Ziekenzondag is in het leven geroepen om het contact tussen zieke en gezonde mensen te verbeteren. Al enkele jaren is het een traditie om een “aandachtsbloem” uit te delen, ná de Zondagsviering in de parochies van Blaricum, Huizen en Laren. U kunt die vervolgens geven aan een zieke of iemand die wel een blijk van aandacht of troost kan gebruiken.

IPCI (Inter Parochieale Caritas Instelling)

Maria-Tenhemelopneming

Maria-Tenhemelopneming wordt in de Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. Liturgisch heeft de viering de hoogste rang, die van hoogfeest (Latijn: solemnitas). Dat betekent onder meer dat de viering al op de vooravond begint. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht ‘opsteeg’, maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.



Anders dan andere jaren zal het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming niet op de zondag voorafgaand of aansluitend aan 15 augustus worden gevierd, maar op de feitelijke dag zelf.

Op donderdag 15 augustus vieren we dit hoogfeest met een Gregoriaans gezongen viering om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Ziekentriduüm 2024 weer een bemoedigende bijeenkomst

Het bestuur van de Stichting Ziekentriduüm Hilversum had ook dit jaar weer een kleurrijke folder uitgebracht. Daarin wordt het triduüm omschreven als ‘een geestelijke steun in de rug’. En zo was het ook precies, zoals onze gasten van het ziekentriduüm 2024 het weer hebben mogen ervaren.

Het ziekentriduüm werd dit jaar gehouden op dinsdag 23 en woensdag 24 april. Op beide dagen stond een grote groep vrijwilligers al ruim vóór 10.00 uur klaar om de bezoekers op te vangen, naar hun plaatsen te begeleiden en van koffie of thee te voorzien. Deze bezoekers komen niet alleen uit de Hilversumse parochies, maar ook van de KAN-parochies, uit Laren en zelfs uit Weesp.

Het officiële programma begint altijd met een H. Mis. Dit keer met resp. pastoor Dresmé en pastor Kaak als celebranten, geassisteerd door de diakens Simileer, van Wilgenburg en Balk. Na de Mis was het tijd voor een nieuwe ronde koffie (of thee) met alle gezellige, onderlinge contacten van dien. Om 12 uur volgde de ziekenzegen. Dit is altijd weer een indrukwekkend onderdeel van het programma. Na een korte plechtigheid trokken de pastores en de diakens de zaal in om bij ieder persoonlijk de handen op te leggen en de zegen over hem of haar af te smeken.

Daarna was het tijd voor de maaltijd. Ook nu slaagden de vrijwilligers van de keuken er weer in deze logistieke uitdaging tot een goed einde te brengen. Voor onze gasten is de maaltijd opnieuw een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na het eten speelde organist Jaap Jan Steensma nog een potpourri van zijn favoriete melodieën, die hij telkens inleidde met een interessant verhaal.

Helaas ontbrak dit onderdeel de eerste dag omdat hij toen verhinderd was. De dagen werden als altijd afgesloten met een Lof met uitstalling van het Allerheiligste. Alle liturgische onderdelen werden muzikaal opgeluisterd door het interparochieële koor Con Amor onder leiding van dirigent Catrien Besamusca.

Na een afwisselende dag keerden onze gasten rond 15.00 uur gesterkt en voldaan huiswaarts, alweer uitkijkend naar de editie van volgend jaar. Daarvan zijn de datums al bekend: 13 en 14 mei 2025.

Dit jaar is het jaar van Gebed

Dit als voorbereiding op het Jubeljaar van 2025. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag... Heb jij vroeger ook dat liedje geleerd? Bidden is spreken met God: om Hem te danken, om Hem iets te vragen, of om Hem gewoon te betrekken bij je leven. Bidden is niet alleen praten met God zoals het liedje leerde, maar ook: luisteren naar God. Denk aan Maria aan de voeten van Jezus. Zij was een en al oor en wilde alles horen wat Hij te zeggen had. God beschouwt mensen als Zijn kinderen en als vrienden. Zijn kerk noemt Hij Zijn bruid. Dit zijn in het algemeen de hechtste banden tussen mensen die er zijn: tussen ouders en kinderen, binnen huwelijken en tussen vrienden. De gesprekken met Hem zijn dus heel vertrouwelijk en laagdrempelig. God is geïnteresseerd in alles wat je bezighoudt, de grote en de kleine dingen. Weet je niet wat je moet bidden? Jezus heeft ons zelf een gebed geleerd. Het onze Vader. Dat kan je altijd bidden.

Chiara Chimienti

Sint Jansprocessie 2024



Kinderkerk Activiteiten 2024

voor in de agenda

Kinderwoorddienst (10u)
15 September
20 Oktober
17 November
15 December

Heb je wel eens de vrolijke Kinderkerk pagina's gezien op de website? Kijk snel op www.sintjanlaren.nl -> Kinderkerk



Ouderendiner 65+

Komende maanden organiseert het team van de vrijwilligers dinerclub traditiegetrouw eenmaal per maand een ouderendiner in de Goede Herderzaal van onze Sint Jansbasiliek op zondagavond vanaf 17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.

U kunt zich nog aanmelden bij het secretariaat van onze parochie. Onze vaste gasten worden telefonisch door onze vrijwilligers uitgenodigd.

De eerstvolgende dinerbijeenkomsten zijn op zondag 8 september en zondag 13 oktober.

Familieberichten

Overleden

9 juni Ronald de Haas
12 juni Rich Bon

Collecte opbrengsten

Mei € 2.855,-
Via QR code € 371,90
Juni (deel 1) € 955,-
Via QR code € 148,50

Vieringen op werkdagen

Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er Eucharistievieringen in de basiliek.

Dinsdag 9.00 uur Eucharistie
Woensdag 18.30 uur Aanbedding met aansluitend Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur Eucharistie

Biechtgelegenheid

Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur biechtgelegenheid in de kerk.



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

N.A.M. van der Peet
J. van Berchum
C. Chimienti
M.C.H.J. Grootveld
H. Zwanikken
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

Technische uitvoering:

Practicum Print Management BV
www.practicum.nl

Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 531 59 41
Ria Le Blanc (St. Janswijk)
telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren
Telefoon 035 - 538 20 71

Secretariaat:

Marion Grootveld
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00 - 13.00 uur
e-mail: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

e-mail: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

Pastoor N.A.M. van der Peet
Brink 33, 1251 KT Laren
telefoon: 035 - 538 20 71
mobiel: 06 - 128 307 57
(alleen bij dringende zaken)
e-mail: pastoorsintjanlaren@ziggo.nl

Rekening nr. van de parochie
Sint Jan-Goede Herder
NL53 RABO 0334 9660 00

Rek. nr. Gezinsbijdragen/Kerkbalans:
NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende klepel verschijnt op woensdag 25 september 2024
Kopij graag aanleveren vóór maandag 9 september 2024 bij het secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

Vieringenrooster

Zaterdag 20 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 21 juli	16e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 27 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 28 juli	17e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 03 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 04 aug.	18e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Dinsdag 06 aug.		20.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 10 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 11 aug.	19e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Donderdag 15 aug.	<i>Maria Tenhemelopneming</i>	19.30 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 17 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 18 aug.	20e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 24 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 25 aug.	21e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 31 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 01 sep.	<i>Marteldood Johannes de Doper</i>	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Dinsdag 03 sep.		20.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 07 sep.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 08 sep.	23e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn
Zaterdag 14 sep.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 15 sep.	24e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 21 sep.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 22 sep.	25e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 28 sep.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 29 sep.	26e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij