



# DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 536  
Klepel  
april/mei 2024

Kinderkerk



Matthäus Passion  
2024



Synodaal gesprek



Paasconcert van de  
Sint Jansschola



Roze kazuifel

## Pasen 2024



Aan het einde van het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes lezen wij over de begrafenis van Jezus. Waar zouden zij Hem begraven? Er was een leerling van Jezus, Jozef van Arimatéa, maar in het geheim uit vrees voor zijn volksgenoten. In die duistere namiddag van de vrijdag vroeg hij aan Pilatus, de landvoogd, het gestorven lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Hij legde hem neer in een graf in de tuin die zich bevond op de plaats waar Jezus gekruisigd was. Een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Wat een edele man, die Jozef. Het minste wat Hij kon doen voor zijn Meester was Hem fatsoenlijk begraven.

In de dagen waarin ik dit stuk schrijf horen wij over het zeulen met het gestorven lichaam van Alexej Navalny in het onmetelijke Rusland. Hij was een christen: het geloof hielp hem veel ellende te dragen en te verdragen. Hij idealiseerde zichzelf niet: hij had zich ook verbonden gevoeld met dubieuze stromingen in zijn land. Maar uiteindelijk wist hij zich innerlijk totaal vrij en verlost, door Christus die gezegd heeft dat de mensen jouw lichaam kunnen doden, maar niet de ziel van de mens, waar een mens alleen is met God.

Deze bijzondere man ijverde voor gerechtigheid, menselijkheid, democratie en gaf alles, zelfs zijn eigen leven voor de vrijheid van zijn volk.

Het duurde lang voordat zijn lichaam werd vrijgegeven. Uiteindelijk mocht hij begraven worden op de begraafplaats van een kerk in Moskou, die luistert naar de ontroerende naam "Kerk van de Moeder Gods, Verzacht mijn lijden". Wat zou je de vrouw, de kinderen en de ouders van Navalny en heel het Russische volk dit toewensen: verzachting van het lijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor zoveel andere volken, bijvoorbeeld dat van Oekraïne, Israël, Gaza, Syrië.

Wij staan kort voor het Paasfeest. Wij gedenken de lijdensweg van Jezus. Gedurende drie dagen komen wij samen in onze basiliek. Een hele inspanning, te beginnen op Witte Donderdag.

Vorig jaar mocht ik deze dagen voor het eerst in Laren vieren. Dankbaar zie ik daarop terug, op de inzet van velen, bijzonder van onze koren die toen - zoals altijd - prachtig zongen.

Eén opmerking: het aantal kerkgangers was op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beperkt. Hopelijk kunnen we de vieringen van die dag en van Goede Vrijdag en Pasen met veel kerkgangers beleven.

Van harte nodig ik u uit deze bijzondere en aangrijpende vieringen te bezoeken.

Wij vieren het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus, meer nog dan andere jaren, met het lijden van talloze mensen voor ogen, die gebukt gaan onder geweld en oorlog. Bidden om vrede is meer dan ooit nodig.

Van harte wens ik een Zalig Paasfeest!

*pastoor Nico van der Peet*



## Bedevaart naar Banneux (24 - 28 mei en 23 - 27 augustus)

**Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.**

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en 'Moeder van de Verlosser'. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken. Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden.

Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: € 325.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op [banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl](mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl).



# Kinderkerk

## ACTIVITEITEN 2024 – VOOR IN DE AGENDA

Kinderwoorddienst (10u)	Gezinsviering
24 maart (Palm Pasen)	14 april (communie) 10u
31 maart (Pasen)	2 juni
19 mei	7 juli
16 juni	1 september
15 september	6 oktober
20 oktober	3 november
17 november	1 december
15 december	



## OVERIGE KINDERKERKACTIVITEITEN

Woensdag 20 maart	14.00u	Palm Pasen stokken maken
Zondag 31 maart	10.00u	Hoogmis van Pasen met daarna eieren zoeken in de tuin van de pastoor.
Zondag 23 juni	10.30u	Sint Jansprocessie – voor meer informatie zie processie 4 kids! ( <a href="http://www.sintjansprocessie.nl">www.sintjansprocessie.nl</a> )
Maandag 11 november	17.00u	Sint Maarten lampionnenloop
Dinsdag 24 december	18.00u	Kerst Gezinsviering
Woensdag 25 december	15.00u	Kindje wiegen – Dick Bruna voorlees verhaal

Ook dit jaar bereiden zich weer kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie. We nodigen u uit dit grote feest samen met de kinderen te vieren tijdens de H. Mis van 10 uur op zondag 14 april.

Heb je wel eens de vrolijke Kinderkerk pagina's gezien op de website! Kijk snel op [www.sintjanlaren.nl](http://www.sintjanlaren.nl) -> Kinderkerk

## Matthäus Passion 2024

In de aanloop naar Pasen, op Palmzondag 24 maart om 15.00 uur, vindt in onze Sint Jansbasiliek 'traditioneel' weer een jaarlijkse uitvoering plaats van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach; dit jaar al weer voor de vijftiende keer. Deze wereldberoemde compositie (premiere Goede Vrijdag 11 april 1727) uitgevoerd door solisten, twee orkesten, twee koren en een jongenskoor geldt voor velen als het hoogtepunt in de klassieke muziekgeschiedenis. Op een meeslepende, ontroerende en dan weer troostrijke manier wordt het lijdensverhaal verteld zoals opgetekend in het Evangelie volgens Mattheüs. Hoe Jezus door Judas wordt verraden, door Petrus verloochend en door Pilatus wordt veroordeeld tot de dood aan het kruis.

De kracht van de Matthäus is dat het je als toehoorder diep raakt, omdat het een verhaal is vol menselijke en emotionele thema's die iedereen herkent. Symboliek speelt in deze meesterlijke compositie dan ook een grote rol omdat Bach allerlei middelen inzet om een zo optimaal mogelijk effect te krijgen. Van ontroering en spijt in de beroemde aria 'Erbarme dich' tot de huiveringwekkende aardbeving nadat Jezus gestorven is, in 'Sind Blitze, sind Donner',

Dit jaar heeft Laren Klassiek gekozen voor een eigen productie. De uitvoering staat onder leiding van de nationaal en internationaal gelauwerde dirigent Ed Spanjaard. De geëngageerde solisten uit eigen land zijn Maarten Koningsberger in de rol van Christus, Bernard Loonen als evangelist en Joris van Baar, die de basaria's en kleine partijen zingt. Uit Duitsland komen de sopraan Helena Bickel en de alt Claudia Kamaris. Zij worden begeleid door het Bachorkest en zangertjes van de kinderkoorschool uit Utrecht. De viola da gamba wordt gespeeld door Freek Borstlap en het kistorgel door Wybe Kooijmans. Kaarten zijn verkrijgbaar via [www.larenklassiek.nl](http://www.larenklassiek.nl) of via de Nationale Theaterkassa 0900-9203.



## Choral Evensongs

In de komende periode zijn er op **zondag 7 april en zondag 2 juni** weer Evensongs.

Op beide dagen is het aanvangstijdstip 17.00 uur. De Evensongs worden verzorgd door koren onder leiding van Paul Snoek.

## Synodaal gesprek, donderdag 4 april a.s.

Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus het initiatief genomen om wereldwijd synodale gesprekken te houden. Geen discussie stelde hij voor, maar een luisteren naar de Heilige Geest, die ons leert hoe wij in deze tijd kerk kunnen zijn en de mensen kunnen dienen.



Al eerder werden ook in de parochies van Laren, Blaricum en Huizen gesprekken gehouden.

Vorig jaar oktober werd in Rome de eerste van twee synodes gehouden, een vergadering van de paus, bisschoppen, religieuzen en andere gelovigen. Voor het eerste in de synodale, conciliaire geschiedenis van de Kerk hadden ook vrouwen stemrecht! Hierbij werden de resultaten van de wereldwijde synodale gesprekken besproken.

De paus heeft de gelovigen gevraagd dit voorjaar opnieuw in gesprek te gaan.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit beveelt aan om vooral de vier volgende thema's te bespreken:

- Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
- Vorming in een missionaire Kerk;
- Deelname aan een verwelkomende Kerk;
- Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft om het gesprek hierover te vergemakkelijken per onderwerp een gesprekssheet gemaakt. Telkens is er een korte inleiding met vragen voor het synodale gesprek. Men kan ook ingaan op de andere onderwerpen uit het internationale synthese-document. De wijze van gesprek die wordt voorgesteld, en waarover de landelijke handreiking ook uitleg geeft, is "het gesprek in de Geest". "Een synodaal gesprek is gebaat bij ontvankelijkheid, we proberen goed naar elkaar te luisteren. Het is geen debat waarbij we willen bewijzen wie gelijk of ongelijk heeft", aldus de handreiking. "Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding."

Voor de parochies van Laren, Blaricum en Huizen is een synodaal samenzijn gepland op **donderdag 4 april aanstaande**.

Plaats: de Thomaskerk, Huizermaatweg 61, 1273 NL Huizen.

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom.

Graag opgave bij het secretariaat van onze parochie,

telefonisch 035 5382071

of mail naar [info@sintjanlaren.nl](mailto:info@sintjanlaren.nl)

*pastoor Nico van der Peet*

## Zondag Oosterse kerken - Hoogmis met Klein Byzantijns koor

Op **zondag 28 april, de zondag van de Oosterse kerken**, zal de **hoogmis van 10.00 uur traditioneel weer muzikaal worden ondersteund door de zangers van het Klein Byzantijns koor uit Utrecht, onder leiding van dirigent Ilia Belianko.**

Het koor, bestaande uit ca. 25 mannen en vrouwen, zingt vooral liturgische muziek uit de Oosters orthodoxe kerken. Volgens deze Byzantijnse traditie wordt uitsluitend a-capella gezongen omdat, zo wordt verondersteld, alleen de menselijke stem in staat is om God te prijzen.

De muziek is meestal vierstemmig en soms zes- tot achtstemmig.



## Inzamelingsactie Voedselbank

**Op Witte Donderdag gedenken wij het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen.**

Aan het begin van de maaltijd wiste Jezus de voeten van zijn leerlingen. In de handeling van de voetwassing wordt de dienstbaarheid van Jezus aan de wereld zichtbaar.

Witte Donderdag is daarom een goed moment om je dienstbaar op te stellen aan je medemens.

In onze parochie zijn we vorig jaar gestart met het inzamelen van producten voor de Voedselbank. We hebben daar twee momenten in het jaar voor uitgekozen. De dag van de armoede in oktober en dus ook Witte Donderdag.

U kunt uw producten inleveren tijdens Witte Donderdag maar ook op Goede Vrijdag. Dit jaar heeft de Voedselbank aangegeven voorkeur te hebben voor de volgende producten;

- Houdbare melk/zuivel
- Rijst
- Pastasaus liefst in kartonnen verpakking
- Wasmiddel
- Olie

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie.



## Roze kazuifel

Beste parochianen,

In de katholieke kerk is het een goed gebruik dat de priester een roze kazuifel draagt tijdens de hoogmis op zondag Gaudete (3e zondag van de Advent) en zondag Laetare (4e zondag in de 40-dagentijd). Wij hebben echter vastgesteld dat onze parochie helaas geen roze kazuifel meer in het bezit had.

Wij als misdienaars van onze mooie basiliek hebben daarom het plan opgevat om geld in te zamelen en zo de parochie een nieuwe roze kazuifel te schenken. Zondag 4 februari was het zover en konden we de pastoor dit nieuwe roze kazuifel overhandigen. Ons verzoek om financiële steun werd zelfs zó goed gesteund dat we nog €165 konden doneren aan Stichting Friersdale van Pater van Wegen.

We willen via deze weg iedereen bedanken die ons initiatief heeft gesteund.

Namens de misdienaars,  
Chiara Chimienti

*Op zondag Laetare droeg de pastoor voor het eerst dit nieuwe kazuifel. Tijdens deze viering werden Marcel Horst en Simon Majoor officieel als lid toegelaten tot de Broederschap van Sint Jan. Op de foto ook de trotse voorzitter van de broederschap, Ton Vos.*



## Paasconcert van de Sint Jansschola in de Sint Jansbasiliek te Laren

**Ook dit jaar geeft de Sint Jansschola weer haar traditionele concert op tweede paasdag in de Sint Jansbasiliek.**

De Sint Jansschola Laren is een projectkoor wat twee keer per jaar een concert geeft in de Sint Jansbasiliek te Laren: het kerstconcert op de tweede kerstdag en het paasconcert op tweede paasdag. Het geheel staat onder leiding van Bas Groenewoud, die op zijn eigen wijze, nu alweer voor de derde keer, de jarenlange traditie voortzet. Organist Wybe Kooijmans zal de zangers van de Sint Jansschola begeleiden.

De schola brengt muziek van door de eeuwen heen ten gehore. U kunt genieten van composities van o.a. Mendelssohn, Bach, Da Viadana, Gretchaninoff en Haydn.

Het concert zal ruim een uur duren en is vrij toegankelijk. Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren worden om 15.00 uur geopend. Na afloop van het concert zal er een deurcollecte zijn ter bestrijding van de gemaakte kosten. U bent van harte welkom!



## Jongerenwerker aan het werk

**De afgelopen twee maanden ben ik in de drie locaties en een aantal scholen bij diverse activiteiten aanwezig geweest om kennis te maken.**

Een enerverende tocht was het, en is het nog steeds, langs een grote diversiteit aan mensen met een gedeeld hart voor de zaak:

Ik ontmoet veel enthousiasme, ook wel wat vermoeidheid, maar toch vooral een grote drive om het laten werken, die kerk!

Daar herken ik mijzelf ook wel in: ik voel een groot enthousiasme om de kerk present te laten zijn op velerlei manieren, maar de vermoeidheid die het kerkelijk werken in de huidige maatschappij kan oproepen, zie en voel ik ook.

Het kan soms als water naar de zee brengen zijn, maar toch, het zijn kostbare emmers die met grote zorg zijn gevuld. En die grote zee is er evengoed mee aangeraakt, is mijn vaste overtuiging.

Elke tijd kent eigen uitdagingen en in onze tijd zullen jeugd en kerk elkaar niet vanzelfsprekend meer kunnen vinden.

Daar ligt een taak voor de kerk: onszelf bekend maken en openstellen, de hand reiken, naar voren treden, de eerste stap zetten.

En tegelijkertijd koesteren wat is, diegenen die een weg naar de kerk al hebben gevonden: wat hebben zij nodig?

Zo beginnen de contouren van deze taak zich te vormen, terwijl de rondgang langs alle onderdelen nog niet ten einde is.

Ik wens u een inspirerende Goede Week en een Zalig Pasen!

Paul Snoek

## Succesvolle AED-cursus

In een van de vorige Klepels hebben wij een oproep gedaan voor vrijwilligers die bereid zouden zijn een AED-cursus te volgen. Die oproep is niet onbeantwoord gebleven. Afgelopen donderdag 25 januari heeft een aantal parochianen deze cursus gevolgd. Op zondag Laetare, 10 maart jongstleden, overhandigde de pastoor aan al deze vrijwilligers hun certificaat. De AED is inmiddels ook aangeschaft en heeft een praktische en makkelijk bereikbare plaats gekregen. Natuurlijk is het fijn dat we nu beschikken over AED en de vrijwilligers die ermee weten om te gaan. Maar we hopen dat we daarop nooit een beroep behoeven te doen. Veel dank aan Ton van den Berg, Chris Bogaers, Chiara en Enzo Chimienti, Kees Kleijer, Eugene van de Pas, Marc en Saskia Vos, Ton Vos en Eugene Zwanikken die zich hiervoor vrijwillig hebben ingezet.



## Ziekentriduüm Hilversum op 23 en 24 april

Het traditionele Ziekentriduüm zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 23 en woensdag 24 april. En zoals gebruikelijk in de kerk van de Emmaus-Paulusparochie aan de Kerkelandenlaan (De Waaier). Het triduüm staat in principe voor drie dagen waarin zieken, mensen met een beperking en eenzame mensen elkaar ontmoeten. Het programma bestaat uit kerkelijke vieringen afgewisseld met tijd voor ontspanning en ontmoeting. Graag nodigt het bestuur van de Stichting Ziekentriduüm Hilversum mensen uit deel te nemen aan één of beide dagen. Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 en 15.00 uur. U kunt zich nu al opgeven bij de contactpersoon van onze parochie: Ans Kleijer, via [anskleijer@hotmail.com](mailto:anskleijer@hotmail.com), of bij het secretariaat van de parochie, [info@sintjanlaren.nl](mailto:info@sintjanlaren.nl). In verband met de organisatie is het belangrijk dat uw aanmelding uiterlijk 14 april wordt gedaan.

## Vieringen op werkdagen

Op de hieronder vermelde werkdagen zijn er Eucharistievieringen in Goede Herderzaal van de basiliek. Vanaf 1 mei worden deze vieringen weer in de basiliek gehouden.

Dinsdag 9.00 uur	Eucharistie
Woensdag 18.30 uur	Aanbidding met aansluitend Eucharistie
Vrijdag 9.00 uur	Eucharistie

## Familieberichten

### Overleden

6 jan.	Margaretha Bon-Vos
22 jan.	Pastoor Jan Willems
5 feb.	Frits Deiters.
11 feb.	Maria van Wolferen- Westerhof
17 feb,	Wim Swinkels
4 mrt.	Magda Hofstee

## Biechtgelegenheid

Elke zaterdag is er tussen 16.00 en 16.50 uur biechtgelegenheid in de kerk.

## Ouderendiner 65+

Komende maanden organiseert het team van de vrijwilligers dinerclub traditiegetrouw eenmaal per maand een ouderendiner in de Goede Herderzaal van onze Sint Jansbasiliek op zondagavond vanaf 17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. U kunt zich nog aanmelden bij het secretariaat van onze parochie. Onze vaste gasten worden telefonisch door onze vrijwilligers uitgenodigd. De eerstvolgende dinerbijeenkomsten zijn op 14 april en 12 mei.



## Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder, Laren NH  
Verschijnt 6x per jaar

### Redactie:

N.A.M. van der Peet  
vacature  
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

### Technische uitvoering:

Practicum Print Management BV  
www.practicum.nl

### Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)  
telefoon: 035 - 531 59 41  
Ria Le Blanc (St. Janswijk)  
telefoon: 035 - 533 43 00

### Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren  
Telefoon 035 - 538 20 71

### Secretariaat:

Marion Grootveld  
telefoon: 035 - 538 20 71  
ma. t/m do. van 9.00 - 13.00 uur  
mailadres: info@sintjanlaren.nl

### Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

### Pastoraat:

Pastoor N.A.M. van der Peet  
Brink 33, 1251 KT Laren  
telefoon: 035 - 538 20 71  
mobiel: 06 - 128 307 57  
(alleen bij dringende zaken)  
email: pastoorsintjanlaren@ziggo.nl

Rekening nr. van de parochie  
Sint Jan-Goede Herder  
NL53 RABO 0334 9660 00

Rek. nr. Gezinsbijdragen/Kerkbalans:  
NL41 RABO 0334 9053 97

### Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende klepel verschijnt op woensdag 29 mei 2024  
Kopij graag aanleveren vóór maandag 13 mei 2024 bij het secretariaat van de parochie:  
Brink 33, 1251 KT Laren of per e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

## Vieringenrooster

### De Goede week

Zaterdag 23 maart		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 maart	<i>Palmzondag</i>	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Donderdag 28 maart	<i>Witte Donderdag</i>	19.30 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan
		21.00 - 22.30 uur	Stille wake
Vrijdag 29 maart	<i>Goede Vrijdag</i>	15.00 uur	Het bidden van de Kruisweg
		19.30 uur	Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. Zangkoor Sint Jan-Goede Herder
Zaterdag 30 maart	<i>Paaszaterdag</i>	21.00 uur	Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 31 maart	<i>Vrijzending vd Heer</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Maandag 01 april	2e Paasdag	10.00 uur	Eucharistie
Dinsdag 02 april		20.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 06 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 07 april	2e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		17.00 uur	Evensong
Zaterdag 13 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 14 april	3e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Eerste Communie
Zaterdag 20 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 21 april	4e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
	<i>Zondag vd Goede Herder</i>		
Zaterdag 27 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 28 april	5e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Klein Byzantijns Koor
	<i>Zondag Oosterse kerken</i>		
Zaterdag 04 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 05 mei	6e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 07 mei		20.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Donderdag 09 mei	<i>Hemelvaart van de Heer</i>	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 11 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 12 mei	7e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 18 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 19 mei	<i>Hoogfeest van Pinksteren</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig Latijn
Maandag 20 mei	2e Pinksterdag	10.00 uur	Eucharistie
Zaterdag 25 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 26 mei	<i>Heilige Drie-eenheid</i>	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 01 juni		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 02 juni	<i>Sacramentsdag</i>	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		12.00 uur	Gezinsviering
		17.00 uur	Evensong