

Verkondiging in de Sint Jansbasiliek,
Openbaring des Heren, 7 januari 2024.¹



Het was er op of er onder.

Bijna had de koning van die dagen, Herodes, de andere koning te pakken. Over het kind lezen wij dat hij een *geboren* koning was. Herodes was het in de loop van zijn carrière *geworden*, omhoog gevallen als vazal, zetbaas van de Romeinse wereldmacht. Ons driekoningenfeest gaat in wezen over *twee* koningen. Het kwetsbare Kind in de stal te Bethlehem en de volwassen Herodes in zijn paleis in Jeruzalem.

Voor welke koning kies je? De Realpolitiker Herodes of het Kind van Maria?

Herodes speelt een geniepig spel met de wijzen, de magiërs uit het oosten. Hij spant hen voor zijn karretje. 'Gaan jullie een onderzoek instellen naar het kind, dan zal ik daarna, wanneer jullie het gevonden hebben, Hem ook aanbidden.' Later zal blijken wat zijn ware bedoeling was: dit kind en zijn koningschap in de kiem smoren.

¹ Jesaja 60, 1 - 6; psalm 72; Efeziërs 3, 2 - 3a. 5 - 6; Matteüs 2, 1 - 12

Maar zover komt het niet. Deze wijzen blijken heel verstandig: zij geloven in hun droom en gaan niet meer terug naar Herodes en vertrekken langs een andere weg naar hun land.

De ster is van groot belang, maar deze heeft niet het laatste woord. De wijzen komen uit het oosten, waar de astronomie en de astrologie hoog in aanzien staan. Maar in de wereld van het geloof liggen de zaken toch net even anders. Daar is het de Heilige Schrift die het laatste woord heeft. De hogepriesters en schriftgeleerden in Jeruzalem kijken niet naar de horoscoop maar in de Bijbel. Daar lezen zij: “Gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” (Transeamus usque ad Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est. Laten wij naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat daar geschied is.)

Deze wijzen zijn zo gemotiveerd dat zij hun comfort-zône verlaten. Zij woonden in een land ten oosten van het toenmalige Israël, waar volken leefden met rijke culturen. Zij kenden de stand van planeten en sterren, velen van hen waren wetenschappers en kunstenaars. Zij hadden thuis alles om hun leven zin en inhoud te geven. Toch gingen zij op reis naar een onbekend land. Dit feest is gewijd aan alle mensen die zoeken naar zin en betekenis in hun leven, mensen die zoeken naar God. Zij hebben niet genoeg aan de stand van de sterren en de voorspellingen van hun horoscoop. Zij willen luisteren naar de Schriften van ons geloof, zoals wij hier in onze kerk doen, zondag na zondag. Ook wij zouden kunnen redeneren zoals die wijzen uit het oosten hadden kunnen doen: wij hebben thuis alles om ons leven zin te geven, waarom zou ik mijn vertrouwde bubbel van gezin, familie, werk, media verlaten en onderweg gaan?

Wat kwamen die wijzen doen in Jeruzalem?

“Wij zijn gekomen om Hem, Jezus, onze hulde te brengen”.

Zij komen goddelijke eer brengen aan dit Kind.

Zoals velen van ons ook doen. Ook wij verlaten onze comfort-zône en gaan aanbidden in deze basiliek.

Enkele duizenden hebben dat op het afgelopen kerstfeest gedaan (en vandaag zijn wij weer met velen).

Daarvoor is deze basiliek ook gebouwd.

Zij kan alleen blijven bestaan als wij dat *blijven* doen of opnieuw gaan doen. Anders zal zij de functie verliezen waarvoor vorige generaties bijna honderd jaar geleden deze enorme kerk hebben gebouwd.

In 2025 bestaat de Sint Jansbasiliek honderd jaar. Ons parochiejubileum zal samenvallen met het Heilig Jaar van de wereldkerk.

Dit jaar 2024 is door de paus uitgeroepen tot voorbereidingsjaar, een jaar van gebed. Ik stel u voor ons daarbij aan te sluiten.

Wij hier in Laren mogen een dubbel jubileum vieren: het Heilig Jaar 2025 en het eeuwfeest van onze basiliek.

Zij is gebouwd als huis van gebed. "Wij zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen". De vroegere kerk die hiernaast heeft gestaan werd te klein.

Zelfs oorspronkelijk geplande paden van deze kerk werden gevuld met kerkbanken. Zo groot was de toeloop.

Van harte hoop en bid ik dat we zoals de wijzen uit het oosten in beweging komen. Komend jaar hopen wij de basiliek te verduurzamen, de huidige verwarming is versleten. De nieuwe verwarming zal op de toekomst van onze planeet en het klimaat zijn ingericht. Dat vraagt veel financiële ondersteuning van ons allen. Die grote operatie is ook een blijk van vertrouwen in de toekomst: dat wij - tegen de maatschappelijke trend in - onze comfort-zône verlaten en godzoekers blijven, bidders en kerkgangers, die met liefde hun geloofsgemeenschap in stand houden en toekomst geven.

Het was er op of er onder, toen in Bethlehem.

Zo is het nu met Christus in onze samenleving en in ons eigen leven.

Het is er op of er onder voor geloof en kerk in onze jaren. Laten wij hier in toenemende mate blijven komen om Hem onze hulde te brengen. Amen.

pastoor Nico van der Peet