

## Verkondiging Openingslof Sint Jansfeest, zaterdag 24 juni 2023

Met dit plechtige Lof openen wij het Sint Jansfeest.

Het thema dit jaar luidt - het kan u niet zijn ontgaan, de billboards sieren ons dorp - "gelukkig de zachtmoedigen".

Het is een van de acht uitspraken van Jezus in zijn Bergrede. Jezus schetst daarin het profiel van de christen in de wereld. Die acht uitspraken zijn voor ons als een spiegel: herken ik mijzelf daarin als volgeling van Jezus?

Zachtmoedigheid is geen softheid, niet de stoïcijnse gelatenheid van iemand die alles maar over zijn kant laat gaan.

De heilige Franciscus van Sales, die leefde in de zestiende en begin zeventiende eeuw, heeft er mooi over geschreven. Deze bisschop van Genève heeft ongeveer heel zijn bisdom verloren. De protestantse overheid van die grote Zwitserse stad gaf hem geen toestemming zijn gelovigen te bezoeken, zijn stad of kathedraal te betreden. Wij zouden het begrepen hebben als hij boos was geworden, met de vuist op tafel had geslagen.

Hij onderdrukte zijn strijdbaarheid en zijn hartstocht niet. Maar hij wist ze te overwinnen. Dat was een stevige geestelijke, innerlijke strijd met zichzelf. "Met de degen in de vuist", schreef hij zelf, bij wijze van spreken.

Hij schreef *dit* over zijn gemoedstoestand in die moeilijke jaren:

"Mensen die slechts zachtmoedig zijn zolang ze geen tegenspraak ontmoeten, mensen die zich de zachtmoedigheid niet met de degen in de vuist hebben veroverd, zijn misschien heel voorbeeldig, mensen om je aan te stichten, maar als het uur van de waarheid aanbreekt, dan zul je meteen zien hoe opvliegend ze zijn en hoe duidelijk het is dat ze niet een wel-gefundeerde, maar enkel een ingebeelde zachtmoedigheid bezitten (...)

Onze hartstochten *sluimeren* vaak alleen maar; zij zijn dan niet actief.

Als we in zo'n periode geen krachten inzamelen om ze te overwinnen - omdat we menen ver boven zulke hartstochten verheven te zijn - dan zullen ze ons op een kwade dag overheersen".

Aan zachtmoedigheid moet je dus werken. Het mooie van deze heilige bisschop was dat hij dat geduldig deed. Hij bondsde niet ongeduldig op de stadspoorten van zijn bisschopsstad.

Zijn vurige, rechtvaardige, gelovige hart nam een ander besluit.

Hij beklom met zijn ezel de bergen aan het Meer van Annecy om de bijna vergeten dorpen van zijn bisdom te bezoeken, waar de gelovigen woonden die nederig en geduldig hun land bebouwden, hun vee hoedden.

Hij zat niet te mokken in zijn appartement, maar ging er op uit, overwon zijn hartstochten en werd een aangenaam, barmhartig, wellevend mens, voluit belangstellend in- en meelevend met de mensen van zijn parochies..

Zachtmoedig worden is een strijd met jezelf, de strijd van het onder ogen zien van de donkere kanten van jezelf en die proberen te overwinnen, er het licht in de laten stralen van menselijkheid en barmhartigheid die Jezus ons heeft voorgedaan.

De vader van Sint Jan, de priester Zacharias, spreekt daarover in zijn lofzang.

Hij spreekt tot zijn pasgeboren zoon Johannes:

“En jij, kind, zult profeet genoemd worden van de Allerhoogste, want jij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen, door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God”.

Innige barmhartigheid.

Wij leven in een tijd waarin de hartstochten nogal worden uitvergroot. Zij zijn er altijd geweest, maar nu hebben we de media en de sociale media waarop we ze betrekkelijk anoniem en ongezien kunnen botvieren.

Zacharias, pas vader geworden van Sint Jan, spreekt over de innige barmhartigheid van onze God. Innig, letterlijk staat er: het lot van de mensen gaat God door merg en been.

Het kind moest Johannes worden genoemd, voor zijn familie een nieuwe naam, - die betekent: *God is genadig, barmhartig*.

Laten wij deze avond in de koetsen en morgen lopend en biddend, op straat getuigen van ons geloof, van de innige barmhartigheid van onze God, die door Sint Jan aan het licht gebracht is.

Gelukkig de zachtmoedigen. Amen.

pastoor Nico van der Peet