

**Verkondiging in de Sint Jansbasiliek, 18 september 2022,
vijfentwintigste zondag door het jaar.
Amos 8, 4 - 7; 1 Timoteüs 2, 1-8; Lucas 16, 1-13**



Losprijs.

Eenmaal heb ik het meegemaakt dat een mens, een oude vrouw werd behandeld als een losprijs, als wisselgeld. Haar zoon had - door zijn moeder onopgemerkt - gestolen waar verborgen in haar woning. De politie kreeg er lucht van, iemand in de omgeving had de autoriteiten getipt. Er volgde in de woning van de moeder een huiszoeking. De spullen kwamen boven water. De vrouw, op het oog heel lief, maar wie haar kende wist dat haar gezondheid heel broos was, werd meegenomen naar het bureau. Zij betaalde de prijs voor het gedrag van haar wanhopige, ontspoorde zoon, die de weg zozeer kwijt was, dat hij zijn moeder op het spel zette. Zij betaalde de prijs met zichzelf.

Losprijs worden.

Deze titel geeft Paulus aan Jezus.

Met je eigen persoon, je eigen lichaam en leven betalen.

Dat heeft Jezus gedaan.

Wij hebben nog wel eens de neiging de beurs te trekken als wij geconfronteerd worden met grote nood van medemensen. Je kunt dan wel eens het gevoel krijgen, wanneer je een bedrag -groot of klein- hebt overgemaakt: 'nu ben ik van af.'

Want het vraagt nogal wat van ons: ons werkelijk verdiepen in de miserie van een ander, of zelfs naast hem of haar te gaan staan.

In de lezingen van vandaag gaat het over geld.

'Money makes the world go round', maar in wezen is het een saai onderwerp, waarmee ik u al heel wat heb lastiggevalen. Elke zondag gaat het wel even

over geld in de kerk, de collecte, over het naderende stookseizoen bijvoorbeeld dat we alleen door royale bijdragen financieel kunnen overleven.

Amos klaagt het gedrag aan van tijdgenoten, die alleen maar bezig zijn met geld, die alles in geld willen uitdrukken, die zelfs de mens, de kleine man voor geld kopen, de arme voor een paar schoenen.

Hoe actueel is dit wel niet. Ook in de samenleving, zelfs ook op de meest gevoelige terreinen van ons bestaan wordt alles in geld uitgedrukt, - denk aan de zorg. Hoeveel kost de vergrijzing, de ouder worden bevolking ons wel niet? Soms bekruipt je de vraag: mag een mens nog wel oud worden? Of worden de ouderen alleen nog maar als ballast gezien, dor hout? Een gruwelijke term die we hebben overgehouden van de corona-pandemie? Of denk in onze dagen aan de mensenhandel, misbruik van wanhopige mensen die een uitweg zoeken uit oorlog, vervolging, armoede. Door sommigen 'gelukzoekers' genoemd. God betere het. We zijn allen op zoek naar geluk, waar je wieg ook heeft gestaan.

“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon...”

Jezus is niet wereldvreemd. Hoe zou Hij? Hij is gekomen omdat zijn Vader “de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”.

Jezus wijst het geld niet af.

Het gaat hem om betrouwbare omgang met geld. “Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar in het grote.”

We weten het: het valt niet mee om aan de verleiding te weerstaan van het snelle geld; als je het op een akkoordje gooit met je geweten kun je er goed aan verdienen. Maar bij het groeien van je beurs dreig je van binnen te verschrompelen je, je innerlijke rijkdom, je rijkdom in je geweten, voor het aangezicht van God en verschijnen we voor hem als miserabele mensjes, die hun waardigheid op het spel hebben gezet. “Wie zal je dan het waarachtige goed toevertrouwen?”

“Maak je vrienden met de onrechtvaardige mammon”.

Zo noemt Jezus het geld wanneer het geen middel meer is om goede en rechtvaardige dingen te doen, maar wanneer het een afgod is geworden, waar je alles en iedereen aan opoffert. Je *bezit* je geld dan niet meer maar raakt erdoor *bezeten*.

Mogen wij vrije, bevrijdende mensen worden en onze gaven en bezittingen gebruiken om rechtvaardig te leven.

Tenslotte.

Godzijdank liep het met die oude moeder met haar ontspoorde zoon goed af. Zij smeekte de politie de pastoor, in haar woorden 'de pater', te bellen. Hij legde uit dat zij overal buiten stond en heel kwetsbaar was.

Gelukkig voegde zich daarbij het veel gezagsvoller woord van de dokter.
Zo werd zij losgelaten, in groot vertrouwen op Hem die de losprijs voor allen
is geworden, de middelaar tussen God en de mensen, Jezus onze Heer.
Amen.

pastoor Nico van der Peet