

**Verkondiging in de Sint Jansbasiliek te Laren, 3/4 september 2022.
Drieëntwintigste zondag door het jaar.¹**

Ervoor gaan zitten, een begroting maken.

Deze week waren onze minsters tot half zes in de morgen in de weer om een begroting te maken. Het moet een enorme opgave zijn in deze onzekere tijd daarvoor te gaan zitten.

Hetzelfde geldt voor onze parochie. Ook onze bestuurders zitten de rekenen, een begroting te maken. Wij hoeven gelukkig geen toren meer te bouwen, we hebben twee heel fraaie, goed onderhouden torens die ons naar de hemel wijzen. Maar wel moeten we ervoor gaan zitten hoe we deze enorme basiliek de komende winter kunnen verwarmen, nu de gasprijs door het dak gaat. Denk daar ook even over na als *u* gaat zitten om uw begroting te maken.



Deze economische, financiële overwegingen gebruikt Jezus om ons een idee te geven van wat het van je kan vragen om Hem te volgen.

Maar eerst hoorden we iets heel moeilijks.

“Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader, moeder, vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerlingen niet zijn.”

Je kunt dat woord het beter vertalen met: “als je meer van al die anderen houdt dan van mij, dan kun je mijn leerling niet zijn. Hij vraagt God, zijn Vader

¹ Wijsheid 9, 13-18b; psalm 90; Filemon 9b-10. 12-17; Lucas 14, 25-33

en Hem, de Zoon, in het centrum te plaatsen van ons leven. Om al die anderen beter te kunnen liefhebben.

Tot wie zegt Jezus dit eigenlijk?

Tot “de talloze mensen die met Hem meetrekken”.

Je zou misschien tegen Jezus willen zeggen: 'wees blij dat zoveel mensen U volgen, u hebt succes, uw persoon slaat aan, u bent een hype, wat wil je nog meer?'

Tegenwoordig tref ik op twitter zelfs medepriesters aan die niet zonder trots melden hoeveel mensen hen volgen op hun sociale media. 'Ik doe het goed, ik spreek mensen aan.'

Dan moet je toch alles doen om die mensen aan je te binden? Schrik ze toch niet af.

Van Jezus weten wij dat Hij niet ging voor het snelle succes. Hij voorvoelde, Hij wist dat *Hem volgen* wel eens heel veel van je kan vragen. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Hij voorvoelde hoe het zou aflopen met Hem. Dat mensen die 'hosanna' riepen uiteindelijk hun handen van Hem zouden aftrekken wanneer zij echte keuzes moesten maken.

Volg ik Hem alleen maar als de zon hoog aan de hemel staat, als alles *koek en ei* is? Of blijf ik ook bij Hem als het tegenzit, als het werkelijk iets van mij vraagt?

Kijk maar naar zijn eigen leerlingen. In het uur van de grote beproeving vluchtten zij. De belangrijkste man in zijn leven, Petrus, zei doodleuk dat hij Hem niet kende.

Kunnen wij de crisis aan, in onze vriendschappen, in uw huwelijk, in mijn priesterleven? Of houden we het voor gezien als het moeilijk wordt?

Weet ik prioriteiten te stellen in mijn leven? Of zoek ik de gemakkelijkste weg? Laat ik die ander zitten als hij in de verdrukking komt, als hij minder populair wordt, in opspraak geraakt, als zij ziek wordt en oud?

Als je iets wilt opbouwen in je leven, een toren, een huis, een geloofsgemeenschap, een relatie, een huwelijk of vriendschap: ga er even voor zitten.

Denk je dat je wat je met enthousiasme, verliefdheid bent begonnen ook kunt voltooien?

Of haak je af wanneer het gewoon wordt, wanneer de lange duur, het klimmen der jaren hun werk doen?

Nog een gelijkenis vertelt Jezus: die van een koning die oorlog wil voeren. Hoe actueel is het wel niet.

Spijballentaal: 'ik heb al veel, maar ik wil nog meer populariteit, volgers, land, macht, bezit, aanzien'.

Ga er liever eerst goed voor zitten, maak je begroting.

Is het wel al die stress en schade aan anderen en jezelf waard?

Vraag liever naar vredesvoorwaarden, word een mens die *vrede* vindt met zijn of haar bestaan; word een mens die met heel zijn hart kiest en al het andere achter zich laat. Geen haat, geen eindeloze strijd, maar een vastberaden keuze.

Naar het voorbeeld van Jezus die uit liefde voor de mensen, voor ons ook, alles achterliet om naar Jeruzalem te gaan.

Niet omdat hij niet van zijn moeder, zijn familie hield, integendeel.

Maar om hen nog *meer* lief te hebben ging Hij naar de Stad van vrede, om de wereld - door zijn kruis te dragen - verlossing te brengen.

Amen.

pastoor Nico van der Peet