



# DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

## Overweging tijdens de herdenking van de marteldood van Sint Jan

Dr. Anna Terruwe spreekt in de jaren '70 over weerhoudende liefde. Iets laten omdat de liefde dat vraagt. Saai? In het oude China leeft de gedachte: Doen door niet te doen. Dus volop activiteit. Deze inzichten komen ons van pas in de tijd van een pandemie en 1,5 meter afstand. Iets niet doen, en daarmee soms je ego overstijgen, ter wille van het algemeen belang.

In vergelijking hiermee was het aan het hof van Herodes een rommeltje. Een uit de hand lopende maaltijd, snoeverij, machtsdenken dat het welzijn van het rijk in gevaar brengt, terwijl Herodes aanzit met de vrouw van zijn broer.

Op Herodes is geen pijl te trekken. Blijkbaar was Johannes een goed spreker, Herodes luisterde graag naar hem. Maar als het er op aan komt, laat hij zijn oren hangen naar Herodias, en valt hij voor de dans van de dochter.

Johannes die gelooft in een ander soort koninkrijk en dit voorbereidt, houdt Herodes een morele standaard voor. Het brengt hem gevangenschap en de marteldood.

Johannes kijkt kritisch naar zijn omgeving: naar tollenaars, naar farizeeërs, naar soldaten van het bezettingsleger. Maar hij is niet zonder hoop, hij predikt een doopsel van bekering.

En is vol vreugde als hij daar bij de Jordaan Jezus ziet naderen. Deze ontmoeting is prachtig weergegeven door Pasolini, in zijn verfilming van het Evangelie van Mattheus. Johannes noemt zich de vriend van de bruidegom, die blij is als hij de stem van de bruidegom hoort die op weg is naar de bruid.

In zijn prediking roept hij op van je overvloed te delen met wie niets heeft, je niet door corruptie verrijken wat ten koste gaat van anderen, je soldij niet aan te vullen door plundering.

Wanner onze patroon nu zou leven, zou hij opnieuw de onderlinge verhoudingen kritisch evalueren. Het Rijk Gods is in wording, maar zeker nog niet geheel gerealiseerd. Bemoedigend is wat ik las op de economische pagina van de krant over het begin van een ommezwaai binnen grote bedrijven. In een verklaring van de Amerikaanse Business Roundtable staat voor het eerst dat bedrijven zich niet alleen moeten richten op winst en de belangen van de aandeelhouders, zij hebben ook andere verantwoordelijkheden ten aanzien van klanten, medewerkers, toeleveranciers en de omgeving waarin ondernemingen actief zijn. Zij dienen rekening te houden met zaken als klimaatopwarming, met de groter wordende kloof tussen armen en rijken, met de uitputting van de aarde.

Terug naar de Jordaan, waar Johannes, doelend op Jezus, roept: Zie het Lam Gods, zie de dienaar Van Godswege. Twee van zijn leerlingen gaan Jezus achterna, Jezus die zich naar hen keert met de vraag: Wat zoeken jullie? "Meester waar houdt U verblijf?"; "Kom mee om het te zien". Die dag bleven zij bij hem.

Er is hier van méér sprake dan van een gebouw of van een beschutte plek. Het komt er voor de leerlingen op aan te ontdekken uit welke bron hij put, hoe Jezus thuis is bij de hemelse Vader. Om dat te ontdekken trek je met hem mee, om te leren zien met de ogen van het geloof, om daar moed uit te putten met betrekking tot je eigen bestemming.



Sprak Jezus met hen over de afdalende weg die hij had te gaan: om het verloren schaap te zoeken, om rouwmoedige zondaars vergeving aan te zeggen, om kinderen, om zieken, om armen en verdrukten in het midden van de aandacht te plaatsen? Bidden wij niet: Onze last maakte Hij tot de zijne, Zijn trouw werd de onze? En als Jezus zich verder ontplooit, zie je in hem het bewustzijn groeien dat Hij is geroepen om Zijn roeping in lijden en dood tot voltooiing te brengen.

Die weg kunnen wij alleen in gebed begrijpen. Hoe meer je naar God luistert die in je spreekt, hoe eerder je die stem zult horen die je uitnodigt de weg van Jezus te volgen. Want de neerdalende weg van Jezus is ook voor ons de weg om God te vinden, om bij de hemelse Vader thuis te geraken. Jezus aarzelt geen moment om dat duidelijk te maken.

Kort nadat Hij zijn eerste leerlingen heeft geroepen om hem te volgen, zegt Hij: Zalig de zachtmoedigen, zalig die honger en dorst naar gerechtigheid, zalig de barmhartigen, zalig de zuiveren van hart. Zijn afdalende weg is de weg van het lijden, maar ook de weg van de vreugde. Het is de weg van de vernedering maar ook van de opstanding, het is de weg van de verborgenheid, maar ook de weg die leidt naar het Licht dat stralen zal.

Jezus draait zich om naar de leerlingen van Johannes en vraagt hen: Wat zoeken jullie?

Broederschap van Sint Jan wat zoeken jullie?

Heer, uit welke bron put U? Jezus: Kom mee om het te zien.

Wij, parochianen onder de schutse van St. Jan de Doper, laten wij in de omgeving van de Heer blijven, levend van zijn Woord, aanzittend aan de tafel van de Eucharistie, om zo ónze verantwoordelijkheid voor de samenleving gestalte te kunnen geven.

Pastoor Vriend

Nummer 515,  
Klepel  
oktober t/m november 2020

## IN DIT NUMMER

### Brief van de Bisschop

•

### 40-dagenactie 2020

•

### Kinderkerk

•

### Jubilea

•

### Actie Kerkbalans

•

### Eerste communie

•

### Wereld missiedag



Onder het motto Met School meer Toekomst vroegen wij uw steun voor de stichting Ton Memorial School Sailung, die een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal wil realiseren.

Destichting heeft door onze donatie nu voldoende fondsen binnen om dit ambitieuze project op te starten en de officiële bouwvraag is inmiddels door Krishna ingediend. Geen eenvoudige zaak in Nepal. Om u een idee te geven: Het is drie uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp met snel internet om alle vereiste paperassen binnen te halen. Gelukkig kreeg Krishna op de terugweg een lift. Thuis alle vereiste documenten invullen en vervolgens deze met de bouwtekeningen indienen bij het dichtstbijzijnde officiële kantoor, dat ook weer op een uur afstand lopen is en waar al een lange rij wachtenden staat.

Ook in Nepal heeft men te maken met strenge corona-maatregelen. Hierdoor had het verplaatsen van de oude schoollokalen, nodig om de bouwgrond voor de nieuwe school vrij te maken,

enige vertraging opgelopen. Maar men was toch nog net op tijd klaar voor juli, toen alle scholen in Nepal na 3 maanden lockdown weer opengingen.

Men kan nu verder en de aanbesteding voor de bouw heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij gekozen is voor lokale bouwers.

Verder hebben wij de stichting Caring Unites in Nepal, naast het schoolgeld voor twee leerlingen, nog een extra bijdrage kunnen geven voor de aanschaf van voedselpakketten. Dankzij uw steun heeft Caring Unites nog eens 42 families kunnen helpen met voedselpakketten, waarmee ze ongeveer 3 weken vooruit konden, in een periode van volledige lockdown.

Voorts hebben wij ook nog een bijdrage kunnen leveren aan het zonnepanelen-project van Pater van Wegen, waardoor de school in Friersdale minder afhankelijk wordt van de

stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt.

Tenslotte ontvingen wij van de stichting Mzee Kambee een terugkoppeling, die wij graag met u willen delen. Hoewel er in Tanzania geen lockdown tijdens de corona-uitbraak was, werden wel alle scholen gesloten en de studenten naar huis gestuurd. In Nadanya en omstreken hebben de oudere studenten tijdens deze periode de jongere kinderen in kleine groepjes geholpen bij het huiswerk maken, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de door ons geschonken kleuterschool.

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: [www.40-dagenactie.nl](http://www.40-dagenactie.nl)

## Kinderkerk.

In deze bijzondere tijden gaan er toch weer allerlei activiteiten komen.

Het kinderkoor is weer van start gegaan. Op elke woensdagmiddag ( behalve in de vakanties) van 17.00 uur tot 18.00 uur zingen we in de kerk. Iedereen is welkom om een keertje te komen kijken of je het leuk vindt. We zingen ook in alle gezinsvieringen.

**Op zondag 4 oktober** is er om 12.00 uur de eerste communieviering.

**Zondag 1 november** de gezinsviering om 12.00 uur. **En zondag 15 november** is er om 12.00 uur een peuterviering.

**Op 29 november**, de eerste zondag van de advent 12.00 uur, is er ook een gezinsviering.

Ook denken we erover om in november weer te starten met de catechese-avonden op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur voor kinderen die op de lagere school zitten en hun eerste communie hebben gedaan. Als u uw kind daaraan wilt laten mee doen, mag hij/zij opgegeven worden via [kinderkerk@sintjanlaren.nl](mailto:kinderkerk@sintjanlaren.nl) De kinderwoorddienst zal weer van start gaan op 8 november, en zondag 13 december zal er tijdens de hoogmis van 10.00 uur een kinderwoorddienst zijn.

De informatieavond voor de eerste communie van 2021 gaat dit jaar niet door.

De kinderen die bekend zijn in onze parochie-administratie krijgen vanzelf de informatiebrief. Als uw kind in groep 4 zit van de basisschool de

Binckhorst St. Jan krijgt u begin november een brief met uitleg.

En mocht u geen brief hebben ontvangen of meer informatie willen: Ik ben elke woensdagochtend in de pastorie om u of telefonisch of mondeling te woord te staan en u alles te vertellen over de eerste communie die volgend jaar op 11 april 2021 gepland staat.

Met vriendelijke groeten,  
Namens de kinderkerk  
Mieneke Bakker.



## In Memoriam.

Afgelopen zomer is mevrouw Hadwig Brenninkmeijer overleden. Zij is van onschatbare waarde geweest voor onze parochie en heeft zich jarenlang op diverse wijze ingezet.

In de tachtiger en negentiger jaren heeft zij, samen met de pastoor, als stuwende kracht achter het vormselproject heel veel ouders van de jongeren geïnspireerd om de jongeren tijdens hun driejarig project voor te bereiden op het Vormsel. Het vormsel was dan ook altijd een groot feest.

Zij is altijd heel belangstellend geweest naar de jongeren toe. Een speciale jongerenruimte is gezocht en gevonden. Zij heeft in de jaren negentig en begin twintigste eeuw, in het coördinatorenberaad gezeten, waar zij zelf genoot van ieders inzet in de parochie en vaak met ideeën kwam om verder uit te werken.

Toen het coördinatorenberaad stopte omdat er een nieuwe parochiestructuur kwam, heeft zij om het contact met ons niet te verliezen, meditatiegroepen opgericht. Op een tweetal dagen, (er was een maandag- en een woensdag groep) om de ongeveer zes weken kwamen de groepen bij elkaar om via de app "Bidden Onderweg" te mediteren, gedachten en bevindingen uit te wisselen. Dit is zo'n waardevolle groep geworden, dat wij zullen doorgaan, zoals we haar hebben beloofd.

Begin juni kwam er een mail van haar met als titel "Adieu", waarin zij aangaf een ernstige ziekte te hebben en dat ze dit niet zou overleven. Nog geen tien dagen later is ze overleden. Beste Hadwig, we weten zeker dat er een mooi plekje in de hemel voor je is. We bedanken je voor alles wat je voor onze parochie en voor ons hebt gedaan!

Adieu!

Mieneke Bakker – de Wit

## Jubilea

In verband met de coronamaatregelen is het niet eenvoudig om samen te komen of een feestje te vieren. Zingen gaat ook al bijna niet. Maar toch was er half augustus een mogelijkheid voor het zangkoor om met elkaar de jubilea van drie zangers feestelijk luister bij te zetten. Daarvoor had één van de koorleden haar ruime tuin beschikbaar gesteld.

Uit handen van de pastoor ontving Cock van Duin de gouden onderscheiding voor 40 jaar trouwe dienst. Marijke Bierlaagh kreeg een insigne op haar medaille voor 50 jaar koorzang. Martha Dijkman tenslotte mocht een onderscheiding in ontvangst nemen voor de 60 jaar waarin zij met haar zang de liturgie heeft ondersteund. Het was een zonnige en feestelijke bijeenkomst.



## Jongerenpastoraat

Nu de scholen na de zomervakantie weer zijn begonnen starten ook de vormsel- en andere jongerengroepen weer.

De vormelingen van dit jaar hebben vanwege de coronacrisis wat extra tijd om zich voor te bereiden. De vormselviering is doorgeschoven naar eind mei. Dat geeft tijd om bijzondere activiteiten in te plannen. Zo gaan we in het najaar naar de Voedselbank om daar mee te helpen en te ontdekken wat we voor de naasten kunnen doen.

In de Adventstijd staat een bezoek aan de Abdij van Egmond en het Heiligdom O.L.V Ter Nood in Heiloo gepland. Twee plekken waar geloof heel vanzelfsprekend is, en daarom ook ideaal om wat catechese en uitleg te geven over ons geloof. Ook een Taizé-viering met aansluitend kampvuur staat nog op de planning, naast de gezellige en leerzame catecheseavonden. Kortom het is weer gestart.

De verschillende navormselgroepen zijn ook begonnen. Voor beide groepen werken we dit jaar met een nieuwe invulling. Er is een nieuwe Alpha cursus ontwikkeld, speciaal voor jongeren, met korte YouTube filmpjes. De cursus geeft veel stof tot nadenken en de vragen zorgen voor mooie gesprekken en nieuwe vragen. Het wordt door Alpha een ontdekkingsreis genoemd en die gaan we dit met elkaar maken. Ben je tussen de 14 en de 20 en wil je mee doen? Dat kan altijd! Meld je dan aan bij het secretariaat.

Maurice Lagemaat

## Nieuwe Broedermeester

Zondag 30 augustus is Jets van Berchum toetreden tot de Broederschap van Sint Jan. De insigne werd coronaproef opgespeld door haar partner. De broederschap is blij dat zij bereid is om zich voor de broederschap in te zetten.



## Hebt u al gegeven voor Actie Kerkbalans 2020?



In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dit geeft een bijzondere band. We hopen dat u dit ook mag ervaren, ook al is het kerk-zijn in deze tijd anders geworden en hebben we elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten. Dat komt nu gelukkig weer op gang en dat is heel belangrijk. Door de bijzondere coronatijden loopt onze parochie veel inkomsten mis. Reden waarom wij de Actie Kerkbalans nog eens extra onder uw aandacht willen brengen.

Als u al hebt bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2020: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mogelijk is het u ontschoten om uw bijdrage over te maken. Dit kan nog steeds. U kunt uw bijdrage overmaken op NL41 RABO 0334 9053 97 t.n.v. RK Parochie Sint Jan-Goede Herder, onder vermelding van 'Kerkbalans 2020'. Alvast heel hartelijk dank!

## Eerste communie

De eerste communie in maart van dit jaar kon niet doorgaan.

In verband met de verruiming van het kerkbezoek hebben wij nu een nieuwe datum vastgesteld: Zondag 4 oktober om 12.00 uur.

Er zal die dag om 10.00 uur een reguliere viering zijn en omdat er maar één viering per dagdeel mag

zijn is de communieviering op 12.00 uur gezet.

Het thema van de viering is "Ga uit over alle landen en vertel het goede nieuws!" Het verhaal zal gaan over de Goede Herder.

Met deze viering zal ook de reeks gezinsvieringen starten, maar daarover meer informatie elders in deze Klepel.

## Brief van de Bisschop aan onze pastoor

Hoogerwaarde heer,

Op 9 september van dit jaar hoopt u de gezegende leeftijd van 75 jaar te bereiken.

U heeft onlangs in een gesprek met mij aangegeven dat u zich graag nog twee jaar in wilt zetten voor het pastoraat in de parochies waar u nu pastoor in solidum bent.

Ik ben u daarvoor zeer erkentelijk.

Concreet betekent dit dat u tot uw 77ste verjaardag als pastoor in solidum werkzaam zult blijven in de samenwerkende parochies van de H. Vitus te Blaricum, de R.K. Parochie gemeenschap Huizen en de R.K. Parochiegemeenschap St. Jan-Goede Herder te Laren.



Met gevoelens van oprechte hoogachting en vriendelijke groet,  
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam

## Helpende handen

De parochie is op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. We zoeken onder meer mensen met groene vingers, die samen met onze beheerder en andere vrijwilligers ons kerkhof toonbaar willen maken en houden. Bent u een liefhebber van tuinieren en hebt u wat vrije tijd beschikbaar, kom ons dan ondersteunen.

Ook doen wij opnieuw een oproep voor vrijwilligers die 6x per jaar ons parochieblad De Klepel willen bezorgen. Een aantal van onze huidige bezorgers moet vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het bezorgen opzeggen. Vandaar dit herhaalde verzoek.

Het gaat vaak om een paar straten met maximaal een 25-tal adressen. Wilt u dat 6x per jaar voor ons doen, laat het ons dan weten.

Voor beide oproepen kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat telefoon: 035-5382071 of per email: info@sintjanlaren.nl.

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld!



Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet mogelijk/wenselijk is.

Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige, betrokken zorg en verpleging, bijna zoals thuis.

Gooierserf 126, 1276 KV Huizen  
0357200710  
info@hospicehuizen.nl  
www.hospicehuizen.nl



## Dienstbaar in de Hoogmis

Ik heb het als heel bijzonder ervaren om mensen achterin de kerk te mogen ontvangen volgens het COVID-19 draaiboek. Het is dienstbaar werk om dit te mogen doen. Na de mis heb ik samen met Enzo Chimienti kaarsjes aangestoken voor de kerkgangers met hun intentie.

Nilleke Hembrecht – van den Brink



## Familie berichten

### Overleden

5 mei	Co Schaapherder
13 mei	Jan Vytopil
27 mei	Jos van der Veer
7 juni	Joanna Calis
11 juni	Truus van Beek-van Dijk
12 juni	Loes Oomens-van de Ven
15 juni	Rob Ramselaar
18 juni	Hadwig Brenninkmeijer-Tilmann
8 juli	Rie Verlinden-Mulders
9 juli	Willem Bon
11 juli	Greet Bon-Koteris
11 juli	Henriette Machielse-Muurmans
17 juli	Stephan Nijhof
18 juli	Petrus Crielaers
23 juli	Joop Bus
2 aug.	Clemens Bosman
6 aug.	Wil van 't Klooster-Zwanikken
15 aug.	Marianne Dreesmann-van der Spek
20 aug.	Gerard van den Tweel
23 aug.	Jean Claude Le Buhan
31 aug.	Joannes Horst
6 sept.	Tinus Calis

## Marius bedankt!

Marius Lokker heeft dit jaar voor de laatste keer meegedaan in de organisatie van de actie Kerkbalans. Hij gaf jarenlang leiding aan een groep vrijwilligers om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. Deze verantwoordelijkheid vloeide voort uit zijn lidmaatschap indertijd van de financiële commissie waarvoor hij ook de betalingen verrichtte. Deze betalingen gebeurden handmatig, van een computer was toen nog geen sprake.

Marius, maar ook Rina, wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet, hun betrokkenheid bij de parochiegemeenschap.

*Pastoor Vriend*

## Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

## Vieringen Engelstalige liturgie.

Zondag 11 oktober 14.00 uur  
Zondag 08 november 14.00 uur

Voor informatie:  
Rien Franken 06-53150539

## Wereldmissiedag 2020

### Gelukkig de vredestiters

Onder het motto 'Gelukkig de vredestiters' (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissie-maand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

In samenwerking met Missio Aken steunt Missio Nederland in de Wereldmissie-maand in het bijzonder twee projecten in West-Afrika:

1. Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger
2. Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissie-maand, te Den Haag.



## Vieringen zaterdag 26 sept. t/m zondag 29 nov.

Zaterdag 26 sept.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 27 sept.	26 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen
Zaterdag 03 okt.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 04 okt.	27 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur 12.00 uur	Hoogmis, Ned./Greg. gezongen 1e Communieviering
Zaterdag 10 okt.	Om 17.00 uur		Geen Viering
Zondag 11 okt.	28 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur 14.00 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen. Met de Broederschap van Sint Jan Engelstalige-viering
Zaterdag 17 okt.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 18 okt.	29 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis, Ned./Greg. gezongen
Zaterdag 24 okt.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 25 okt.	30 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen
Zaterdag 31 okt.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 01 nov.	Allerheiligen	10.00 uur 12.00 uur	Hoogmis, Ned./Greg. gezongen Gezinsviering
Maandag 02 nov.	Allerzielen	19.30 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen
Zaterdag 07 nov.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 08 nov.	32 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur 14.00 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen Engelstalige-viering
Zaterdag 14 nov.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 15 nov.	33 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis, Ned./Greg. gezongen
Zaterdag 21 nov.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 22 nov.	Christus, Koning van het heelal	10.00 uur	Hoogmis, Gregoriaans gezongen
Zaterdag 28 nv.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 29 nov.	1 <sup>e</sup> zondag vd Advent	10.00 uur 12.00 uur	Hoogmis, Ned./Greg. gezongen Gezinsviering



## Colofon

Informatieblad van de  
Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede  
Herder, Laren NH  
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:  
H. Veldhuis  
M. Hofstee  
J. Vriend  
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

Technische uitvoering:  
Practicum Print Management BV  
www.practicum.nl

Bezorging:  
Herman Kroes (Goede Herderwijk)  
telefoon: 035 - 531 59 41  
Ria Le Blanc (St. Janswijk)  
telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:  
Brink 33, 1251 KT Laren  
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:  
Maarten Hofstee  
telefoon: 035 - 538 20 71  
ma. van 11:00 - 13:30 uur  
di. t/m do. van 9.00 - 13.30 uur  
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:  
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:  
J.J.M. Vriend, pastoor  
telefoon: 035 - 538 20 71  
H. Veldhuis, diaken  
telefoon: 06 - 51 71 42 62  
Kerk/Gezinsbijdragen:  
mailadres: admin@sintjanlaren.nl  
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:  
www.sintjanlaren.nl



De volgende klepel verschijnt op  
26 november 2020. Kopij graag  
aanleveren vóór 9 november  
2020 bij het secretariaat van  
de parochie: Brink 33, 1251 KT  
Laren of per email:  
redactie@sintjanlaren.nl