



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 516,
Klepel
december 2020 t/m
februari 2021

IN DIT NUMMER

Vrede:

Een kerstpreek

•

Paus Franciscus

•

Hoe vieren wij het
kerstfeest

•

Ouders in gesprek
met hun kinderen

Vrede



Vanwege de corona-maatregelen is de Dam leeg, op de avond van de vierde mei dit jaar. Op het stille plein houdt koning Willem-Alexander een indrukwekkende toespraak naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van de tweede verschrikkelijke wereldoorlog in de twintigste eeuw. Nu, in deze donkere, laatste dagen van 2020, staan wij als gelovigen opnieuw stil bij het begrip vrijheid. Die van het hart. Ingeluid door een koningskind, het Kerstkind.

Als later boven het kruis geschreven staat: "Dit is de koning van de joden", dan heeft Jezus zijn koningschap op een heel eigen wijze ingevuld. Het staat tegenover dat van Herodes en van elke andere machthebber die met ijzeren vuist regeert. Herodes maalt niet om een mensenleven als zijn troon bedreigd wordt. Hij doodt naar gelang zijn achterdocht hem ingeeft.

Jezus treedt op als herder die het verlorene zoekt. Hij ziet om naar mensen op wie ieder neerkijkt. Hij is gekomen om te dienen opdat wij leven zouden hebben in overvloed.

Als hij tegenover Pilatus stelt dat zijn rijk niet van deze wereld is, bedoelt hij een rijk waar het niet gaat om het recht van de sterkste. Het gaat er juist om wat kwetsbaar is te beschermen.

Het gaat er niet om te graaien voor eigen geluk, maar om te zien wat de ánder nodig heeft. Ons hart verandert van instelling.

Soms gebeurt er een wonder, zusters en broeders. Ik zag op de televisie enkele vertegenwoordigers van werkgevers-organisaties zich hardop afvragen of er aan de groei soms ook een einde zit. Dit tegen de achtergrond van de grote vraagstukken waar wij mee geconfronteerd worden, zoals de milieuproblematiek, de groeiende kloof tussen rijken en armen, het zoeken naar alternatieve energiebronnen, de plaats en taak van Europa in de wereld, rechtsbetrachting in plaats van rechtsverkrachting, de vluchtelingenstromen, het migratiebeleid, terrorisme en hoe het hoofd te bieden aan een ontwrichtende wereldwijde pandemie.

Paus Franciscus stuurde een telegram naar Mohamed El Bachiri, naar aanleiding van het verschijnen van zijn tweede boek met als titel: "De Odyssee van Mohamed".

Zijn eerste boek heet: "Een Jihad van liefde". De paus moedigt hem aan om dapper verder te blijven ijveren voor vriendschap en broederschap.

Mohammed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en inwoner van de Brusselse wijk Molenbeek. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen. Zij komt om het leven op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel. In "Een Jihad van liefde" vertelt hij over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven met de kinderen na de aanslagen. Het is een eerbetoon aan zijn vrouw en een boodschap van liefde en medemenselijkheid. Hij schrijft:

Het hart.

"Baden in liefde, drijven op de rivier van het leven: niets rechtvaardigt haat, niets zal tot haat leiden. Zelfs de zwaarste beproevingen en de grootste teleurstellingen zullen ons niet doen zwichten voor een taal of ideologie die oproept tot haat en vernietiging.

Laten we verder gaan vanuit het hart en de rede, met een overtuiging of die nu religieus is of niet. Laten we de liefde aanboren, die onuitputtelijke grondstof, die uit het hart komt en niet uit de bodem".

Zusters en broeders, de engelen zingen in de velden van Bethlehem over vrede onder de mensen in wie God welbehagen heeft. "Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u" zegt Jezus ons in zijn afscheidsrede. Het is de vrede die, wanneer je je openstelt voor de weg van het Evangelie, ook jou ten deel zal vallen.

Euwen geleden schreef Theresia van Avila:

"De vrucht van stilte is gebed,
de vrucht van gebed is geloof,
de vrucht van geloof is liefde,
de vrucht van liefde is dienstbaarheid
en de vrucht van dienstbaarheid is vrede".

Op het hoogfeest van Kerstmis wens ik u die vrede toe.

pastoor Vriend



Fratelli tutti



In zijn nieuwe encycliek 'Fratelli tutti' (Allen broeders) dringt paus Franciscus aan op het belang van hernieuwde wereldwijde broederschap om de toenemende verdeeldheid en spanningen te overwinnen. Zaterdag 3 oktober reisde hij naar Assisi om het document te ondertekenen op het graf van Sint Franciscus, wiens leven een grote inspiratiebron is.

Paus Franciscus dringt er bij alle mensen van goede wil op aan om wereldwijde broederschap te bevorderen door dialoog en de liefde voor de naaste boven eigenbelang te plaatsen.

Hij haalt daarbij onder meer het voorbeeld aan van Sint Franciscus, die ten tijde van de Kruistochten naar Egypte reisde om te pleiten voor vrede en dialoog. Hij was daarbij niet uit op een discussie of het opleggen van een visie, "maar hij verspreidde gewoon de liefde van God. Zo werd hij een vader voor iedereen en inspireerde hij het visioen van een broederlijke samenleving", aldus de paus.

In de encycliek brengt hij bekende thema's over broederschap en solidariteit samen waarover hij al eerder zijn grote bezorgdheid heeft geuit. Hij gaat ook uitgebreid in op het document over broederschap en wereldvrede dat hij in 2019 in Abu Dhabi ondertekende samen met sjeik Ahmed el -Tayab, groot-imam van de Al-Azhar, het hoogste religieuze gezag van de soennitische islam.

De paus pretendeert geen alomvattende leer over de broederlijke liefde aan te bieden, maar "een bescheiden bijdrage" aan het denken over een nieuwe visie op broederschap en sociale vriendschap. Die moet het antwoord vormen op de huidige tendens "anderen te elimineren of te negeren" en mag dan ook niet bij woorden blijven.

De coronapandemie, die uitbrak terwijl Franciscus aan de encycliek werkte, laat volgens hem zien hoezeer mensen bouwen op schijnveiligheid en dat alleen nauwe internationale samenwerking een effectief antwoord kan geven op de crisis.

Voorafgaand aan de ondertekening vierde paus Franciscus de eucharistie bij het graf van St.-Franciscus. Hij wijst in dat kader onder meer op de schadelijke consequenties van het egoïstische financiële gewin waaraan op talloze manieren miljoenen mensenlevens worden geofferd. Hij spreekt onder meer over de wegwerpcultuur, grootschalige mensenhandel, uitbuiting en buitensluiten van medemensen alsof zij 'barbaren' en 'rovers' zijn.

Opvallend is ook zijn scherpe aanval op de vijandschap die via de moderne communicatiemiddelen wordt gevoed. "In de wereld van vandaag is het gevoel te behoren tot een grote menselijke familie aan het vervagen, en lijkt de droom van samenwerking voor rechtvaardigheid en vrede een verouderde utopie", schrijft hij. De paus ageert tegen "een geglobaliseerde onverschilligheid", terwijl we niet beseffen "dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten."

Maar vooral internet biedt ook enorme mogelijkheden voor ontmoeting en solidariteit. Het is "een geschenk van God", aldus Franciscus. Het is echter noodzakelijk ervoor te zorgen dat internet en andere moderne communicatiemiddelen ons richten op de ontmoeting met anderen, op waarheid, dienstbaarheid, nabijheid en het algemeen welzijn. We kunnen niet "een digitale wereld accepteren die is ontworpen om onze zwakte uit te buiten en om het slechtste in mensen naar boven te halen."

Daartegenover stelt Franciscus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een model van de menselijke broederschap. "We moeten erkennen dat we voortdurend geneigd zijn om anderen te negeren, vooral de zwakken. Laten we toegeven dat we, ondanks alle vooruitgang die we hebben geboekt, nog steeds 'analfabeet' zijn als het gaat om het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van de meest kwetsbare leden van onze ontwikkelde samenlevingen."

De paus onderstreept dat racisme een bedreiging blijft, te vergelijken met een virus dat "snel muteert en, in plaats van te verdwijnen, onderduikt en op de loer blijft liggen."

Ook "verborgen ballingen", zoals mensen met een handicap, moeten worden aangemoedigd om volledig deel te nemen aan de samenleving. Individualisme "maakt ons niet meer vrij, meer gelijk, meer broederlijk". Er is daarentegen een "universele liefde" nodig die de waardigheid van ieder mens nastreeft en bevordert.





Hoe vieren wij als parochie het Kerstfeest?

Tegen de achtergrond van de geldende landelijke maatregelen en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen is het slechts voor een beperkte groep parochianen mogelijk om gedurende één van de kerstdagen deel te nemen aan de liturgische vieringen. Vanaf juni zijn er verplicht lijsten bijgehouden met de namen en telefoonnummers van hen die deelnamen aan de Eucharistie, alles uitsluitend op uitnodiging door het parochiesecretariaat. Zij die vanaf 1 juni regelmatig aanwezig waren, zullen als eersten worden uitgenodigd.

Maar dertig, of bij verruiming mogelijke honderd gelovigen per viering, staat in schril contrast tot de 2500 die wij in eerdere jaren mochten begroeten. Dit betekent dat de meeste parochianen het kerstfeest in huiselijke kring zullen vieren. Met als mogelijkheid om aan te haken bij de religieuze programma's die op de televisie worden uitgezonden. Zo gaat onze bisschop mgr. Hendriks voor in de kerstviering die vanuit de St. Nicolaasbasiliek op de televisie zal worden uitgezonden.

Wat kerstavond in ónze basiliek betreft; deze is voor de 1e heilige communieviering. Deze viering is twee keer uitgesteld geweest. Nu krijgen de kinderen de kans om deze Communie te doen bij de kerststal. Dus, deze avond is voor de jonge gezinnen, op uitnodiging.

De eerste, tweede en derde kerstdag zijn er hoogmissen om 10.00 uur, uitsluitend voor hen die daartoe genodigd zijn. Deze dienen zich ervan bewust te zijn dat zij daar zijn als vertegenwoordigers van heel onze geloofsgemeenschap.

Voor een gesprek tussen ouders en hun kleine kinderen

Maria, Jozef en het ezeltje, gaan door de nacht.
Ze zoeken een huist, wat warmte,
een glimlach die hen verwelkomt.

In de drukke herberg is er voor hen echter geen plaats.
Geen deur gaat open, geen hand wordt uitgestoken.

Gelukkig vindt Jozef een stal waar
het kindje geboren kan worden,
en vindt Maria een kribbe om haar kindje in te leggen.

Zouden Maria en Jozef bij ons wel welkom zijn,
krijgt dit kerstkindje een plaats in ons leven, in ons hart?
Laat het kerststalletje thuis dáár een teken van zijn.

Herders in 't veld, zwervers zonder aanzien,
mensen aan de rand van de samenleving
horen als eersten de blijde boodschap:
Heden is u een redder geboren.

En over de hoofden van de herders heen
klinkt de boodschap van de engelen
tot alle mensen in de nacht; woorden van hoop en troost.

Het kindje in de kribbe is het teken van een nieuwe tijd.
God is de mensen niet vergeten.
Dit kindje zal ons de weg wijzen naar de vrede.

Jozef en Maria vonden in Bethlehem
een schuilplaats waar deuren nog vensters sloten.
Laten wij onze huizen verwarmen met een lied,
het verwarmen met goede woorden.

Met tedere handen en ogen van licht,
verwarmen wij het huis van de wereld
dat alle kinderen er veilig wonen.

Herdenking vliegramp Faro

Op 21 december 1992 verongelukten 56 mensen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld Faro in Portugal. Ter nagedachtenis hieraan is de deur van de basiliek van St. Jan geopend op maandag 21 december van 14.00 - 16.00 uur om het herdenkingsmonument te bezoeken en een stille wake te houden.

Misintenties voor Kerst

Wilt u de namen van uw overleden familieleden genoemd hebben tijdens één van de vieringen met Kerstmis of Oud en Nieuw, geeft u uw intentie dan tijdig door aan het parochiesecretariaat, bij voorkeur vóór 22 december. U kunt dit schriftelijk doen, per post of per email aan: info@sintjanlaren.nl. Ook telefonisch doorgeven is natuurlijk mogelijk: 035-5382071



Kerstcollecte

Donaties voor de kerstcollecte kunnen overgemaakt worden op NL53 RABO 0334 9660 00 ten name van RK Parochiegemeenschap Sint Jan-Goede Herder onder vermelding van "Kerstcollecte 2020".

De helft van deze collecte is bestemd voor demissie, tewetende onderwijsprojecten van father John Bosco in Zuid-India en van pater van Wegen in Friersdale, Zuid-Afrika. De andere helft is bestemd voor onze eigen parochie.

Kerstactie 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens met een attentie. Zeker in deze tijd met covid-19 waarin ouderen minder bezoek krijgen, wordt dit gebaar door hen zeer gewaardeerd en voelen zij zich hierdoor verbonden met onze gemeenschap.

Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig. Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal attenties jaarlijks toe.

De werkgroep hoopt daarom, dat u deze kerstactie van harte steunt met een bijdrage.

U kunt uw bijdrage dit jaar storten op NL53RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. Jan-Goede Herder met de vermelding van "Kerstactie". Wenst u uw bijdrage liever via een enveloppe te schenken dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de pastorie met vermelding: "kerstactie" op de enveloppe.

Kent u in onze parochie iemand die speciale aandacht verdient, meldt dit dan even aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.

Het Kerstactie-comité



Het onderhoudsteam van de Goede Herder Kapel
v.l.n.r: Smid Gert-Jan Bon, Schilder Michel Papenburg en voorzitter Herman Kroes

Familie berichten

Overleden

11 sep.	Cilia Schuijlenburg-Vesters
17 sep.	Cees Pandelaar
28 sep.	Lida Ranzijn-Loman
30 sep.	Ina van der Linden-Westerhof
6 okt.	Jetty de Jonge-van Doorn
8 okt.	Hubertus van der Meulen
11 okt.	Martha de Wit-Hendrikse
20 okt.	Johannes van der Meulen
21 okt.	Johanna Heesen-Bon
27 okt.	Riet van Loveren-Siep
28 okt.	Corrie Majoor
3 nov.	Maria Oosterbroek-Rekers
5 nov.	Tonny Nagel-Ruiter
8 nov.	Lenie Witteveen
12 nov.	Wil Rigter-van Leeuwen
15 nov.	Frank van den Berg

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 13 december	14.00 uur
Zondag 10 januari	14.00 uur
Zondag 14 februari	14.00 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Collecten in de coronatijd

Collecte per bank	€ 1.625,- (april)
23-24 mei	€ 585,-
Collecte per bank	€ 1.410,- (mei)
13-14 juni	€ 390,-
27-28 juni	€ 335,-
Collecte per bank	€ 1.899,- (juni)
4-5 juli	€ 435,-
11-12 juli	€ 485,-
18-19 juli	€ 455,-
25-26 juli	€ 580,-
Collecte per bank	€ 480,- (juli)
1-2 aug.	€ 425,-
8-9 aug.	€ 495,-
15-16 aug.	€ 640,-
22-23 aug.	€ 515,-
29-30 aug.	€ 640,-
Collecte per bank	€ 85,- (aug.)
5-6 sept.	€ 665,-
12-13 sept.	€ 600,-
19-20 sept.	€ 610,-
26-27 sept.	€ 660,-
Collecte per bank	€ 80,- (sept.)
3-4 okt.	€ 570,-
10-11 okt.	€ 240,-
17-18 okt.	€ 425,-
24-25 okt.	€ 460,-
Collecte per bank	€ 180,- (okt.)
Allerzielen	€ 544,-
7-8 nov.	€ 425,-
14-15 nov.	€ 430,-



Colofon

Informatieblad van de
Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede
Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

H. Veldhuis
M.C.M. Hofstee
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

Technische uitvoering:

Practicum Print Management BV
www.practicum.nl

Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 531 59 41
Ria Le Blanc (St. Janswijk)
telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

Maarten Hofstee
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. van 11:00 - 13:30 uur
di. t/m do. van 9.00 - 13.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 - 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende klepel verschijnt
op woensdag 3 februari. Kopij
graag aanleveren vóór maandag
18 januari bij het secretariaat
van de parochie: Brink 33, 1251
KT Laren of per email:
redactie@sintjanlaren.nl

Vieringen van zaterdag 5 december t/m zondag 7 februari

(Voor alle vieringen geldt: op uitnodiging!)

Zaterdag 05 dec.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 06 dec.	2 ^e zondag van de Advent	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 12 dec.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 13 dec.	3 ^e zondag van de Advent <i>Zondag Gaudete</i>	10.00 uur 14.00 uur	Hoogmis Engelstaligeviering
Zaterdag 19 dec.		19.00 uur	Eucharistie
Zondag 20 dec.	4 ^e zondag van de Advent	10.00 uur	Hoogmis

Kerst

(Ook voor deze vieringen geldt: op uitnodiging!)

Donderdag 24 dec.	<i>Kerstavond</i>	18.00 uur	1 ^e heilige Communieviering
Vrijdag 25 dec.	1 ^e Kerstdag	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 26 dec.	2 ^e Kerstdag <i>(Liturgie van de zondag)</i>	10.00 uur	Hoogmis
Zondag 27 dec.	<i>Feest van de Heilige Familie</i>	10.00 uur	Hoogmis
Vrijdag 01 jan.	<i>Nieuwjaar</i>	11.30 uur	Hoogmis
Zaterdag 02 jan.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 03 jan.	<i>Openbaring des Heren</i>	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 09 jan.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 10 jan.	<i>Doop van de Heer</i>	10.00 uur 14.00 uur	Hoogmis Engelstaligeviering
Zaterdag 16 jan.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 17 jan.	2 ^e zondag door het jaar	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 23 jan.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 24 jan.	3 ^e zondag door het jaar	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 30 jan.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 31 jan.	4 ^e zondag door het jaar	10.00 uur	Hoogmis
Zaterdag 06 febr.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 07 febr.	5 ^e zondag door het jaar	10.00 uur 12.00 uur	Hoogmis Gezinsviering