



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 508,
Klepel
april / juni 2019

IN DIT NUMMER

Help mee voor
schoon drinkwater!

•

Paasconcert

•

Kinderkerk

•

Een brief uit
Frankrijk

•

Banneux 2019

Passion van Laar en Berg

Op vrijdagavond 5 april 2019, zullen leerlingen van het jaar 4 MYP-muziekklas in Laar en Berg, samen met de deelname van de vwo-6-dramaklas van de school, hun eigen, nieuwe versie van het verhaal van The Passion uitvoeren.

Deze uitvoering vindt plaats in de St. Jansbasiliek in Laren.

De klas is momenteel bezig met het maken en oefenen van het stuk.

De leerlingen hebben het Passie-verhaal bekeken vanuit verschillende perspectieven: het verhaal zoals het algemeen wordt begrepen, maar ook de historische context en de relevantie van het Passieverhaal voor onze huidige tijd.

Een greep uit de thema's die aan bod komen:

- Zal het nastreven van liefde en naastenliefde voor mensen belangrijker zijn dan het najagen van praktische, materiële dingen?
- Is liefde "machteloos"? Heeft het directe, tastbare voordelen? Heeft het een "nut"?
- Wat betekent het echt om verraden te worden?
- Hoe kun je krachtig zijn door zwak te zijn?
- Is nationalisme een goede zaak, of is het gevaarlijk en leidt het tot geweld, oorlog en vernietiging?
- Moeten we altijd volgen wat de meerderheid wil?
- Verwachten we te veel van onze 'helden', van degenen die we bewonderen?

De leerlingen zijn niet alleen de creatieven (de 'makers') van het stuk, maar ook de uitvoerenden: zij spelen en zingen in het ensemble, ze zingen en spelen de rollen van de solisten, daarom is er hard gerepeteerd om de muziek in te studeren.

Het Passieverhaal wordt afgewisseld met moderne teksten, "covers" van bekende liederen, en nieuwe composities die door de leerlingen zijn geschreven: al deze elementen worden uiteindelijk versmolten tot een nieuw geheel.

Vervolgens hebben de leerlingen in de lessen met Benedict Weisser (docent muziek) en Eva Goossens (docente drama) gewerkt aan de composities, en daarna aan de muzikale/theatrale instudering.

Het resultaat is een commentaar van de jeugd over de relevantie van religie voor hun leven en hun werkelijkheid.

Op vrijdagavond 5 april 2019 om 19.30 uur is de voorstelling Passion van Laar & Berg te horen en zien in de Sint-Jansbasiliek Laren.

Deze productie is mogelijk gemaakt met de genereuze, financiële hulp van de Parochie Sint Jan-Goede Herder in Laren.

Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden

Informatie:

Sint-Jansbasiliek tel. 035 538 2071,
info@sintjanlaren.nl

Laar en Berg tel. 035 539 5422, lb@atscholen.nl



Muziekklas MYP-4 Laar en Berg:

Bente Berendsen, Silke Bouwmeester, Tikal Braspenning, Annelotte van den Broek, Stefan de Bruijn, Carlijn Calis, Caitlin Engelman, Thomas Erdbrink, Julia van Gaalen, Mijs de Koning, Mila Huisman, Frédérique Maljers, Floris de Meester, Valery Noomen, Nienke Pennenkamp, Isabelle Polman, Isabelle Rosenthal, Emily Scheulderman, Nik Wiersma, Owen Wong Lie Son.

Acteur (VWO-6 Drama Laar en Berg): Boris Draisma

Muzikale coaching: Benedict Weisser

(Docent Muziek, Laar en Berg)

Theatrale coaching: Eva Goossens

(Docente Drama, Laar en Berg)

Het Klein Byzantijns

Koor Utrecht

Dit koor zal op zondag 19 mei de liturgische gezangen verzorgen tijdens de Hoogmis van 10.00 uur.

Het doel van het koor is het beoefenen en uitvoeren van liturgische muziek van de Russisch orthodoxe kerk. Volgens deze Byzantijnse traditie wordt uitsluitend a-capella gezongen omdat, zo wordt verondersteld, alleen de menselijke stem in staat is om God te prijzen. De muziek is meestal vierstemmig en soms zes- tot achtstemmig.



Schoon water, bron voor een beter bestaan

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagen-actie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van schoon water, gezondheid en hygiëne, en scholing.

Een waterput en meer voorzieningen voor Sheini in Ghana.

Vorig jaar is er in Sheini met uw steun door de Stichting Barbarugo uit Waverveen een bamboeplantage van 6 hectaren in Sheini aangelegd. Maar het duurt nog 4 jaar, voordat het bamboe groot en sterk genoeg is om te kunnen gebruiken. Bouwmaterialen van elders vandaan halen is erg kostbaar. Het dorp ligt zeer geïsoleerd en is vooral in de regentijd niet of zeer moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij ook dit jaar de dorpsbewoners helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gebrek aan schoon drinkwater geldt als het grootste probleem. Men is nu afhankelijk van twee verouderde en buiten het dorp gelegen waterputten die bovendien ontoereikend zijn. Wij hebben daarom de Stichting Barbarugo toegezegd, in het centrum van het dorp een waterput en pomp te willen bouwen.

Ook is het dringend noodzakelijk, de bestaande verpleegpost te verbeteren en uit te breiden met wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

Door een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini blijven die tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor heeft de lokale bevolking het hele jaar voldoende gezond voedsel.

Met schoon drinkwater, gezondheidszorg en goede voedselvoorziening zullen de levensomstandigheden van de 110 gezinnen in Sheini aanzienlijk verbeteren. Dit kan niet wachten, totdat de bamboe rijp is en de dorpsbewoners met de opbrengst in hun eigen gemeenschappelijke behoeften kunnen voorzien. Graag willen wij daarom met uw steun deze drie projecten dit jaar nog in Sheini realiseren.

Daarnaast hebben wij nog onze schoolprojecten in Nepal. Een van onze studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Wij hebben alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest ons alleen nog Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.



Ook zijn wij in contact met de stichting **Ton Memorial School Sailung**. Deze stichting draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied rond de gelijknamige berg (3200 meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Veel kinderen krijgen echter geen onderwijs, dat bovendien van zeer laag niveau is.

Mede dankzij Ton's fondsenwerving vanuit Nederland heeft de gediplomeerde onderwijzer Krishna Shresta een schooltje opgezet in Sailung. Aan het schooltje, dat na Ton's overlijden naar hem vernoemd is, krijgen zo'n 40 kinderen onderwijs.



De stichting Ton Memorial School Sailung wil nu het werk van Ton voortzetten. Het huidige schooltje is gemaakt van golfplaten, is onverwarmd en heeft geen water en elektriciteit.

De stichting wil daarom een aardbevings-bestendig schoolgebouw neerzetten, dat onderdak moet bieden aan 150 kinderen, maar waar ook volwassenen onderwijs kunnen volgen. De bouwtekeningen zijn klaar, de lokale autoriteiten hebben grond beschikbaar gesteld, maar er moet nog veel gebeuren voor de bouw kan beginnen.

Wij staan helemaal achter dit mooie, maar ambitieuze plan en zullen het op de voet volgen. Aan de hand van de gemaakte vorderingen zullen we bekijken, of en hoe wij met uw hulp een steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van dit schoolgebouw.

Als werkgroep van de 40-dagenactie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: www.40-dagenactie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Paasconcert van de Sint Jans Schola in de Sint-Jansbasiliek te Laren

Maandag, 2de paasdag, 22 april 2019; aanvang 15.30 uur

De Sint Jans Schola geeft ook dit jaar weer haar traditionele Paasconcert op tweede Paasdag 22 april in de Sint-Jansbasiliek. Zowel het lijden als de wederopstanding van Christus zal worden bezongen.

Een sfeervol en afwisselend programma met muziek van diverse componisten en stijlen, zoals van Melchior Vulpius, Franz Schubert,

Michael Haydn, Gioachino Rossini e.a. Naast het koor (bestaande uit ca. 30 zangers) werken organisten Bas Groenewoud, Wybe Kooijmans en een strijkkwartet aan dit concert mee. Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de kerkdeuren worden om 15.00 uur geopend. De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop.

(Foto: Bruno Wacker)



Kinderkerk

Eerste communie:

De kinderen die tijdens de gezinsviering op zondag 7 april om 11.30 uur hun eerste heilige Communie doen nodigen alle parochianen uit om met hen dit feest in de kerk mee te vieren. Het thema van de viering is Wij horen erbij! Het verhaal zal gaan over de Goede Herder. Wij hopen op een grote belangstelling uit de parochie en zeggen daarom: tot zondag 7 april in de Sint Jan.

Palmpasen stokken maken.

Onder de hoogmis van Palmzondag op 14 april gaan de kinderen van onze parochie een palmpasenstok maken.

Wat heb je nodig voor een palmpasenstok:

Houten kruis, crêpepapier, mandarijnen, chocolade eitjes, marshmallows of rijgchips, of rijgpinda's. Ook een broodhaantje om de stok compleet te maken. Alle benodigdheden hebben wij in de kerk, maar als je zelf nog iets extra's mee wilt nemen mag dat natuurlijk.

Na de viering mogen de kinderen hun palmpasenstok wegbrengen naar oude of zieke mensen.

Zondag 21 april: het Hoogfeest van Pasen.

Tijdens de feestelijke hoogmis gaan de kinderen onder de **kinderwoorddienst** een Paasmandje knutselen,

Na de viering mogen de kinderen in de tuin van de Pastoor paaseitjes zoeken.

Op zondag 12 mei Moederdag is er een **kinderwoorddienst** tijdens de viering van 10.00 uur.

Op zondag 19 mei is er om half twaalf een **peu-terviering**. Een viering voor ouders met peuters, met een verhaal, een gebedje, kaarsjes opsteken en wat liedjes om de kerk alvast te leren kennen.

Op zondag 26 mei is er om half twaalf een **gezinsviering** met als thema: Moeder Maria.



Het is de moeite waard om eens te komen kijken bij de gezinsviering. Kinderen hebben hun eigen bijdrage in deze viering. Zij mogen met een aantal taken helpen en het kinderkoor zingt.

Brief uit Frankrijk



Beste parochianen,

In september ben ik naar Frankrijk gegaan om daar in te treden bij de apostolische zusters van Sint Jan (dit is niet Johannes de Doper, maar Johannes de Evangelist). Ik heb de gemeenschap ontmoet toen ik in Utrecht woonde, dichtbij de broeders van St.-Jan. Langzaam heeft God mij naar zich toegetrokken. Hoewel het leven heel anders is dan dat ik had is het heel mooi. De zusters van St.-Jan zijn geroepen om te getuigen van Gods liefde in de wereld en zijn op verschil-

lende continenten actief met verschillende apostolaten, waaronder catechese geven, helpen in de parochie, universiteitsapostolaat, weeskinderen helpen. Dit is voor mij nog niet van toepassing omdat ik nog in 'opleiding' ben. Ik ben nu 'postulant', dat wil zeggen: ik ontdek de gemeenschap en ik leef met ze mee. Dit duurt zes tot twaalf maanden, waarna je novice wordt. Dan word je echt opgenomen in de gemeenschap en ik zal ook in de loop van mijn noviciaat mijn habijt ontvangen. Maar nu is het vooral een tijd van onderscheiding. Na een noviciaat van twee jaar zal ik mijn eerste gelofte afleggen en ergens een apostolaat krijgen. Maar dat duurt dus nog een aantal jaren.

Voorlopig ben ik in Semur-en-Brionnais, een klein plaatsje in de Bourgogne. Mijn dagen zijn redelijk hetzelfde. We beginnen de dag met drie kwartier stil gebed en vervolgens zingen we de lauden (ochtendgebed). Daarna ontbijten we, nemen we een tijd van lectio divina (lezen met de Bijbel) en vervolgens zijn er lessen. Die gaan over verschillende onderwerpen zoals filosofie (verschillende richtingen), de Bijbel en een beetje theologie, maar dat zal later wel meer worden. Daarna hebben we de heilige Mis en bidden we het middaggebed. Vervolgens is er de lunch, en omdat het Frankrijk is, is dit de grootste maaltijd van de dag. Er wordt dan voorgelezen uit een boek, nieuws of iets van de paus. Na de lunch bidden we de rozenkrans en hebben we werk. Omdat het een groot klooster is, met veertig zusters, is er genoeg te doen. Er moet worden gekookt, schoon gemaakt de was etc. Iedereen heeft haar eigen taak en doet die in stilte. Daarna hebben we weer les en gaan we naar de kapel voor Aanbidding en de vespers. Vervolgens is het diner en bidden we het laatste gezamenlijke gebed.

Natuurlijk is niet iedere dag precies hetzelfde, maar zo gaat het in het algemeen. Dat klinkt misschien heel saai, maar ik vind het heel mooi om zoveel tijd met Jezus te zijn en te leven in een gemeenschap. Het algemene beeld van een klooster is dat van oude strenge vrouwen, maar dat is bij ons niet het geval. De gemeenschap is vrij jong en ik ben samen met twee andere postulanten van mijn leeftijd ingetreden. Ook de tien novicen zijn onder de dertig en ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo rond de 35 zal zijn. We lachen heel veel samen en leven zo in broederlijke liefde met elkaar.

Ik ben nog steeds diep verbonden met de parochie in Laren en draag jullie dus in gebed. Ik ben dankbaar voor al het goede dat God mij door de parochie van St.-Jan/De Goede Herder heeft gegeven!

Verbonden in gebed,

Rosaline

Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet mogelijk/wenselijk is.

Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige, betrokken zorg en verpleging, bijna zoals thuis.

Gooierserf 126, 1276 KV Huizen
0357200710
info@hospicehuizen.nl
www.hospicehuizen.nl



Uitzonderlijke uitvoering Matthäus Passion op Palmzondag in basiliek

Palmzondag 14 april 's middags om half drie vindt er een uitvoering plaats in de Sint Jansbasiliek van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dit jaar m.m.v. de top van de Nederlandse zangkunst. De uitvoering staat onder leiding van de Duitse dirigent Nikolaus Müller.

Inmiddels is de verkoop van tickets gestart.

De toegangskarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje en pauzedrankje. De kaarten zijn te bestellen via de Nationale Theater Kassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl.

LAREN KLASSIEK
MATTHÄUS PASSION
PALMZONDAG • 14 APRIL 2019 • 14.30 UUR
SINT JANSBASILIEK LAREN
MAARTEN KONINGSBERGER
BARBARA KOZELJ • RAOUL STEFFANI
BERNARD LOONEN • SELMA HARKINK
TARISIO CONSORT
**ROBERT-FRANZ-
SINGAKADEMIE, HALLE**
DIRIGENT: NIKOLAUS MÜLLER
TICKETS NTK: 0900-9203 • WWW.LARENKLASSIEK.NL

Banneux 2019

Die plaats in de Ardennen waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht, om ons nieuwe moed te geven. Waar we onze zorgen en verdriet in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven. De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is dus ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.



Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om Banneux te ervaren.

De kosten bedragen € 295,- hierbij is alles inbegrepen.

Data 2019

3 tot en met 7 mei
- inschrijven tot eind maart
23 tot en met 27 augustus
- inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Els Rong

Familie berichten

Gedoopt

27 jan.	Joan Ekkel
17 feb.	Noël Gomez
24 feb.	Mimi Leushuis
3 mrt.	Daniël Horstra Myrthe Horstra

Gevormd

27 jan.	Joan Ekkel
10 mrt.	Rosalina van Damme

Opbrengst Collecten

5-6 jan	€ 1.065,-
12-13 jan.	€ 635,-
19-20 jan.	€ 280,-
26-27 jan.	€ 735,-
2-3 feb.	€ 655,-
9-10 feb.	€ 610,-
16-17 feb.	€ 610,-
23-24 feb.	€ 505,-
2-3 mrt.	€ 835,- t.b.v. Muziekver. St. Jan
9-10 mrt.	€ 1.170,-

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.

Woensdag 19.00 uur.

Vrijdag 09.00 uur.

Behalve: Woensdag 17 april; 24 april; 29 mei en vrijdag 31 mei
N.B. Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaatsvindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Dinerclub

Op zondag 7 april en zondag 12 mei is er weer voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. Aanvang 17.00 uur

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Dus wilt u eens zo'n heerlijk en gezellig diner meemaken, dan hebt u nu de kans. U bent van harte welkom! Aanmelden 035-5383983.

Agnes van den Brink

Biechtgelegenheid:

zaterdag 13 april 16.30 uur

zaterdag 18 mei 16.30 uur

Vieringen Engelstalige liturgie.

Maandag 22 april 14.00 uur in de jongerenruimte

Zondag 12 mei 14.00 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Vieringen van donderdag 07 april t/m zondag 2 juni

Zaterdag 06 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 07 april	5 ^e zondag van de 40-dagentijd	10.00 uur 11.30 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij Gezinsviering met 1e heilige communie
De Goede week			
Zaterdag 13 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 14 april	Palmzondag	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Woensdag 17 april		Geen viering	
Donderdag 18 april	Witte Donderdag	19.30 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan
		21.00 - 22.30 uur	Avond van het Lijden; stille wake
Vrijdag 19 april	Goede Vrijdag	15.00 uur 19.30 uur	Het bidden van de Kruisweg Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. het St. Janskoor
Zaterdag 20 april	Paaszaterdag	21.00 uur	Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 21 april	Verrijzenis van de Heer	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Maandag 22 april	2 ^e Paasdag	10.00 uur 14.00 uur	Eucharistie Engelstalige-viering; in de jongerenruimte naast de kerk
Woensdag 24 april		Geen viering	
Zaterdag 27 april		Geen viering	
Zondag 28 april	2 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 04 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 05 mei	3 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Dinsdag 08 mei		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 11 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 12 mei	Zondag van de Goede Herder 4 ^e zondag van Pasen	10.00 uur 14.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan Engelstalige-viering
Zaterdag 18 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 19 mei	Zondag Oosterse kerken 5 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
Zaterdag 25 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 26 mei	6 ^e zondag van Pasen	10.00 uur 11.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn Gezinsviering
Woensdag 29 mei		Geen viering	
Donderdag 30 mei	Hemelvaart	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen van de Heer
Vrijdag 31 mei		Geen viering	
Zaterdag 01 juni		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 02 juni	7 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters

J.J.M. Vriend

mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

Technische uitvoering:

Practicum Print Management

www.practicum.nl

Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)

telefoon: 035 - 531 59 41

Ria Le Blanc (St. Janswijk)

telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren

rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

Maarten Hofstee

telefoon: 035 - 538 20 71

ma. van 11:00 - 13:30 uur

di. t/m do. van 9.00 - 13.30 uur

mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor

telefoon: 035 - 538 20 71

H. Veldhuis, diaken

telefoon: 06 - 51 71 42 62

Kerk/Gezinsbijdragen:

mailadres: admin@sintjanlaren.nl

rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende Klepel verschijnt op donderdag 30 mei 2019.

Kopij graag aanleveren vóór maandag 14 mei 2019 bij het secretariaat van de parochie:

Brink 33,

1251 KT Laren of per email:

redactie@sintjanlaren.nl