



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 490,
Klepel
april/mei 2016

IN DIT NUMMER

Inhoud

•

In memoriam

•

Eerste communie

•

Wat dreef

Jeroen Bosch?

Gebed in het jaar van de Barmhartigheid.

Heer Jezus Christus,
U leerde ons barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader.
Door uw leven zien we de goedheid van God.
Uw gelaat straalt bevrijding uit.

Uw liefdevolle blik verlost Zacheus
en Matteus uit de slavernij van het geld,
bevrijdde de overspelige vrouw
en opende de blik van Maria Magdalena
in haar rusteloos zoeken naar aards geluk.

Uw liefdevolle blik deed Petrus
in tranen uitbarsten na zijn verraad.
Door uw barmhartigheid beloofde U
de berouwvolle zondaar het hemels geluk.
Moge het woord dat U tot de Samaritaanse richte
ook ons raken: "Als je de gave van God kende!"

U bent het gelaat van de onzichtbare God,
wiens almacht zichtbaar wordt
in vergeving en barmhartigheid.
Geef dat de Kerk uw gelaat weerspiegelt in deze wereld
en dat we in U, verzezen en verheerlijkte Heer,
het gelaat van de Onzichtbare mogen herkennen.

Door het besef van hun eigen zwakheden zijn uw dienaren
in staat mee te voelen met hen die in onwetendheid en
dwaling leven. Geef dat ieder mens die zich richt tot een
van hen, mag aanvoelen dat hij door God verwacht, bemind
en vergeven wordt.

Zend ons uw Geest en heilig ons door uw zalving
opdat het 'Jubeljaar van de Barmhartigheid'
een genadejaar van de Heer wordt.
Moge uw Kerk, met hernieuwd enthousiasme,
aan armen de Blijde Boodschap brengen,
aan gevangenen en onderdrukten de vrijheid verkondigen
en aan blinden dat zij zullen zien.

Dit vragen wij op voorspraak van Maria,
de Moeder van Barmhartigheid,
aan U die leeft met de Vader
en de Heilige Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Paus Franciscus



WJD acties Laren

Heeft u al kunnen genieten van een heerlijke WJD wijn? De Wereldjongerendagen (WJD) komen er aan en de eerste promotie en sponsor acties zijn al gestart.

Aankomende zomervakantie is het zover en wordt er weer een bijzondere reis georganiseerd naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Alle jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar zijn uitgenodigd om mee te gaan. Dus kent u iemand in die leeftijd, uw kinderen, kleinkinderen, peetkind of burens? Vertel er over en wie weet kan hij of zij deze zomer met een gezellige groep jongeren op reis. De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongerenevenement ter wereld. Miljoenen jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. En de reis er naartoe gaat via Praag en Auschwitz, dus een reis vol bijzondere plekken en ervaringen.

Deze maanden gaan de jongeren die meegaan verschillende acties ondernemen om sponsorgeld in te zamelen om de reis te bekostigen. Zo gaan we nog één keer die exclusieve WJD wijn verkopen, zowel wit als rood van uitstekende kwaliteit. Met een uniek WJD etiket. Ook zijn er noveenkaarsen te koop. Door een kaars te kopen en te branden bent u op meerdere manieren met de jongeren verbonden. Niet alleen steunt u hen financieel, maar ook in gebed kunt u zo



verbonden zijn en meeleven met deze reiservaring. Wist u dat er in de mariakapel constant een noveenkaars brandt?

En om helemaal in de Wereldjongerendagen stemming te komen, wordt er een Pools WJD restaurant georganiseerd. U kunt dan een menu kopen en een gezellige avond hebben met andere parochianen en belangstellenden. Deze avond kunt u heerlijk genieten van een maaltijd gemaakt en geserveerd door de jongeren. De data en locatie worden binnenkort bekend gemaakt, maar het menu blijft nog een verrassing. We zien u graag bij onze wijn en kaarsen stand en bij het WJD restaurant.

Maurice Lagemaat

In dankbare herinnering

Johannes (Jan) Antonius Zwanikken

14 augustus 1925 Laren NH 29 februari 2016

Het leven van Jan Zwanikken is een indrukwekkend getuigenis geworden. Geboren als boerenzoon werd zijn jeugd overschaduwed door de scheiding van zijn ouders die hem tot op hoge leeftijd zou blijven achtervolgen: een kind van gescheiden ouders kon geen misdienaar zijn. Bovendien werd hij door eenieder met de nek aangekeken.

Omdat hij het "thuis niet kon houden" ging hij als vrijwilliger naar Indië.

Hij had net een oorlog achter de rug, met het vele menselijke leed waar hij een gevoelig oog voor had. Indië was zo traumatisch dat hij decennia lang geen Kerst kon vieren: hij was er dan letterlijk ziek van.

Het liet diepe sporen na en uitte zich in een zekere norse rechtlijnigheid.

Zijn woord was wet en verdroeg geen tegenspraak.

De omslag begon toen bij zijn afscheid van Philips zijn collega's warme en welgemeende woorden van waardering uitspraken en vastlegden in een herinneringsboek.

Met name zijn vastberaden inzet voor rechtvaardig loon en voor het sociaal werk oogstte lof. Hoe bescheiden hij ook was, daar kon hij niet omheen. En dat deed hem goed.

Hij raakte in zijn element als beheerder van het St. Janskerkhof waarvan hij na jaren speurwerk de administratie weer op orde kreeg. Maar meer nog door wat hij daarmee voor mensen kon betekenen. Niet in het minst door talloze diep persoonlijke verhalen te aanhoren die hij nu meeneemt in zijn eigen graf. Hij vond het heerlijk om koster te zijn en zei nooit nee.

Hij stond jarenlang garant voor het wekelijks aanbiddinguur, waarbij hij enkele keren Ons Heer, bij gebrek aan een priester, op het altaar mocht plaatsen. Hij, de steen die door de bouwlieden was afgekeurd.

Tussen de bedrijven door chauffeerde hij vele mensen van hot naar her.

Geen hulpvraag bleef onbeantwoord. Hij kon dat alleen met de hartelijke steun van ma, die, met haar bloemstukjes en potjes jam, met hetzelfde sop overgoten was.



Wat een genot om pa te zien uitgroeien tot een hartelijke en gezellige opa en helemaal toen zijn zwijgzaamheid plaats maakte voor het vertellen van eindeloze verhalen. Vaak dezelfde, maar ze bleven boeien.

Zijn stugheid maakte plaats voor warme openheid en grote mildheid.

Geen groter vreugde voor pa en ma dan dat hun kinderen en kleinkinderen samen bleven eten. Het stelde pa in staat zijn kerstrauma achter zich te laten. Telkens opnieuw uitte hij zijn diepe genegenheid en dankbaarheid, alsof hij iets had in te halen.

Dankbaarheid en overgave zijn ook kenmerkend voor het laatste deel van zijn leven, tegenover zijn kinderen en tegenover God.

'Gaan we naar de Mis?' was het eerste dat hij vroeg als wij hem kwamen halen. Wij zijn God dankbaar voor zo'n fantastische vader, opa en overgrootvader.

Fam. Zwanikken

Oecumenische viering gezamenlijke kerken in de BEL-dorpen

Op zondag 22 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Kerklaan, Blaricum een oecumenische viering gehouden.



Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen.

Voorgangers tijdens de viering op 22 mei a.s. zijn pastor Maciej Senddecki (RK Vitusparochie Blaricum) en ds. René van den Beld (interim-predikant van de Protestantse Gemeente Blaricum).

U bent van harte welkom!

Eerste communievoorbereiding.

Tijdens de eerste communievoorbereiding hebben we met de kinderen in groepjes bekeken wat nu de werken van barmhartigheid van ons geloof zijn. Ook "de doden begraven", of zoals we met de kinderen hebben gedaan: "de doden herdenken."

We zijn met een klein groepje naar het Kerkhof gegaan en daar heeft Pastoor Vriend vertelt over een aantal graven. De kinderen hebben er kaarsjes bij gezet. Ook heeft een groepje kinderen een lunch verzorgd voor ouderen in onze parochie en gaat een groepje naar het Leger des Heils naar het verdelen van kleding.



Wat dreef Jeroen Bosch?



De schilder vanuit zijn oeuvre en in zijn tijd belicht

Op 3 juni 2016 spreekt dr. Llewellyn Bogaers over Jeroen Bosch in het Brinkhuis te Laren.

De St. Jansprocessie staat weer voor de deur. Deze lezing biedt een moment van bezinning. Jeroen Bosch schilderde een ontspannen St. Jan die in de woestijn op het Lam Gods wijst dat de zonden van de wereld wegneemt. Het schilderij straalt rust en vertrouwen uit.

Ter gelegenheid van zijn 500e sterfdag staat Jeroen Bosch in 2016 in het centrum van de belangstelling.

Bosch was een visionair schilder die op de drempel van een nieuwe tijd leefde. Als aanhanger van de Navolging van Christus zag hij met lede ogen aan hoe het groeiende materialisme mensenlevens ontworcht. Hij spiegelt wat hij in de samenleving aan verharding waarneemt en biedt een uitweg: doe wat jouw taak is in dit leven, blijf daar trouw aan. Bemoediging is te vinden in de natuur en in het voorbeeld dat Christus gegeven heeft. Zo geeft Jeroen Bosch een handreiking hoe mensen keuzes kunnen maken die bijdragen aan zingeving en een waarachtig leven. Hij laat de dilemma's van het leven zien en dit is wellicht de reden, waarom hij menig toeschouwer tot op de dag van vandaag in de ziel raakt.

Dr. Llewellyn Bogaers is geboren en getogen Larense. Als cultuurhistoricus met de laatmiddeleeuwse samenleving en mentaliteit als specialisatie verdiept zij zich al meer dan 30 jaar in deze intrigerende schilder. Voor meer info: zie www.levendverledennu.nl

Vrijdagavond 3 juni in het Brinkhuis te Laren.

Inloop vanaf 19.30 uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur.

Entrée: gratis, na afloop deurcollecte.

Aanmelden via het parochiesecretariaat

Gezinsviering 22 mei.

Op 22 mei om 11.30 uur hebben we weer een gezinsviering.

Graag nodigen wij alle ouders met kinderen van onze parochie uit om naar deze gezinsviering te komen.

Het zijn altijd gezellige vieringen die ongeveer 45 minuten duren. Met voor kinderen een gespeeld Bijbelverhaal. Mochten er kinderen zijn die daar graag eens aan mee willen doen, dan mogen zij zich melden via [mienneke.bakker@ziggo.nl](mailto:mieneke.bakker@ziggo.nl).



De kinderen die a.s. zondag 10 april om 11.30 uur hun eerste heilige Communie doen nodigen alle parochianen uit om met hen dit feest in de kerk te vieren. Het thema van de viering is **Het jaar van de Barmhartigheid**. De kinderen zullen in deze viering een verhaal vertellen over de Goede Herder, rond de werken van Barmhartigheid. Wij hopen op een grote belangstelling uit de parochie en zeggen daarom: **tot zondag 10 april in de Sint Jan**.

Palmpasestokken maken.

Onder de hoogmis van Palmzondag hebben de kinderen van onze parochie een palmpasestok gemaakt. Eerst hebben zij een verhaal gehoord over Palmzondag en daarna konden zij de stokken versieren met crêpepapier, chocolade eitjes en mandarijnen. Ook een palmtakje en een broodhaantje waren aanwezig om de stok compleet te maken.

Aan het eind van de viering zijn we met alle kinderen naar voren gelopen en hebben we voorin nog het liedje gezongen van Ezeltje Ben, die Jezus dragen mocht. Hosanna.

Daarna hebben kinderen hun palmpasestok naar Johanneshove gebracht, waar de mensen blij verrast waren.



Oecumenische Vesper

Een Beeld van een Kerk
-Leraar en Leerling

Paulus prijst in zijn brief de Tessalonicenzen dat zij niet alleen het Evangelie hebben aanhoord (als leerlingen), maar ook navolgers zijn geworden en voorbeeld voor alle gelovigen (als leraren). En in Lucas 10:38-42 luisterde Maria naar Jezus' woord, terwijl Martha druk is met het huishouden. Jezus prijst Maria: zij heeft het beste deel genomen. Zijn wij als Maria (luisterend naar Zijn woord) of als Martha: druk bezig met andere zaken? Daarover willen we nadenken in de Oecumenische Vesper van 24 april 2016, om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.

Voorgangers: Pastor C.J.N. Lavaleije (Huizen) Ds. A. Parmentier (Hilversum)
Muzikale medewerking: Dubbelkwartet "Huizen" o.l.v. Anton Helmink
Joost Veerman, orgel
HARTELIJK WELKOM!

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 17 april 12.30 uur
Zondag 08 mei 12.30 uur

Voor informatie:
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Biechtgelegenheid:

zaterdag 30 april 16.30 uur
zaterdag 14 mei 16.30 uur

Herdenkingsconcert 29 april 2016

20:00 uur Sint Jansbasiliek Laren
Sint Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar
Rosemary-Carlton Willis, sopraan
Wouter van Belle, organist

Sint Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar

Foto: Peter van Rietschoten (2012)

De Stichting Koormuziek Laren nodigt u van harte uit op vrijdag 29 april om 20:00 uur in de Sint Jansbasiliek te Laren, voor een sfeerol Herdenkingsconcert, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Monuta de Jager. In de vierde editie van dit concert treedt het Sint Joris Kamerkoor uit Amersfoort voor u op met o.a. werken van Noorse componisten. Het koor staat onder leiding van Bas Ramselaar.

U kunt ook luisteren naar de sopraan Rosemary Carlton-Willis. Zij studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en is regelmatig te horen tijdens klassieke concerten in binnen- en buitenland.

Tijdens het Larense Herdenkingsconcert bespeelt organist Wouter van Belle het Adema-orgel van de basiliek. Hij is hoofdorganist van de St. Catharinakerk in Utrecht, de kathedraal van het Aartsbisdom Utrecht. Ook is hij concertorganist, orgel docent en componist. De door hem in opdracht van de Stichting Koormuziek Laren gecomponeerde 'Hymn to Saint John' wordt tijdens dit concert door het Sint Joris Kamerkoor gezongen. (Met orgelbegeleiding van de componist)

Het Herdenkingsconcert vindt plaats enkele dagen voor Dodenherdenking en is niet alleen een troostvol moment om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij familieleden, vrienden en bekenden van wie wij definitief afscheid moesten nemen. Muziek brengt onze gevoelens dichterbij en helpt dit verdriet te verwerken.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

Wilt u informatie over dit concert kijkt u dan op www.zingeninlaren.nl of belt u met 035 - 621 16 15. (Stichting Koormuziek Laren). U kunt ook mailen naar info@zingeninlaren.nl.



Gedoopt

21 februari	Myrthe Wolbers
12 maart	Dianthe Majoor
13 maart	Valentijn Pinkster
20 maart	Anna Zoons-Kroon
20 maart	Charlotte Zoons
20 maart	Eric Paul Zoons

Overleden

4 februari	Ernst van der Linden
8 februari	Joop Scheerboom
14 februari	Pauly de Valk-Hulskamp
28 februari	Albertus van der Schot
29 februari	Jan Zwanikken
12 maart	Geertruida Visser

Collecten

12-13 december	€ 688,73
19-20 december	€ 552,64
24-27 december	€ 3973,14
Missiecollecte	€ 4000,00 Pakistan € 2655,00 Friersdale
2-3 januari	€ 881,00
9-10 januari	€ 528,09
16-17 januari	€ 348,11
23-24 januari	€ 614,27
30-31 januari	€ 706,98
6-7 februari	€ 743,29
13-14 februari	€ 660,88
20-21 februari	€ 531,82
27-28 februari	€ 568,39
05-06 maart	€ 571,03
12-13 maart	€ 670,63

Vieringen zaterdag 09 april t/m zondag 12 juni

Zaterdag 09 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 10 april	3 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		11.30 uur	1e Heilige Communie
Zaterdag 16 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 april	4 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		12.30 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 23 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 april	5 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Zaterdag 30 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 01 mei	6 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
Dinsdag 03 mei		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Woensdag 04 mei		Geen viering	
Donderdag 05 mei	Hemelvaart van de Heer	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Vrijdag 06 mei		Geen viering	
Zaterdag 07 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 08 mei	7 ^e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan
		12.30 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 14 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 15 mei	Hoogfeest van Pinksteren	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Maandag 16 mei	2 ^e Pinksterdag	10.00 uur	Eucharistie
Zaterdag 21 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 22 mei	Heilige Drie-eenheid	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering
Zaterdag 28 mei		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 29 mei	Sacramentsdag	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Zaterdag 04 juni		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 05 juni	10 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. diverse koren i.v.m. Korendag.
Dinsdag 07 juni		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 11 juni		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 12 juni	11 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		12.30 uur	Engelstalige-viering

Dinerclub

Op de zondagen 1 mei en 5 juni is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.
N.B. Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nogeens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Kleuter Woorddiensten

Zondag 10 april	10.00 uur
Zondag 22 mei	10.00 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl
Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon: 036 - 546 19 60

Bezorging:

H.L.M. Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035-5315941
T. Pandelaar - van den Brink (St. Janwijk)
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpfen
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00 - 12.30uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

M.J.B. Koster
ma. en do. van 9.00 - 12.30uur
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 - 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.belkerken.nl/sintjan



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 26 mei 2016. Kopij graag inleveren vóór 10 mei. op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: redactie@sintjanlaren.nl