



Nummer 481,
oktober-november 2014

DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

IN DIT NUMMER

Inhoud

- Aan de keukentafel met...
- Bisdombedevaart naar Rome
- Kinderactiviteiten
- Ikonen-tentoonstelling



Steun de christenen in nood!

Beelden van duizenden Jezidhi's op de vlucht, verhalen van christelijke tienermeisjes als sekslaven en geruchten over gruwelijke massa executies; het heeft ons jongeren aangegrepen. Emoties van verontwaardiging en vooral machteloosheid. Kunnen we dan niks doen?

YES WE CAN!

Jongereengroep Laren nodigt iedereen uit om vrijdag 26 september om 20.00 uur naar St. Jansbasiliek te komen om steun te betuigen aan onze medechristenen in nood.

Deze mensen vragen ons niet alleen om materiële steun maar ook om onze solidariteit met hen, dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Wij willen onze verbondenheid met christenen en andere slachtoffers van de rebellenbeweging Islamitische Staat (IS) laten blijken met een viering van gebed, muzieken sprekers. Bekenden van de jongereengroep zullen deze avond aanwezig zijn zoals Pieter Bogaers, vluchtelingenadvocaat, die zal vertellen over de situatie in het Midden-Oosten; Mario Raadwijk, als zanger verbonden aan activiteiten van de jongereengroep, die de viering

muzikaal zal opluisteren en diaken Eric Fennis die voor de spirituele invulling zal zorgen.

De viering is gericht op alle jongeren, jong en oud, gelovig en ongelovig, maar het staat iedereen vrij om zich aan te sluiten. Als blijk van verbondenheid vragen we iedereen een kruisje te dragen.

Toegang is vrij, er zal na afloop een deurcollecte worden gehouden t.b.v. de christenen in nood.

'Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.' (Mat. 18,19)



Jongeren vragen uw aandacht!

Met de viering van 19 oktober om 10.00 uur vragen de jongeren uw aandacht voor de onderdrukte en gediscrimineerde christenen in Pakistan.

De christenen in Pakistan hebben zwaar te lijden onder de blasfemiewetgeving (die de doodstraf stelt op het beledigen van de Islam en de profeet Mohammed) en discriminatie.

De katholieke gemeenschap van Sant'Egidio probeert hieraan iets te veranderen, o.a. door middel van scholing van meisjes. Met deze speciale jongerenviering, waarin de muziek door de jongeren in samenwerking met de Cantorij zal worden verzorgd, zal de problematiek verder onder uw aandacht worden gebracht.

Daarnaast hopen we met uw gift in de collecte dit jaar 20 meisjes naar het voortgezet onderwijs te kunnen laten gaan. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor het genieten van een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Is God goed?

Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het vele lijden in deze wereld, overvalt en ontmoedigt ons. Woorden schieten vaak tekort bij de afschuwelijke berichten die ons bijna dagelijks in de media bereiken. Hoe kunnen we dit verenigen met een geloof in een goede God? Deze vraag heeft gelovigen door de eeuwen heen beziggehouden, en zij houdt ons nog altijd bezig.

Op verzoek van de parochie Sint Jan Goede Herder is dr. ir. Emanuel Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en verbonden aan het Abraham Kuyper centrum voor wetenschap en religie, uitgenodigd om in te gaan op de vraag of, gegeven het immense lijden in de wereld, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat God goed is. Deze vraag is in onze tijd wellicht urgenter dan ooit. De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 24 november van 20.00-22.00h, met borrel na afloop, in het Brinkhuis (Laren). Er zal veel ruimte zijn voor debat. U bent van harte uitgenodigd hierbij (kosteloos) aanwezig te zijn. Om het debat open en scherp te voeren zouden wij het op prijs stellen wanneer u, indien mogelijk, een niet-gelovige bekende meeneemt.

Ivm beperkte capaciteit graag uw aanmelding voor 15 november naar evenementen@sintjanlaren.nl

Aan de keukentafel bij...

In de jongerenruimte aan ons mooie kerkplein praten met Timo de Boer en Pep Koopman, die samen met Jan Fakkeldij, Timo Bouman en Paul van der Zwaan de tuinen en het plein bij de basiliek onderhouden.

Kunnen jullie iets vertellen over jullie achtergrond?

Timo: "Ik ben een echte Laarder en daarnaast ook nog een Erfgooier. Ik heb op de Aloysiuschool gezeten. Die was in mijn tijd nog verdeeld over verschillende gebouwen, zoals Akkerzate (het huis van wijlen dokter Hofman), De Wilde Zwanen (waar nu de kazerne zit) en het pand van drukkerij Wiegers.

Aansluitend heb ik in Hilversum de Ambachtsschool gevolgd en onder andere gewerkt als loodgieter en brandweercommandant."

Pep: "Ik ben geboren in Bergen en heb na de Mulo een administratieve opleiding gedaan. Als bijbaan werkte ik met zeer moeilijke jongeren. Via wat omzwervingen ben ik met mijn vrouw Ankie in Laren terecht gekomen. Wij hebben in die tijd besloten de rollen om te draaien en ik heb als huisman onze kinderen opgevoed."

Kunnen jullie iets meer vertellen over de verzorging van de tuinen en het kerkplein?

Timo: "In de jaren '80 is Henk Smit deze groep begonnen samen met Jan Fakkeldij. Ik doe dit werk nu ongeveer twaalf jaar."

Pep: "Ik was samen met Timo kerkwacht. Omdat mijn hobby natuur en tuinieren is vroeg ik Timo of dit werk ook iets voor mij zou kunnen zijn. Ik doe het nu ruim zes jaar. Wij werken twee keer per week één tot anderhalf uur aan het plein."

Hoe is de werkverdeling?

Timo: "Jan Fakkeldij en Timo Bouman, die een professioneel tuinman is, verzorgen de tuinen achter de pastorie. Paul van der Zwaan doet de bloembakken, soms samen met Leo Vos en Pep en ik verzorgen het voorplein. In de beginjaren was er achter de pastorie zelfs een moestuin!"

Bepalen jullie zelf wat er gebeuren moet?

Timo: "Ik ben de man van de bladblazer. Ik ben geen plantenman, maar houd graag schoon. We kijken zelf wat nodig is en soms komt Pastoor Vriend met een verzoek. Jan en Timo Bouman maaien het gras."

Pep: "Ik ben meer 'de vliegende keep'. Ik doe wat nodig is en dat kan zelfs putjesscheppen zijn. We hebben goed materiaal, daar zorgt de broederschap voor."

Hebben jullie last gehad van de recente verbouwingen en hoe zit het met zwerfvuil en vandalisme?

Pep: "De verbouwing van het Brinkhuis en de restauratie van de basiliek waren een mooie ervaring. We hebben er veel van geleerd en ook van genoten! Natuurlijk betekende het regelmatig wat extra werk. Sinds we de hekken hebben is er nauwelijks overlast van hangjongeren. Jonge kinderen vinden het nog wel eens stoer om een blikje van zich af te gooien, maar de mentaliteit van onze jongeren is vergeleken met 15 jaar geleden goed. Bij begrafenissen op het Sint Janskerkhof, waar ik vervanger ben van Arie, zie je de groepjes jongeren bij aankomst van een begrafenistoet meteen respectvol plaats maken."

Krijgen jullie leuke reacties op het tuinonderhoud?

Timo: "Omdat wij het voorplein doen wordt dat wel gezien. Regelmatig krijgen we de vraag of we ervoor betaald worden! Als we vertellen dat we vrijwilligers zijn, volgt helaas soms de reactie: 'Vrijwilliger, daar begin ik niet aan!'"

Pep: "Wat zou de maatschappij zonder vrijwilligers zijn!"



Leeft het idee dat de vrijwilligers een gesloten groep vormen waar je niet direct tussen komt?

Pep: "Iedereen is welkom. Ik doe dit omdat ik het een verrijking vind voor ons dorp en graag mijn bijdrage lever aan de Larense gemeenschap."

Timo: Er zijn altijd vrijwilligers nodig. Fijn ook om mensen met een frisse nieuwe kijk erbij te krijgen. Ik doe het werk graag, ook vanwege de contacten en de gezelligheid, en mijn vrouw zegt altijd gekscherend: 'Zolang je werkt eet je niet!'"

Bij navraag blijkt dat Pep naast het tuinwerk dus ook regelmatig op het kerkhof werkt, in de Sint Jansharmonie trompet speelt, zich inzet als kerkwacht en ook gastouder is geweest bij de Vormselgroep. Timo is naast het tuinwerk actief als kerkwacht, hij is lid van de Broederschap, rijdt voor de Rollybus of zit daar op kantoor. Timo is ereburger van Laren en onderscheiden met een ridderorde.

Willen jullie de lezers van de Klepel nog graag iets laten weten?

Pep: "Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet en financiële bijdrage waardoor de vele vernieuwingen rond onze basiliek mogelijk waren. Met name de vereenvoudigingen aan de tuin zijn een enorme verbetering."

Timo: "Bij de Rollybus, waar ik een aantal dagen per week werkzaam ben, kunnen we ook dringend nieuwe mensen gebruiken."

Heeft u ook interesse in één van de vele leuke gezellige vrijwilligerstaken in onze parochie, dan kunt u dit doorgeven aan sintjan@belkerken.nl of melden bij een van onze vrijwilligers.

Yvonne Telkamp

Iconen in het jaar van de barmhartigheid

Zondag 26 oktober vieren wij de liturgie volgen de byzantijns-Slavische ritus, met medewerking van het Utrechts Byzantijns Koor. De iconenschilder Geert Hüsstege heeft vanwege het jaar van de barmhartigheid een aantal iconen geschilderd die voor het altaar zullen worden opgesteld.

Wanneer deze serie compleet is, zal deze op tocht gaan langs kloosters en parochiekerken.

Dit weekeinde 25/26 oktober is er ook weer een ikonen-tentoonstelling in de dagkapel.

Zaterdag te bezoeken via de deur tegenover de dagkapel, vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur; zondag is de kerk open vanaf na de Hoogmis tot 17.30 uur. Geert Hüsstege zal zelf aanwezig zijn op de expositie. Hij hoopt u er te ontmoeten.

Goois van Praag Leerhuis 2014-2015

Het Goois van Praag Leerhuis organiseert in 2014-2015 een serie leerhuisavonden rond de tien woorden.

Inlichtingen/opgave via tel. 035 5312233 of <http://gooisvanpraagleerhuis.wordpress.com>

Kleuter Woorddiensten

Zondag 26 oktober 10.00 uur

Zondag 30 november 10.00 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Knutselmiddag

Kom jij ook lampionnen maken?

Op zondagmiddag 9 november mogen kinderen een lampion komen knutselen in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het kerkplein, links van de Basiliek)

De middag begint om 15.00 uur.

Voor papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd. De kosten zijn € 5,- per kind. Aanmelden via: huijsmanslinda@gmail.com

Optocht Sint Maarten

Op 11 november zijn de kinderen om 17.00 uur welkom in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het kerkplein, links van de Basiliek)

Zij mogen dan, met hun lampions, mee lopen in de Sint Maartenoptocht vanaf het kerkplein. Aanmelden kan via: huijsmanslinda@gmail.com



Kinderberichten:

Gezinsvieringen in het schooljaar 2014/2015

De zondagsviering in onze kerk is om 10.00 uur.

Alleen als er een gezinsviering gepland staat dan zijn er twee vieringen:

De gezinsdienst is dan om 11.30 uur. In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en voor kinderen.

Zondag 5 oktober 2014 11.30 uur

Zondag 9 november 2014 11.30 uur

Zondag 7 december 2014 11.30 uur

Kerstavond 24 dec. 2014 18.00 uur.

Zondag 1 februari 2015: voorstellen kinderen eerste communie, in de viering van 10.00 uur, er is dan geen gezinsviering.

Zondag 29 maart 2015 palmzondag.

Dan gaan we palmpasestokken maken onder de viering van 10.00 uur, er is dan geen gezinsviering.

Zondag 12 april 2015 11.30 uur (eerste communie.)

Zondag 31 mei 2015 11.30 uur

Wij nodigen u allen van harte uit om met uw kinderen naar deze vieringen te komen.

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk

Ons kinderkoor heeft dringend nieuwe gezichten nodig!!!

Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Ben je tussen de vier en twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen etc.

We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Een keer in de maand zingen we in de kerk. We kunnen je stem goed gebruiken, hoe meer hoe beter. Meer weten? Bel Mienieke Bakker 035-5312491.

Kindercatechese

Voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan houden we een aantal avonden voor kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als je geen eerste communie hebt gedaan ben je van harte welkom.

Tijdens deze avonden gaan we bijbelverhalen vertellen en verwerken.

We gaan samen praten over de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen.

De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in de jongerenruimte van onze kerk. De geplande avonden zijn:

Dinsdag 7 oktober 2014

Dinsdag 4 november 2014

Dinsdag 2 december 2014

Dinsdag 6 januari 2015

Dinsdag 3 maart 2015

Dinsdag 7 april 2015

Dinsdag 2 juni 2015

De eerste communievoorbereiding.

Op dinsdag 4 november 2014 is er een voorlichtingsavond voor de eerste communie in 2015. De feestelijke viering zal zijn op 12 april 2015.

We zullen alle ouders van de kinderen die bij ons ingeschreven staan uit groep 4 een uitnodiging voor deze informatie-avond sturen.

Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen bent u van harte welkom.

Bisdombedevoort naar Rome

In de meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen met reisorganisatie VNB een bisdombedevoort naar Rome.

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat met elkaar op reis. De hoop is dan ook, dat deze bedevaort een positieve bijdrage mag leveren aan het vormen van levende en betrokken kerkgemeenschappen in ons bisdom en de saamhorigheid extra zal versterken. Maar ook als u niet of minder kerk betrokken, bent u van harte welkom om mee te gaan op deze bedevaort! De groepen worden zo veel mogelijk per regio ingedeeld. Jongeren en gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio, maar beleven ook hun eigen programmomenten. De tieners (12 t/m 15 jaar) hebben een apart programma op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen.

We bezoeken natuurlijk meerdere hoogtepunten van deze bijzondere stad en van de wereldkerk, maar ook zijn er (eucharistie)vieringen met de Haarlemse groep in bijzondere kerken in Rome. Daarbij worden we muzikaal ondersteund door ons kathedrale koor en een speciaal voor de reis samengesteld

projectkoor. Daarnaast gaan we op audiëntie bij de Paus en genieten we met elkaar van de Italiaanse gastvrijheid.

Er zijn twee reismogelijkheden:

10-daagse busreis met mooie tussenstops op weg van en naar Rome (30 april t/m 9 mei 2015). Kosten: € 999.

6-daagse vliegreis naar Rome (2 mei t/m 7 mei 2015). Kosten: € 839.

Kinderen, tieners en jongeren studierend t/m 25 jaar betalen € 485 voor de busreis en € 325 voor de vliegreis.

De prijzen zijn exclusief lunches (behalve op de reisdagen bij de busreis), reis- en annuleringsverzekering en eenpersoonskamer toeslag. De deelnemers aan de bedevaort betalen dit reisbedrag direct aan de VNB.

Informatie en inschrijving bij de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB)

Inschrijven voor de bedevaort kan via de website van VNB. Emke de Bruijn: tel (073) 681 81 22 per e-mail: emke.debruijn@vnbreizen.nl

Inschrijven kan via www.vnbreizen.nl

Toekomst voor kinderen dankzij 40-Dagenactie

Het motto van de Interkerkelijke 40-Dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes was dit jaar: 'Investeren in Leren'. En door uw bijdragen hebben veel kinderen en vrouwen de kans gekregen om te leren. En ze hebben die kans ook aangegrepen. Want alleen als geïnteresseerden konden aantonen dat ze serieus tijd en energie wilden investeren in hun opleiding, hebben ze de kans gekregen om te profiteren van uw bijdrage. Tegenover uw investering stond hun investering. En met mooie resultaten.

Multifunctioneel Trainingscentrum voor vrouwen in Nepal

De bouw van dit centrum is inmiddels in volle gang. Het moet vrouwen en kinderen een goed onderkomen bieden om zich verder te ontwikkelen in onder meer lezen en schrijven, maar ook in gezondheidszorg. Met als uiteindelijke doel dat de moeders hun kennis en kunde weer kunnen overbrengen aan hun kinderen. De dankbaarheid vanuit Nepal is groot, zoals bleek uit het dankwoord dat de heer Khanal namens de Child Welfare Organisation Nepal uitsprak tijdens de oecumenische viering voor de BEL-gemeenten.



Daarnaast kan deze stichting door uw steun, naast het schoolgeld voor een aantal meisjes, nu ook de vervolgopleiding voor twee van deze meisjes financieren. Ook kunnen met uw steun aan de Larense Stichting Caring Unites de drie Nepalese meisjes, Puja, Susma en Muna, ook dit jaar weer verder met hun opleiding.

Project Pater van Wegen Friersdale

Door uw steun kunnen ze in Friersdale, het project van Pater van Wegen in Zuid-Afrika, onder meer weer gebruikmaken van zuiver water. Het geld wordt deels geïnvesteerd in het waterzuiveringsproject. Een ander deel gaat naar het salaris van kleuterjuffen, zodat ook de allerkleinsten goede begeleiding en vorming krijgen. Zij stuurden ons een persoonlijk bedankje:

“Ons is opreg bly vir die mooie bedrag van 2 000 euro wat julle weer hierdie jaar aan ons bewillig vir die betaling van die Pre-Primere juffrouens.”

Schoolgeld voor 60 weeskinderen in Noord-Tanzania

Door de steun aan Stichting Child kunnen 60 door Aids verweesde kinderen nu ook met de andere kinderen meezingen “Tuende shuleni!” kom op, naar school! Ze horen er nu weer gewoon bij en gaan hopelijk een mooie toekomst tegemoet.

In Kenia zijn de opleidingen gestart

Via de Larense Lakeland Foundation ontvingen wij een bedankbrief voor onze steun met uitgebreide financiële verantwoording van de Ukunda Youth Polytechnic school in Kenia. De klaslokalen zijn inmiddels klaar en de leerlingen zijn begonnen met hun opleidingen. En doordat ze binnen de begroting zijn gebleven, kunnen ze dit jaar zelfs meer meisjes een opleiding bieden.

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z'n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om te helpen! Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de 40-Dagenactie, bezoek dan onze website: www.40-dagenactie.nl

De Interkerkelijke 40-Dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes

Gedoopt

28 juni Olivier Smees
29 juni Jack van Look
27 juli Larissa Arens

Overleden

15 juli Johanna Mol-Hovius
15 juli Bep Gerritsen-van Dijk
29 juli Jacoba van den Brink-Meekel
9 augustus Fransje Vos-Kriesels
20 augustus Joop Poot
1 september Tonny Duurland-de Graaf
3 september Riek de Ruijgt-Krijnen
8 september Cor Klijn

Getrouwd

5 april Vincent van den Brink en Anna Muratova
28 mei Sander Keet en Annika van der Heiden
13 juni Anne van Urken Kaila Isebella Judith Maria Hecker
27 juni Joost Gijzel en Marliene Schaapherder
28 juni Robin Smees en Rachelle Sajovec
2 aug. Sohra Pourahmad en Melanie Dubbers

Collecten

8-9 maart € 325,00 "Kisi-kids"
19-20 april € 2650,00 "40-dagen-actie"
10-11 mei € 875,00 "PriesteropleidingVogelenzang"
14-15 juni € 610,00 "Onkosten korendag"
21-22 juni € 3695,00 "J. Bosco"
30-31 augustus € 968,87 "MIVA"

Vieringen van zaterdag 04 oktober t/m dinsdag 02 december

Vrijdag 03 okt.	09.00 uur	Geen viering
Zaterdag 04 okt.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 05 okt.	27e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij 11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)
Dinsdag 07 okt.	21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 11 okt.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 12 okt.	28e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 18 okt.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 19 okt.	29e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en m.m.v. de jongeren van onze parochie
Zaterdag 25 okt.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 26 okt.	30e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor
Zaterdag 01 nov.	17.00 uur	Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zondag 02 nov.	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Dinsdag 04 nov.	21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 08 nov.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 09 nov.	32e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan 11.30 uur Eucharistie (Gezinsviering)
Zaterdag 15 nov.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 16 nov.	33e zondag d.h. jaar	10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 22 nov.	17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 23 nov.	Christus, Koning van het heeal	10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Zaterdag 29 nov.	7.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 30 nov.	1e zondag vd Advent	10.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 02 dec.	21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Biechtgelegenheid:

Zaterdag 04 okt. 16.30 uur
Zaterdag 18 okt. 16.30 uur
Zaterdag 08 nov. 16.30 uur

Vieringen weekdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbedding, waarna om 19.00 uur de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B. Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld. Op vrijdag 3 oktober geen viering.

OECUMENISCHE VESPER

Het Onze Vader

"Uw Naam worde geheiligd"

Deze zin uit het Onze Vader duidt op de wens, zelfs de plicht God te eren, te vrezen, Zijn wegen te bewandelen, de geboden en bepalingen van God te onderhouden, zodat het ons goed mag gaan (Deut. 10: 12-21).

Hemel en aarde behoren Hem toe; Hij verschaft recht aan wees en weduwe, bemint de vreemdeling. Hij heeft voor ons ontzagwekkende dingen gedaan.

Daarom: alle eer aan Hem; daarom heiligen wij Zijn Naam. Dat willen we doen in de Oecumenische Vesper van 26 oktober 2014, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers: Pastoor J. Vriend (Laren)
Ds. H. Schram (Baarn)

Muzikale medewerking: Cantorij DorpskerkBlaricum, o.l.v. Anton Helmink.

HARTELIJK WELKOM!

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder, Laren NH. Verschijnt 6x per jaar.

Redactie:
J.M. Peeters
J.J.M. Vriend

Redactieadres:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00-12.30 uur

Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl

Bezorging:
J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer:
NL53 RABO 0334 9660 00

Parochie-secretariaat:
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71

Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:
Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: NL41 RABO 0334 9053 97

Internet:
www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 28 november 2014. Kopij graag inleveren vóór 8 november op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl..

Dinerclub

Op de zondagen 20 oktober en 16 november is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 12 oktober 12.30 uur
Zondag 16 november 12.30 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709