



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 472,
april/mei 2013

IN DIT NUMMER

Onze nieuwe
paus



Aan de
keukentafel bij...



Speciale
concerten



1e communie

De vastenboodschap van kardinaal Bergoglio



Tot 13 maart 2013 was paus Franciscus of Jorge Maria Bergoglio aartsbisschop van Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië en een metropool met bijna drie miljoen inwoners. Op Aswoensdag, een maand voordat hij tot paus gekozen werd, publiceerde hij zijn vastenboodschap.

'Scheur je hart en niet je kleren'

"Scheur je hart en niet je kleren, keert terug tot de Heer uw God, omdat Hij genadig en barmhartig is, lankmoedig en vol liefde," citeert hij de profeet Joël waaruit de Kerk, tijdens de eucharistieviering op Aswoensdag leest.

Armoede en onmacht

Geleidelijk aan zijn wij door toedoen van de media gewend geraakt aan de zwarte kroniek van onze hedendaagse maatschappij. Het drama is op de straat, in de wijk, in ons huis en, waarom niet in ons hart. Het lijden van de onschuldigen en vreedzamen houdt nooit op ons te raken. Minachting voor de rechten van de zwaksten is ons niet vreemd. Het geld overheerst de wereld met alle gevolgen van dien zoals drugs, corruptie, mensen- en kinderhandel samen met materiële en morele armoede. De verdwijning van geschikt werk, de pijnlijke emigratie en ook het gebrek aan toekomst kunnen hieraan toegevoegd worden. Ook onze zonden en de zonden van de Kerk ontbreken niet in dit panorama. Het gebrek aan ethische waarden in de samenleving confronteert ons met onze eigen beperking en onze onmacht deze verwoestende realiteiten te veranderen.

Vernieuwing en bekering

De vasten roept uit dat het mogelijk is dat alles nieuw wordt, omdat God rijk is aan barmhartigheid en altijd bereid is te vergeven, schrijft kardinaal Bergoglio. God moedigt ons aan opnieuw en opnieuw te beginnen. We worden uitgenodigd een paschale reis naar de waarheid te ondernemen, een reis waar het kruis en de afzwering van het kwaad bijhoren, een reis die niet comfortabel is, maar wel vruchtbaar. We worden uitgenodigd te erkennen dat er iets in onszelf, in de samenleving, in de

Kerk niet goed is, iets dat veranderd moet worden, iets dat bekering behoeft.

Medewerkers van God

De Veertigdagentijd is, aldus kardinaal Bergoglio, niet alleen voor onszelf bedoeld maar ook voor de verandering van onze gezinnen, onze gemeenschappen, onze Kerk, ons vaderland, voor de hele wereld. Het zijn veertig dagen om ons te bekeren tot de heiligheid van God, om zijn medewerkers te worden die zijn genade ontvangen en daarmee de mogelijkheid het menselijk leven zo op te bouwen dat elk mens de verlossing ervaart, die Christus voor ons door zijn dood en verrijzenis gewonnen heeft.

Een ander iets goeds brengen

De aartsbisschop roept de gelovigen in Buenos Aires op solidair met anderen te zijn. Hij citeert Johannes Chrystomos die schrijft dat geen deugdzaam handeling groot kan zijn als deze niet vergezeld gaat met iets dat een ander voordeel brengt. Hoeveel tijd je ook besteedt aan vasten, hoe vaak je ook slaapt op een harde vloer en hoeveel as je eet en voortdurend zucht, als je niets goeds doet aan anderen, doe je niets groots.

Jaar van het Geloof

In dit licht wijst kardinaal Bergoglio ook op de betekenis van het Jaar van het Geloof. Dit jaar is een kans die God ons geeft om te groeien en te rijpen in onze ontmoeting met de Heer die zichzelf zichtbaar maakt in het lijdende gezicht van zoveel jongeren zonder een toekomst, in de bevende handen van een vergeten oudere en in de trillende knieën van zoveel families die het leven het hoofd moeten bieden zonder iemand te vinden die hen helpt.

Gebed

Kardinaal Bergoglio wenste de gelovigen een goede Veertigdagentijd en riep op het eind van zijn boodschap hen op voor hem te bidden.

Bron: jaarvanhetgeloof.nl / zenit.org / bisdombreda.nl



Aan de keukentafel bij..... Frans Bierlaagh

Frans, veel mensen kennen je, het is ook niet het eerste interview dat je geeft, maar toch willen we graag iets meer over je achtergrond weten.

'Ik ben geboren in Laren op de plek naast de Smederij waar nu het pand van de ING Bank staat. Wij waren met zes kinderen thuis, vier jongens en twee meisjes. Mijn ouders hadden een bakkerij. Deze is in 1973 gesloten. Als kind ging ik naar kleuterschool St. Janneke (nu balletacademie) en daarna de Aloysius jongensschool (nu Binckhorst Sint Jan). Ik zong in het koor van meneer Peerik dus ik was geen misdienaar. Maar thuis speelden we wel vaak de viering na. We hadden een kinderkauffel en een klein altaartje en in de bakkerij waren kleine ouweltsjes aanwezig, die vroeger onder het brood werden geplakt. Omdat ik deels doof geboren ben en ook als kind al jong last van mijn voeten kreeg, werd mij administratief onderwijs aangeraden. Na het behalen van mijn examen heb ik nog een jaar met de kermis meegereisd, daarna kon ik bij de RABO Bank aan de slag. Dat was in 1974 en daar werk ik nu nog. Gedurende het interview zal Frans' zijn enorm goede geheugen blijken. Frans is een wandelende encyclopedie, zeker op het gebied van alles rondom onze Basiliek!

Marijke zingt overigens in ons koor Sint Jan-Goede herder en de Sint Jans Schola.

Frans, je bent je lid van de broederschap, maakt de collectanten roosters en je hebt de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen, maar ik heb het gevoel dat je nog veel meer doet.

'Om met de onderscheiding te beginnen, vanaf 1981 zijn we met een groep vrijwilligers, ongeveer 15 man, begonnen de kerk te restaureren. De kerk was op dat moment niet meer water en wind dicht. We hebben tot 1996 in wisselende samenstelling iedere zaterdag aan deze klus gewerkt. We hebben de torens ontdaan van enorme hoeveelheden duivenpoep. Plastic voorzetramen geplaatst, loodgoten gerepareerd. In 1988 was er een enorme storm eind januari. Zeker 1200 dakpannen waren van het dak afgewaaid. Maar de meeste waren in de goten geschoven en heel gebleven. Wij hadden toen inmiddels een eigen steiger, maar evengoed moest je nog een overstap maken via de hardstenen goot op ruim 10 meter hoogte. Toen ik die stap nam, brak een stuk van de goot af en bungelde ik aan de steiger! Ook hebben wij het koper van de koepel en de lantaarn (op de koepel) vervangen. Liepen we met platen koper over de kermis van Laren



Kun je ons vertellen wie de mens achter Frans Bierlaagh is? Wat beweegt jou, heb je hobby's?

'Mijn grote hobby is tuinieren, klussen, verbouwen en koken. Verder ben ik een echte control freak. Als ik langs de basiliek rijd kijk ik bijvoorbeeld altijd even of het licht op de loggia bij het kruisbeeld nog wel brandt. Het is mijn taak deze te vervangen. Maar ik heb ook andere interesses. Sinds 1978 ben ik lid van de Klepperman van Elleven. Dit is een folkloristische dansgroep die al bestaat sinds 1934 en er voor zorgt dat oude dansen en de Larense klederdracht van rond 1900 niet verloren gaan. We treden zowel in Nederland als soms in het buitenland op. We hebben ongeveer 45 leden, dames en heren tussen de 25 en 81 jaar oud. We zoeken trouwens nog mannelijke dansleden!'

Waar heb je je vrouw Marijke ontmoet?

'Marijke heb ik ontmoet in het bejaardentehuis! Zij werkte in Johanneshove achter de balie toen ik daar wat moest afgeven. Korte tijd later ontmoetten we elkaar weer op het feest van een vriend. Sindsdien zijn we samen. We hebben drie kinderen gekregen, Joris, Aartje en Frank.

richting de kerk. Voor mij is dit een blijvend symbool. In 2006 ging mijn gezondheid ineens achteruit, ik hoorde niets meer en begon scheel te kijken. Toen heeft iemand uit de parochie mij voorgedragen voor de Pro Ecclesia et Pontifice onderscheiding. Ik begreep eigenlijk niet waarom, want we hebben toch met zijn allen aan de restauratie gewerkt. Maar ik voelde me echt vereerd!! Eigenlijk ben ik altijd wel bezig met vrijwilligerswerk. Toen het nodig was heb ik me ook bezig gehouden met fondsenwerving voor de restauratie van de torens van de basiliek. (Laren houdt z'n torens hoog) Daarnaast zit ik nog in de COZ, Stichting Behoud Basiliek, Kerstwerkgroep en doe rondleidingen in de torens.

Wat doet de broederschap allemaal?

'De broederschap regelt alles rondom de processie, maar ook de herdenking van de marteldood van Johannes de Doper op de laatste zaterdag van augustus. Iedere 1ste dinsdag v.d. maand houden we een vesperdienst en op de tweede zondag verlenen wij medewerking aan de eucharistieviering en zijn gastheer bij de Mattheus Passion.

De leden dragen een rode sjerp, de orde dienst een blauwe en de ceremoniemeester een witte sjerp. In 1984 werd ik secretaris van de broederschap en ben dat geweest tot 2011. Nu ben ik penningmeester en vanaf 2000 de ceremoniemeester.

Kun je ons wat meer vertellen over de Sint Jan's processie en de bogen comités?

'Er zijn vier comités t.w. Zevenend, Klein Laren, Oosterend en Naarderstraat. De route liep vroeger anders. Via de Sint Janstraat en Hilversumseweg gingen we naar het Sint Jan's Kerkhof. De terug route ging via de Hilversumseweg, Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, langs het Bonte Paard om de Brink heen naar de Basiliek. Later is er zelfs een korte periode geweest dat we door het fietserstunneltje liepen. Dat had met het verkeer te maken. Maar toen burgemeester Hendriks in 1981 eerste burger van Laren werd, vond hij dit de processie onwaardig en werd de route verlegd. In 1986 bestond onze sacramentsprocessie 100 jaar. Toen kwamen er twee nieuwe grote bogen. Die van het Oosterend en van Klein Laren. In het laatste comité zit ik al weer vanaf 1976. Dit jaar bestaat een van onze bogen vijftig jaar. Daarom willen we bij alle bogen van ons comité een beschrijving ophangen met uitleg over de vorm en de symbolen die in de ereboog zijn verwerkt. Afgelopen jaar regende het heel hard voor en tijdens de processie. De beschermhoezen van de vaandels bleken niet meer te passen omdat we de stokken hadden vervangen. Toen moesten we improviseren. Uiteindelijk liepen de vaandeldragers met de toortsen van de broederschap uit de kerk en vormden de paraplu's een prachtige wit gele sliert. Ondanks de regen waren er toch veel belangstellenden, waaronder vele echte pelgrims! We zouden trouwens het liefste willen dat alle kijkers naast de route zouden besluiten mee te lopen!'

Wordt het vrijwilligerswerk je nooit te veel?

'Soms betrap ik mij er op dat het een automatisme wordt en dan zorg ik voor 'lichtpuntjes'. Zo ben ik bezig met een tentoonstelling over Sint Jan in de Stichtse Hof.

Of er ontstaat iets nieuws zoals in 2005 de Vespers zijn ontstaan vanuit de broederschap. Omdat we verdieping zochten en meer wilden dan alleen de processie en de herdenking van de marteldood. Ook hebben we geholpen bij de sacramentsprocessie in Den Bosch. Daar hebben we toen ook besloten om in 2011 de Rome reis te maken, met 12 echtparen en de pastoor.'

Frans zou jij zonder het geloof kunnen?

'Die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Mijn hele opvoeding stond in het teken van het katholieke geloof. Een groot deel van mijn sociale leven speelde en speelt zich af in en om de kerk. Als ik iets wil regelen bel ik de mensen liever niet op, maar spreek ze op zondag achter in de kerk even aan. Eigenlijk zou er na iedere viering een tafel met koffie en thee achter in de kerk moeten staan. Een kerk is een stapel stenen, maar met ons als levende stenen vormen we samen een levendige parochie.'

Heb jij een advies hoe we de kerk ook voor de toekomst levend kunnen houden?

'Het belangrijkste vind ik dat er goed gecommuniceerd wordt! Alleen zo kunnen we de kerk bij elkaar houden. Communicatie geeft vertrouwen en vertrouwen, voert tot geloof! Geloven doe je samen. De kerk moet een tegenwicht vormen tegen de negatieve spiraal die we momenteel zien in de maatschappij.'

Samenvattend kunnen we concluderen dat het leven van Frans voor een groot deel in het teken staat van de kerk en het vrijwilligerswerk, iets wat hij iedereen kan aanraden!

Yvonne Telkamp

(De foto is genomen bij Frans in de woonkamer naast het beeld van Johannes de Doper)

Ziekentriduum Hilversum

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduum. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmausparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 14, 15 en 16 mei.

Drie dagen waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduum is dan ook bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan maken dan ook dat onze gasten "er weer even tegen kunnen". Graag nodigt het bestuur van de Stichting

Ziekentriduum Hilversum mensen uit deel te nemen aan een of meerdere dagen. Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 en 15.00 uur. U wordt zo nodig opgehaald en thuisgebracht. U kunt zich nu al opgeven bij de contactpersoon in uw parochie of tehuis, bij uw pastor of bij het secretariaat Eikbosserweg 71, 1214 AG Hilversum tel. 6213465. Maar een van onze contactpersonen komt nog bij u langs in maart of april.

En let wel: NIET opgegeven = NIET kunnen deelnemen

Dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid van de organisatie voor medicijngebruik en dieet, maar zeker ook met de capaciteit van de keuken en het vervoer.

Herdenkingsconcert Laren 2013

Als woorden tekort schieten helpt muziek. Dat is het thema van een bijzonder Herdenkingsconcert op vrijdag 3 mei in de Larense Sint Jansbasiliek. Aan het concert, dat om 19:30 begint en ruim een uur duurt, doen twee koren mee: Larens Kamerkoor "La VocE" o.l.v. Ton Philips en Credo Kleinkoor Zeist o.l.v. Arie Perk. Deze koren zingen samen enkele delen uit het Requiem van Gabriel Fauré en motetten van o.a. W.A. Mozart, S. Wesley en F. Mendelssohn-Bartholdy. De koorwerken worden afgewisseld met optredens van Elma van den Dool, sopraan, Aimée van Delden, harp en Wim Brunsveld, orgel. U kunt ook luisteren naar enkele gedichten. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Koormuziek Laren, in samenwerking met Monuta. Aan de vooravond van Dodenherdenking herdenken wij in het bijzonder de

oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en leven wij mee met de nabestaanden. Helaas zijn er ook nu nog mensen die sterven aan oorlog en geweld. En we hebben ook allemaal dierbare familieleden en vrienden verloren.

De dood is in het leven van ons allemaal een belangrijk thema.

Dit concert is een instrument om troost te bieden, om intens te voelen, om te herinneren, te herdenken en te verwerken. Daarom richten we ons in tekst en muziek ook op vrede, levenskracht, hoop en bevrijding.

Wilt u dit bijzondere concert bijwonen dan bent u van harte welkom. De kerk gaat open om 19:00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden. Informatie: Tel: 035 - 621 16 15 (Zangstudio Laren) Email: info@zingeninlaren.nl

1e Heilige Communie zondag 14 april, 11.30 uur

Hierbij nodigen wij alle parochianen uit voor de feestelijke eerste Heilige Communieviering op zondag 14 april a.s., om halftwaalf in onze basiliek. In deze viering zullen 13 kinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen. Als thema hebben we dit jaar: "Liefde vermenigvuldigt zich door te delen" en daar is ook het kennismakingsbord over gemaakt. Op woensdag 16 januari zijn we begonnen met de voorbereiding. Op 10 woensdagmiddagen kwamen de kinderen bijeen. We gebruiken het communieproject: "Het geheim van de

eucharistie". Het project bevat een cd met de liedjes die we elke week zingen.

Ook beelden we met de kinderen het Bijbelverhaal van die middag uit.

We hebben door de woestijn gelopen net als Johannes de Doper op zoek naar sprinkhanen. En in de boot geroeid net als de leerlingen van Jezus. Er zijn al drie ouderavonden geweest onder leiding van Pastoor Vriend.

Op dinsdag 9 april staat alweer de laatste ouderavond gepland.

Graag tot ziens op 14 april.



Paasconcert van de Sint Jans Schola in de Basiliek in Laren

Ook dit jaar geeft de Sint Jans Schola weer haar traditionele Paasconcert op de Tweede Paasdag (maandag 1 april) in de Sint Jans Basiliek.

Muziek door de eeuwen heen zal ten gehore worden gebracht.

Medewerking wordt verleend door Bas Groenewoud (orgel), Peter Leydekkers (trompet) en een instrumentaal ensemble. De algehele leiding is in handen van Hans Rikkert de Koe. Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren gaan om 15.00 uur open.

De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop. Zie ook de site van de Schola: www.sintjansschola.nl

Dankwoord KRO/RKK

Graag wil ik, via uw blad, de mensen die tijdens de Eucharistieviering van 10 februari vanuit de St. Jansbasiliek, uitgezonden via RKK, hebben meegewerkt, heel hartelijk bedanken voor de prima samenwerking.

U heeft er allen een feest van gemaakt, speciaal voor mij als regisseur van RKK, Ria Teuwen-Carpentier. Mijn gevoel met Laren waar ik ben opgegroeid en sterk mee ben verbonden, heeft dit alleen maar nog duidelijker gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Ria Teuwen-Carpentier/ regisseur KRO/RKK

Een speciale boekentafel op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart

Twee keer per jaar wordt voor alle parochianen een boekentafel georganiseerd rond de vieringen die op zaterdag en zondag plaatsvinden.

Dit jaar wordt een speciale Paasboekentafel voor u 'gedekt', rond de Paaswake en de vieringen op 1e Paasdag. De boeken- en cadeautafel zal dit keer vooral cadeautjes betreffen die te maken hebben met Pasen en de 1e Heilige Communie. U vindt o.a. allerlei prachtige Paasitems, communieboekjes, (kinder)bijbels, gebedenboekjes, rozenkransen, lees- en prentenboekjes, kruisjes, (bescherm)engelen, kortom, mooie, zinvolle cadeautjes voor opa's, oma's en ouders te geven aan de Communicanten.

Graag nodigen wij u uit, voor en na de viering bij ons achter in de kerk, bij de boekenkast!

Oecumenische vesper

"De Acacia"

"Gij moet een ark vervaardigen van acaciahout". (Exodus 25: 1-22). Zo wil God wonen bij de mensen: "Zie de Woonstede Gods bij de mensen. Hij zal zijn Tent bij hen spannen. Zij zullen zijn volk zijn. Hij: God met hen!" (Openbaring 21: 1-4). Laten wij ook God toe in ónze tent? In óns leven? In de Vesper van 28 april 2013, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren willen we daar over nadenken en wij nodigen u uit daarbij te zijn. Voorgangers: Drs. R.J.M. Hehenkamp (Huizen)

Ds. M. Schwarz (Voorthuizen)

m.m.v.: Dubbelkwartet o.l.v. Richard Vos

VAN HARTE WELKOM!

N.B. De volgende Oecumenische Vesper is op 26 mei a.s. met als thema: "De vijgenboom en de wijnstok".

Kleuter Woorddiensten

Zondag 31 maart 11.30 uur (eieren zoeken)

Zondag 21 april 10.00 uur

Zondag 12 mei 10.00 uur (Moederdag)

Zondag 09 juni 10.00 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Gedoopt

| | |
|----------|---------------------|
| 3 febr. | Fabrice van Bruchem |
| 10 febr. | Fiona Wiegers |
| 17 febr. | Frederick Smeets |

Overleden

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 21 jan. | Maria Wijnen - Grol |
| 24 jan. | Hendrika de Jong - Calis |
| 27 jan. febr. | Catharina Slebos – Schreuder |
| 5 febr. | Dorine Kemps – van den Bergh |
| 10 febr. | Anna van der Zee – Kuhne |
| 12 febr. | Fien van Dijk |
| 16 febr. | Catharina Majoor – Noordeloos |
| 19 febr. | Frans Vos |
| | Alida de Boer - Majoor |

Digitale nieuwsbrief parochie

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief van de parochie. De nieuwsbrief - die nu twee jaar bestaat - is een initiatief van het coördinatorenberaad van onze parochie. Hij biedt ons de mogelijkheid om u snel te informeren over actuele activiteiten en gebeurtenissen. Indien u de nieuwsbrief nog niet ontvangt en u daarin wel geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@belkerken.nl. De nieuwsbrieven kunt u ook bekijken via de website van onze parochie <http://belkerken.nl/sintjan> (onder Nieuws). Of direct via <http://sintjanlaren.wordpress.com/digitale-nieuwsbrief>.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Dinerclub

Op de zondagen 14 april en 2 juni is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Biechtgelegenheid:

zaterdag 13 april 16.30 uur
zaterdag 27 april 16.30 uur
zaterdag 11 mei 16.30 uur
zaterdag 18 mei 16.30 uur

Vieringen van donderdag 28 maart t/m zondag 09 juni

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donderdag 28 maart | Witte Donderdag | 19.30 uur | Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij m.m.v. de Broederschap van Sint Jan |
| Vrijdag 29 maart | Goede Vrijdag | 21.00 - 22.30 uur 15.00 uur 19.30 uur | Avond van het Lijden; stille wake Het bidden van de Kruisweg Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. het St. Janskoor |
| Zaterdag 30 maart | Paaszaterdag | 21.00 uur | Paaswake m.m.v. de Cantorij |
| Zondag 31 maart | Paaszondag | 09.30 uur | Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn |
| | Verrijzenis van de Heer | 11.30 uur | m.m.v. de Broederschap van Sint Jan |
| Maandag 01 april | 2e Paasdag | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. de Cantorij |
| Dinsdag 3 april | | 21.30 uur | Eucharistie Vesper met de broederschap van St.-Jan |
| Zaterdag 06 april | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 07 april | 2e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis met Gregoriaanse gezangen |
| Zaterdag 13 april | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 14 april | 3e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan |
| | | 11.30 uur | Eucharistie; 1e Heilige Communie (Gezinsviering) |
| Zaterdag 20 april | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 21 april | 4e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn |
| | Roepingenzondag | | |
| Zaterdag 27 april | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 28 april | 5e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. de Cantorij |
| Zaterdag 04 mei | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 05 mei | 6e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor |
| Dinsdag 07 mei | | 21.30 uur | Vesper met de Broederschap van Sint Jan |
| Woensdag 08 mei | | 19.00 uur | Geen viering |
| Donderdag 09 mei | Hemelvaart van de Heer | 10.00 uur | Hoogmis met Gregoriaanse gezangen |
| Vrijdag 10 mei | | 19.00 uur | Geen viering |
| Zaterdag 11 mei | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 12 mei | 7e zondag van Pasen | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. de Cantorij m.m.v. de Broederschap van Sint Jan |
| Zaterdag 18 mei | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 19 mei | Hoogfeest van Pinksteren | 10.00 uur | Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn |
| Maandag 20 mei | 2e Pinksterdag | 10.00 uur | Eucharistie |
| Zaterdag 25 mei | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 26 mei | Heilige Drie-eenheid | 10.00 uur | Hoogmis met Gregoriaanse gezangen |
| Zaterdag 01 juni | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 02 juni | Sacramentsdag | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. de Cantorij |
| | | 11.30 uur | Eucharistie (Gezinsviering) |
| Dinsdag 04 juni | | 21.30 uur | Vesper met de Broederschap van Sint Jan |
| Zaterdag 08 juni | | 17.00 uur | Eucharistie met samenzang |
| Zondag 09 juni | 10e zondag d.h. jaar | 10.00 uur | Hoogmis m.m.v. verschillende koren |



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder, Laren NH. Verschijnt 10x per jaar.

Redactie:
J.M. Peeters
J.J.M. Vriend

Redactieadres:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00-12.30 uur

Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl

Bezorging:
J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer: 33.49.66.000

Parochie-secretariaat:
K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpfen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71

Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:
Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: 33.49.05.397

Internet:
www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 6 juni 2013. Kopij graag inleveren vóór 17 mei op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl.