



Nummer 511,  
Klepel  
oktober - november 2019

## IN DIT NUMMER

Verantwoording  
40-dagenactie 2019

•

Allerzielen

•

Kinderkerk

•

Choral Evensong

# DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

UIT DE BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS  
VOOR DE 105DE WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING 2019  
"Het gaat niet alleen maar om migranten"



**Geliefde broeders en zusters,**

De aanwezigheid van migranten en vluchtelingen - en in het algemeen van kwetsbare personen - is vandaag een uitnodiging om enkele wezenlijke dimensies van ons christelijk bestaan en van ons menszijn terug te krijgen.

Het gaat niet alleen maar om migranten: het gaat ook om onze angsten. De misère van onze tijd doet "onze vrees voor de "ander", de onbekende, de gemarginaliseerde, de vreemdeling toenemen. Dat ziet men vooral vandaag ten opzichte van de komst van migranten en vluchtelingen die aan onze deur kloppen op zoek naar bescherming, veiligheid en een betere toekomst.

De vrees is tot op zekere hoogte gewettigd, ook omdat de voorbereiding op deze ontmoeting ontbreekt". Het probleem is niet het feit dat men twijfels en angst heeft. Het probleem is, dat deze onze manier van denken en handelen zozeer bepalen dat zij ons onverdraagzaam, gesloten, misschien zonder het zelf te merken - ook racistisch maken. En zo berooft de angst ons van het verlangen en het vermogen de ander, iemand die anders is dan ik, te ontmoeten; zij berooft mij van een gelegenheid voor een ontmoeting met de Heer.

Door de werken van naastenliefde tonen wij ons geloof (vgl. Jak. 2, 18). En de hoogste naastenliefde is die welke wordt betoond jegens degene die niets kan terugdoen en misschien zelfs niet kan bedanken. "Wat op het spel staat, is het gezicht dat wij

ons als maatschappij willen geven, en de waarde van ieder leven.

De vooruitgang van onze volken hangt vooral af van het vermogen zich te laten raken en ontroeren door wie aan de deur klopt en met zijn blik alle valse idolen in diskrediet brengt en van hun gezag berooft die een wissel op het leven trekken en

het tiranniseren; idolen die een denkbeeldig en vluchtig geluk beloven dat aan de rand van de werkelijkheid en het lijden van de ander wordt opgebouwd".

Zoals Jezus zelf ons leert, betekent medelijden hebben het lijden van de ander erkennen en onmiddellijk tot actie over te gaan om te lenigen, te zorgen en te genezen. Medelijden hebben betekent ruimte geven aan de tederheid, die de huidige maatschappij daarentegen ons zo vaak vraagt te onderdrukken.

"Zich openstellen voor de ander verarmt niet, maar verrijkt, omdat zij helpt menselijker te zijn: te erkennen dat men een actief onderdeel is van een groter geheel en het leven te interpreteren als een gave voor de ander; niet de eigen belangen, maar het welzijn van de mensheid als doel te zien".

Niet alleen de zaak van de migranten staat dus op het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het heden en de toekomst van de menselijke familie. De migranten, en in het bijzonder de meest kwetsbare, helpen ons de "tekenen van de tijd" te lezen. Door hen roept de Heer ons op tot bekering, ons te bevrijden van vormen van exclusivisme, van onverschilligheid en van de wegwerpcultuur.

Door hen nodigt de Heer ons uit om ons weer het christelijk leven in zijn geheel eigen te maken en, ieder overeenkomstig zijn eigen roeping, bij te dragen aan de opbouw van een wereld die steeds meer beantwoordt aan Gods plan.

Dat is de wens die gepaard gaat met mijn gebed, waarbij ik op voorspraak van de Maagd Maria, Onze-Lieve-Vrouw van de Weg, overvloedige zegen afsmeek over alle migranten en vluchtelingen van de wereld en hen die hun reisgenoten worden.

Vanuit het Vaticaan, 27 mei 2019.  
Franciscus



## Verantwoording 40-dagenactie 2019

Dankzij de onverminderde bijdragen van parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes heeft de interkerkelijke 40-dagenactie dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.



Onder het motto "Schoon water, bron voor een beter bestaan" is er actie gevoerd voor een waterput en een irrigatiesysteem, alsmede verbetering van de sanitaire voorzieningen in Sheini, een dorp in Ghana op de grens met Togo, waar met uw steun vorig jaar ook al een bamboeplantage is gerealiseerd. De bamboe groeit erg goed en de eerste planten kunnen al eind volgend jaar geogst worden. Dan kan er ook mee gebouwd worden.

Daar schoon drinkwater het grootste probleem voor de inwoners van Sheini vormde, is Stichting Barbarugo direct na onze toezegging hiermee al aan de slag gegaan en is er begin dit jaar een waterput met pomp in het midden van het dorp verzezen.

Ook met de aanleg van het irrigatiesysteem was haast geboden, om voor het begin van het regenseizoen hiermee klaar te zijn. Door de rivier af te buigen, wordt tijdens het regenseizoen het overtollige water nu naar een laag punt net buiten het dorp gestuurd, waar het in een groot bassin wordt opgevangen. Hierdoor loopt het dorp in het regenseizoen niet meer onder water en hebben de mensen voor het eerst in hun leven ook in het droge seizoen beschikking over water om de akkers te besproeien, maar ook om bijvoorbeeld de was te doen. De kosten voor dit project zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan oorspronkelijk beraamd, omdat de grond te hard was om met mankracht te bewerken en er dus dure machines van buitenaf eraan te pas moesten komen. Maar dankzij uw bijdragen hebben wij ook deze meerkosten kunnen vergoeden.

Tot grote verrassing van Stichting Barbarugo, of misschien wel door hun bemoeienissen in Sheini, staat het dorp nu ook bij de (regionale) overheid op de kaart. Niet alleen de verpleegpost, maar ook de inwoners van het dorp hebben inmiddels een eigen toiletvoorziening gekregen, zodat men niet meer bij nacht en ontij de bosjes in hoeft om zijn/haar behoefte te doen. Hierdoor hebben wij meer armslag gekregen voor verbetering van de inrichting en uitbreiding van de verpleegpost, waaraan momenteel nog hard gewerkt wordt.

Ook uit Nepal ontvangen we goede berichten over de voortgang van onze schoolprojecten. Rejina doet het goed met haar studie aan de landbouwhogeschool en de stichting Caring Unites meldt, dat het met de twee schooljens goed gaat.

## Allerzielen



Zaterdag 2 november, Allerzielen, zal het kerkhof door de Broederschap in het licht worden gezet.

Velen zullen zelf het graf van hun dierbaren in het licht willen zetten. Wij zullen dan ook, na de heilige mis van zaterdag 26- en zondag 27 oktober, graflichten en noveenkaarsen verkopen.

Na de van de viering van 17.00 uur, op Allerzielen, zal pastoor Vriend de graven op ons kerkhof zegenen.

Namens de Broederschap, Chris Bogaers.

INTERKERKELIJKE  
**40-dagenactie**  
LAREN - BLARICUM - EEMNES

**Schoon water  
bron voor een  
beter bestaan**

WWW.40-DAGENAKTIE.NL  
IBAN NR NL72 RABO 0334 9515 93

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z'n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor. Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte blijven van de voortgang van al onze projecten, bezoek dan onze website: [www.40-dagenactie.nl](http://www.40-dagenactie.nl).

De Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes

Augustus 2019.

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

INTERKERKELIJKE  
**40-dagenactie**  
LAREN - BLARICUM - EEMNES

Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet mogelijk/wenselijk is.

Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige, betrokken zorg en verpleging, bijna zoals thuis.

Gooierserf 126, 1276 KV Huizen

0357200710

[info@hospicehuizen.nl](mailto:info@hospicehuizen.nl)

[www.hospicehuizen.nl](http://www.hospicehuizen.nl)



## INLOOP VOOR VRIJWILLIGERS

KOM LANGS VOOR INFORMATIE OP:

maandag 7 oktober  
19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 12 oktober  
14.00 tot 16.00 uur



Bezoekadres Gooierserf 126

1276 KV Huizen

Telefoonnummer 035-7200710

[www.hospicehuizen.nl](http://www.hospicehuizen.nl)

# Kinderkerk

Kinderkerkactiviteiten schooljaar 2019/2020.

## Gezinsvieringen

De gezinsvieringen zijn van 11.30 tot 12.15 uur. In deze eucharistieviering wordt de woorddienst verteld en of uitgebeeld door en voor kinderen. De kinderen mogen zelf helpen met allerlei zaken.

Zondag 6 oktober 2019  
Zondag 3 november 2019  
Zondag 1 december 2019  
Kerstavond 24 december 2019 om 18.00 uur  
Zondag 2 februari 2020  
Zondag 1 maart 2020  
Zondag 29 maart 2020 1<sup>e</sup> communie.  
Zondag 17 mei 2020



## Peutervieringen.

Vieringen voor gezinnen met kinderen vanaf 2 jaar. Op zondag van 11.30 tot 11.50 uur.

Er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een Bijbelverhaal voorgelezen.

Dit doen wij om kinderen alvast te laten wennen aan het kerkgebouw.

Deze peutervieringen zijn dit jaar op:

Zondag 24 november 2019  
Zondag 15 maart 2020  
Zondag 7 juni 2020.

## Eerste Communie.

De informatieavond van de 1e heilige communie zal zijn op dinsdag 12 november 2019 in de Goede Herderzaal.

De voorbereidingen beginnen op dinsdag 7 januari 2020 met een ouderavond en de kindermiddagen beginnen op 8 januari.

De datum van de eerste heilige communie is 29 maart 2020.

Als u een kind heeft dat mee mag doen en nog niet bij ons bekend is, kunt u het opgeven bij het parochiesecretariaat. Het is de bedoeling dat uw kind minimaal in groep 4 van de basisschool zit.

## Kom zingen in ons kinderkoor!!!

Ons kinderkoor kan altijd nieuwe gezichten gebruiken. Tijdens de gezinsvieringen wordt er altijd gezongen door het kinderkoor. Ben je tussen vier en twaalf jaar en zing je graag? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen of verzoeknummers.



We repeteren elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur in de Goede Herderzaal van de kerk.

Meer weten? Bel Mienieke Bakker 06-11285813.

## Kindercatechese.

Voor kinderen houden we een aantal avonden kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Je bent van harte welkom.

De avonden gaan over Bijbelverhalen bekijken en verwerken en hoe dit in het dagelijks leven past.

De avonden zijn van 18.45 tot 19.45 uur en worden gehouden in de jongerenruimte van de kerk.

De geplande avonden zijn in 2019 dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november, dinsdag 3 december,

In 2020 op dinsdag 4 februari 2020, dinsdag 3 maart, dinsdag 7 april, dinsdag 2 juni.

## Gezinskerstviering.

Vroeg op kerstavond (24 december 18.00 uur), is er speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal met veel samenzang en zang van ons kinderkoor. Wij nodigen alle gezinnen met hun jonge kinderen uit om naar deze kerstviering te komen.

Op eerste kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen in onze kerk voor de allerkleinsten.

## Data kinderwoorddienst

De kinderwoorddienst is tijdens de vieringen van 10.00 uur. De kinderen gaan in het begin van de viering naar de Goede Herderzaal en komen na de offerande weer terug bij u. De kinderwoorddienst is voor kinderen van 6-12 jaar. Zij horen het Evangelieverhaal van de dag in kindertaal en doen daar een verwerking bij.

De kinderwoorddiensten zijn op:

Zondag 13 oktober, zondag 10 november, zondag 8 december 2019.

In 2020 op: zondag 12 januari, zondag 9 februari, zondag 8 maart, zondag 5 april Palmvasten stokken maken, zondag 12 april Pasen, zondag 10 mei Moederdag en zondag 14 juni.

Werkgroep Kinderkerk.

# Werk in de kerk



Wie wil ons een keer in de maand helpen bij het schoonmaken van de basiliek? Wij komen iedere laatste donderdag van de maand bij elkaar om van 13.30 uur tot 15.00 uur de kerk weer op orde te brengen. Daarna is er een gezellig samenzijn in de keuken van de pastorie.

Kom gerust eens kijken wat dit werk inhoudt en wat het resultaat is.

Lies Horst (tel. 5311906)

## Choral Evensong

Deze indrukwekkende traditie is in de Anglican Cathedrals van Engeland een dagelijks ritueel waarbij koorzang en orgelspel het gebed en het ritme van lezingen afwisselen. Een restant uit de tijd van de abdijen met hun Vesper.



In de grote steden van Nederland zijn de Evensongs al jaren een succes met 'Engels' geschoolde koren en sinds vorig seizoen ook in Laren.

### De Gooische Evensong:

Het meest iconische Gooische kerkgebouw, onze Larense Sint Jansbasiliek, vol mystieke sfeer, een flinke omvang en een fantastische orgel, zal de Evensongs dit seizoen opnieuw ruimte bieden. Steeds op zondagen om 17.00 uur (vorig jaar was dat om 19.00 uur) en de muzikale leiding is wederom in handen van Paul Snoek. Ook zal er op 21 december weer een Festival of Lessons&Carols worden georganiseerd. De Evensongs zijn uiteraard vrij van entree, maar er is wel een deurcollecte.

Kijkt u op [www.paulsnoek.nl](http://www.paulsnoek.nl) voor meer informatie over de data en het bezoeken of meezingen in het Projectkoor Choral Evensongs.

### Come&Sing:

De eerstvolgende Choral Evensong zal plaats vinden op zondag 3 november, 17.00 uur. Deze keer zal dat in een andere vorm zijn dan gewoonlijk, namelijk een Come&Sing versie. Deze keer mag een ieder die graag zingt zich bij het koor aansluiten om mee te zingen in deze bijzondere viering. We zullen een prachtig en toegankelijk programma samenstellen.

Wie mee wil zingen kan zich aanmelden via de website: [www.paulsnoek.nl](http://www.paulsnoek.nl)

Van harte welkom!

## Jubilea – concert in de Sint Jansbasiliek

Op zondag 1 december viert de SINT JAN CANTORIJ haar 40-jarig bestaan.

Jim Berben is dan 30 jaar werkzaam in de basiliek als dirigent-organist. Yvonne Berben leidt al 15 jaar het koor HOQUETUS uit Maarssebroek.

De beide koren zingen op deze dag voor U hun eigen repertoire, maar treden ook samen op.

Naast veel Adventsmuziek kunt U luisteren naar het combo (klarinet,

viool, dwarsfluit, piano) dat ons begeleidt, maar ook in trio of als kwartet musicceert.

Theo Berben speelt met Jim een fraai stuk voor beide orgels. Het belooft een bijzonder gebeuren te worden.

U BENT VAN HARTE WELKOM om dit mee te maken op de Eerste Adventszondag om 15.00 uur.

TOEGANG VRIJ.

## Familie berichten

Gedoopt  
25 aug. Tabé Dunki Jacobs

## Gehuwd

21 juli Marven Azoz en Nadin Hanah  
23 aug. Hussam Khalid Essa en Meryam Azmi  
31 aug. Ed Peeters en Paula van Stijn

## Overleden

8 juli Tiny Groot - Duurland  
18 juli Roelof Nelissen  
6 aug. Thea Stokkers-Schenk  
13 aug. Wim Vos  
23 aug. Francis Willard - van der Veen  
30 aug. Stef-Jan Willard  
4 sept. Harriët van der Eerden - Bunck

## Opbrengst Collecten

29-30 juni € 725,-  
6-7 juli € 635,-  
13-14 juli € 530,-  
20-21 juli € 515,-  
27-28 juli € 570,-  
3-4 aug. € 470,-  
10-11 aug. € 690,-  
17-18 aug. € 445,-  
24-25 aug. € 555,-  
31 aug.-1 sept. € 950,- t.b.v. MIVA  
7-8 sept. € 495,-  
14-15 sept. € 520,-

## Vieringen van zaterdag 05 oktober t/m zondag 01 december

Zaterdag 05 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 06 okt.	27 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
		11.30 uur	Gezinsviering
Zaterdag 12 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 13 okt.	28 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan
		14.00 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 19 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 20 okt.	29 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 26 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 27 okt.	30 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Vrijdag 01 nov.	Allerheiligen	19.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 02 nov.	Allerzielen	17.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
Zondag 03 nov.	31 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering
Dinsdag 05 nov.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 09 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 10 nov.	32 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		14.00 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 16 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 nov.	33 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 23 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 nov.	Christus, Koning van het heelal	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Zaterdag 30 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 01 dec.	1 <sup>e</sup> zondag vd Advent	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering

## Vieringen Engelstalige liturgie.

Zondag 13 oktober 14.00 uur  
Zondag 10 november 14.00 uur

Voor informatie:  
Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

## Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.  
Woensdag 19.00 uur.  
Vrijdag 09.00 uur.

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

## Dinerclub

Op zondag 13 oktober en zondag 17 november is er weer voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. Aanvang 17.00 uur Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Dus wilt u eens zo'n heerlijk gezellig diner meemaken, dan hebt u nu de kans. U bent van harte welkom! Aanmelden 035-5383983.

*Agnes van den Brink*

## Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)



## Colofon

Informatieblad van de  
Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede  
Herder, Laren NH  
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters  
J.J.M. Vriend  
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl  
Technische uitvoering:  
Practicum Print Management  
www.practicum.nl

Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)  
telefoon: 035 - 531 59 41  
Ria Le Blanc (St. Janswijk)  
telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren  
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

Maarten Hofstee  
telefoon: 035 - 538 20 71  
ma. van 11:00 - 13:30 uur  
di. t/m do. van 9.00 - 13.30 uur  
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor  
telefoon: 035 - 538 20 71  
H. Veldhuis, diaken  
telefoon: 06 - 51 71 42 62  
Kerk/Gezinsbijdragen:  
mailadres: admin@sintjanlaren.nl  
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



De volgende Klepel verschijnt op  
woensdag 27 nov 2019.

Kopij graag aanleveren vóór  
maandag 12 nov 2019 bij het  
secretariaat van de parochie:  
Brink 33, 1251 KT Laren of per  
email: redactie@sintjanlaren.nl