



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 510,
Klepel
juli / augustus / september
2019

IN DIT NUMMER

Sint Jansfeest

•

Vormsel

•

Gebed van een oma

•

Vrijwilligers receptie

Reis naar Taizé



Op het moment van verschijnen van de Klepel horen wij de klokken van Taizé luiden. Met een 9 persoonsbusje zijn we ook dit jaar weer afgereisd met een groep jongeren uit de regio naar het Franse dorpje Taizé.

In een klein dorpje in de Franse wijnstreek de Bourgogne ligt het dorpje Taizé. Iedere week komen er 4000 a 5000 jongeren om een week mee te leven met de broeders en andere jongeren uit de hele wereld te ontmoeten.

Iedereen is welkom en voor iedereen is er te eten, een slaapplek en alles wat nog meer nodig is voor een verblijf van een week. Er moet dus veel geregeld worden voor zoveel mensen, maar alles wordt gedaan door vrijwilligers. Alle jongeren die een week naar Taizé komen krijgen een kleine taak zoals: zoals koken, schoonmaken, mensen welkom heten, uitdelen van liedboekjes, en nog veel meer. Zo wordt er samen voor gezorgd dat de weeksoepeltjes verloopt en er voor iedereen plek is.

Ieder jaar reizen er, vooral in de zomervakantie vele jongeren richting dit kleine gehucht op een heuvel.

Wat maakt Taizé dan zo bijzonder en aantrekkelijk? Ook de Nederlandse broeder weet daar niet direct een sluitend antwoord op. Misschien een combinatie van allerlei dingen, waaronder ontmoeting, rust en verbondenheid. Ook het internationale karakter, alleen al door de honderd broeders die er wonen afkomstig uit 30 verschillende landen, maakt het bijzonder. Typerend voor een week Taizé is ook de eenvoud. De kerk waar plaats is voor 5000 mensen heeft geen banken, iedereen zit op de grond. De muziek tijdens de vieringen is voor iedereen mee te zingen en de eenvoudige meditatieve liederen werken nog een tijdlang door. Het eenvoudige eten en de simpele bankjes om op te eten maken het mogelijk dat iedereen te eten krijgt.

Na een week met alleen een lepel eten en enkel een bankje om op te zitten is het even wennen in het normale leven aan al die keuze mogelijkheden. De eenvoud die er in Taizé is, van de muziek tot de maaltijden, is voor veel jongeren een eyeopener en doet hen nadenken over wat er echt belangrijk is in het leven.

De eenvoud, ontmoetingen en tegelijkertijd de stilte samen met de mooie Taizé liederen is voor velen een reden om hier naartoe te komen, maar ook de ontmoeting met andere jongeren vanuit de gehele wereld is een belangrijke motivatie om naar Taizé te gaan.

Veel jongeren gaan er heen omdat ze andere jongeren willen ontmoeten. Anderen omdat ze antwoorden zoeken op belangrijke levensvragen, of om bezig te zijn met hun geloof en hierover te praten met andere jongeren.

Door elkaar te ontmoeten, te bidden en te zingen, samen te eten en allerlei gesprekken te voeren ervaren velen hier een grote verbondenheid met elkaar.

Die verbondenheid waarvan de stichter Frere Roger zijn levensopdracht had gemaakt krijgt hier handen en voeten. En een week lang zijn de jongeren bezig om te ontdekken hoe ieder op zijn/haar eigen wijze kan bouwen aan een wereld van vrede en verzoening. En dat mag ieder dan bij thuiskomst proberen uit te dragen en er mee aan de slag gaan.

Maurice Lagemaat



Jongerenreis naar Rome

Vanuit de regio Blaricum, Huizen en Laren gaan er zeven jongeren mee met een jongerenreis naar Rome in de herfstvakantie.

Deze reis wordt gezamenlijk georganiseerd met de regio Hilversum. Om de reis betaalbaar te houden worden er sponsoracties georganiseerd.

Zo worden er wijnflessen verkocht na een zondagse viering.

En ook zal er restaurant georganiseerd worden.

Jongeren koken een 5 gangen diner voor 25 euro p.p.

Op zaterdag avond 21 september is er een sponsor diner in Blaricum plaatsvinden en op zaterdagavond 5 oktober in Huizen. U bent hier van harte voor uitgenodigd.

Meer informatie of aanmelding kan via mauricelagemaat@gmail.com



Vrijwilligers receptie

We kunnen het bijna een traditie noemen. Ook dit jaar wil de Locatieraad met alle vrijwilligers op zondag 22 september door middel van een receptie de start van het nieuwe jaar inluiden. Deze startzondag is ook om de vrijwilligers van de parochie St. Jan – Goede Herder in het zonnetje zetten.

Aansluitend aan de Hoogmis zal er voor alle vrijwilligers een receptie zijn, net als vorig jaar zal deze plaatsvinden in de tuin en in de Goede Herderzaal. De locatieraad hoopt dat alle parochianen aanwezig kunnen zijn bij de Hoogmis om de vrijwilligers van de parochie extra te bedanken.

De vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de mail: sintjanlaren@gmail.com. We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn.

Sophie van de Pas



Herdenking Sint Jans Onthoofding

De herdenking van Sint Jan's onthoofding is zaterdag 31 augustus 19.00 uur op het Sint Janskerkhof.

Dinerclub

Op zondag 8 september is er weer voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. Aanvang 17.00 uur Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Dus wilt u eens zo'n heerlijk gezellig diner meemaken, dan hebt u nu de kans. U bent van harte welkom!

Aanmelden 035-5383983.

Agnes van den Brink



Als de laatste periode van het leven thuis blijven niet mogelijk/wenselijk is. Het hospice biedt een warme plek, met 24 uur deskundige, betrokken zorg en verpleging, bijna zoals thuis. Gooierserf 126, 1276 KV Huizen 0357200710 info@hospicehuizen.nl www.hospicehuizen.nl

Gebed van een oma

bij de doop van haar kleinkind

Het zou mooi zijn,
als je later nog zou weten
hoeveel zon er vandaag scheen voor ons,
hoe alles er nieuw uitzag, hoe mooi je was,
hoe gelukkig wij je droegen,
hoe liefdevol de ogen van je familie je volgden

Het zou mooi zijn,
als je later nog zou weten
hoe wij je vandaag beloofden er altijd voor jou te zijn, wat er ook gebeurt,
hoe trots je meter en peter waren omdat ze samen zorg voor jou willen dragen.

Het zou mooi zijn,
als je later nog zou weten wat we vandaag zeiden:
"Ik, God, zal je naam schrijven in de palm van Mijn hand"
en als jij je dan zou herinneren hoe alle woorden vriendelijk waren en ruimte gaven,
hoe liefde en genegenheid afstraalden van al deze mensen hier samen.

Kijk door je ogen,
om het goede te zien in de mensen om je heen,
om te ontdekken waar men je nodig heeft,
om er veel mensen graag mee te zien.

Gebruik je oren,
om te luisteren naar de vele lieve woorden
om te horen waar mensen je roepen,
om te luisteren naar de stem van je hart.

Open je mond,
om woorden van geloof, hoop en liefde te spreken,
om te lachen en te zingen,
om de stem van de verdrukten te laten spreken.

Gebruik je handen,
om wat je hebt en bent, te geven en te delen,
om te ontvangen wat jou in liefde gegeven wordt,
om ze te strekken naar mensen in nood.

Zet stap na stap,
om met vallen en opstaan je levensweg te banen;
om steeds naar mensen toe te gaan,
om samen de weg naar de vrede te kiezen.

Goede God, wij bidden U, zegen dit kind tot het volle leven.

Kinderkerk

Zondag 15 sept. is er om 11.30 uur weer een viering voor peuters en kleuters met hun ouders. Een woord- en gebedsviering met een Bijbelverhaal, liedjes en kaarsjes aansteken.

Zondag 22 sept. is er onder de mis van 10.00 uur een kinderwoorddienst.

Zondag 1 okt. van 18.45 tot 19.45 uur is er kindercatechese voor kinderen van groep 5 t/m 8, in de jongerenruimte naast de kerk.

Zondag 6 okt. is er weer een gezinsviering.

Mieneke Bakker

Vormsel

In september start de vormsel voorbereiding. De informatie avond voor ouders en vormelingen is op donderdag 26 september om 20.00 uur in de pastorie in Blaricum. Alle jongeren vanaf de brugklas leeftijd zijn hiervoor uitgenodigd. Iedereen die geïnteresseerd is is welkom.

De vormselvoorbereiding en de viering is voor de drie parochies samen en wordt om het jaar aangeboden. Het sacrament van het vormsel zal door de bisschop, in juni 2020, in een feestelijke viering worden toegediend.

Maurice Lagemaat



Vieringen Engelstalige liturgie.

Zondag 11 augustus 14.00 uur
Zondag 8 september 14.00 uur

Voor informatie:
[Hans deValk;hjdevalk@gmail.com](mailto:Hans.deValk;hjdevalk@gmail.com);
06-51629709

Sint Jansfeest 2019



Familie berichten

Gedoopt
29 juni Christiaan Huijnen

Overleden

23 apr. Geertruida Kahn-Puijk
21 mei Willemien van Kol
23 mei Gerda te Steeg-Sommers
28 mei Fietje Majoor-Koolbergen
5 juni Ria van den Brink
6 juni Marèse Schröder-Timmermans
15 juni Cathrien Zaal
19 juni Gerard Schouten

Opbrengst Collecten

11-12 mei € 1.035,-
t.b.v. Seminarie Bisdom Haarlem
18-19 mei € 600,-
25-26 mei € 805,-
1-2 juni € 920,-
8-9 juni € 945,-
15-16 juni € 395,-
22-23 juni € 1.445,-
St. Jan € 2.560,- t.b.v. St. Friersdale

Biechtgelegenheid:

zaterdag 20 juli 16.30 uur
zaterdag 17 aug. 16.30 uur

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 19.00 uur.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

In de periode 15 juli t/m 26 augustus zijn de vieringen op:

Maandag 15 juli 9.00 uur
Maandag 22 juli 9.00 uur
Maandag 29 juli 9.00 uur
Vrijdag 2 augustus 9.00 uur (1e vrijdag)
Maandag 5 augustus NIET
Maandag 12 augustus 9.00 uur
Maandag 19 augustus 9.00 uur
Maandag 26 augustus 9.00 uur

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)



Colofon

Informatieblad van de
Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede
Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl
Technische uitvoering:
Practicum Print Management
www.practicum.nl

Bezorging:

Herman Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 531 59 41
Ria Le Blanc (St. Janswijk)
telefoon: 035 - 533 43 00

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

Maarten Hofstee
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. van 11:00 - 13:30 uur
di. t/m do. van 9.00 - 13.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 - 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl

Vieringen van zaterdag 13 juli t/m zondag 06 oktober

Zaterdag 13 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 14 juli	15 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 20 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 21 juli	16 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 27 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 28 juli	17 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 03 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 04 aug.	18 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Dinsdag 06 aug.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 10 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 11 aug.	<i>Maria Tenhemelopneming</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		14.00 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 17 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 18 aug.	20 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 24 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 25 aug.	21 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 31 aug.	<i>Marteldood Johannes de Doper</i>	19.00 uur	Eucharistie op het Kerkhof m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 01 sept.	22 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 03 sept.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 07 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 08 sept.	23 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
		14.00 uur	Engelstalige-viering
Zaterdag 14 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 15 sept.	24 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 21 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 22 sept.	25 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 28 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 29 sept.	26 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 01 okt.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 05 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 06 okt.	27 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn



De volgende Klepel verschijnt
op woensdag 2 okt 2019.

Kopij graag aanleveren vóór
maandag 10 sept 2019 bij het
secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per
email: redactie@sintjanlaren.nl