



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 492,
Klepel
augustus/september 2016

IN DIT NUMMER

Inhoud

•

Aan de
keukentafel met...

•

Vormselviering 2016

•

Beeldverslag

Sint Jan

Iconententoonstelling: Iconen brengen hemel en aarde bij elkaar



Tijdens het open monumentenweekend van 10 en 11 september is in de koffiekamer van de Sint Jansbasiliek een iconententoonstelling te bewonderen.

De tentoonstelling wordt samengesteld door de bekende iconenschilder Geert Hüsstege, van wie ook eigen werk tentoongesteld wordt. Hij verzamelt, restaureert, koopt en verkoopt iconen, maar schildert ze ook zelf.

Die belangstelling voor iconen begon toen Geert als jochie regelmatig bij een oom in diens antiekzaak over de vloer kwam.

Aanvankelijk vond hij het maar vreemde afbeeldingen, maar werd tegelijkertijd steeds meer aangetrokken door de mystieke sfeer die hij erin proefde.

Na een opleiding tot restaurateur van beelden werd hij vanuit zijn sterke religieuze belangstelling novice bij de norbertijnen in het Vlaamse Postel. Daar kreeg hij les van een Russisch Orthodox priester in het schilderen van iconen. Aanvankelijk was dat vooral uit belangstelling voor de speciale temperatechniek, maar gaandeweg werd hij steeds meer gegrepen door de spirituele betekenis van het hele wordingsproces waarmee de icoon tot stand wordt gebracht. Hüsstege werd er zo door gegrepen dat zijn voorliefde voor iconen hem nooit meer losgelaten heeft, ook niet toen hij ontdekte dat het kloosterleven niet zijn roeping was. Iconen en kerkmuziek zijn volgens een oud gezegde

de hoogste vormen van kunst. Hüsstege kan niet anders dan dat bevestigen,

Door hun liturgische, gewijde betekenis brengen iconen hemel en aarde bij elkaar. Door de combinatie van compositie, lichaams- en gezichtsuitdrukking, kleurgebruik en symboliek wordt een icoon "een plaats van ontmoeting met Christus", zoals de kunstenaar het uitdrukt.

Het schilderen ervan is dan ook een religieuze ervaring. Het is veel meer dan louter een speciale techniek, zoals sommige cursussen suggereren. Het schilderen van iconen is al vijftien eeuwen een onveranderlijke traditie met een aantal vaste thema's waarop echter wel talloze varianten mogelijk zijn.

De iconen komen tot stand in een harmonieus samenspel tussen vakmanschap en geestelijke inspiratie. Het schilderen van iconen is een blijvend groeiproces. "Je legt er je eigen leven in", aldus Hüsstege. Dat is zo sterk dat hij bij zijn cursisten vaak aan hun schilderwerk kan zien welk karakter ze hebben.

De iconen zijn op zaterdag 10 september te zien van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag 11 september na de Eucharistieviering van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd om zich door deze bijzondere afbeeldingen te laten raken.



Thema – avond 'Barmhartigheid in beeld en verhaal'

In het kader van het internationale Jaar van de Barmhartigheid organiseert Parochie St. Jan – Goede Herder op maandag 26 september in samenwerking met ds. Jan Rinzema een thema-avond. Centraal staat het begrip Barmhartigheid. 'Er zijn woorden, die doen leven' dichtte Paul Eluard, 'en dat zijn onschuldige woorden. Het woord warmte, het woord vertrouwen, liefde, rechtvaardigheid, en het woord vrijheid'. Het woord barmhartigheid is ook zo'n woord. Zonder dit begrip is het leven koud, kil en levenloos.

Ds. Jan Rinzema, theoloog en bekend van www.preekvandeweek.com zal in verhaal en beeld een lezing houden over dit leven – scheppende begrip. Iedereen is welkom. Plaats en tijd: Brinkhuis, maandag 26 september 20.00 uur. Toegang vrij, inzameling bij de uitgang



Aan de Keukentafel met.... Herman en Rein Miedema

Vandaag ontvangen we Herman en zijn zoon Rein in onze jongerenruimte op het kerkplein in Laren.

Herman, kun je onze lezers wat over jezelf vertellen?

Ik ben geboren in Hilversum, en woon als derde generatie in het ouderlijk huis. Rein is samen met zijn broer Bart de vierde generatie in hetzelfde huis.

Ik heb op de Aloysiusschool gezeten en de Catharina MAVO. Ik heb vandaag mijn zoon Rein meegenomen omdat hij mij vaak assisteert.

Jullie kwamen aan in een auto met een klok op het dak.

Vertel eens wat meer daarover?

Als kind van een jaar of acht kocht ik mijn eerste klok. Gek genoeg heb ik die niet uit elkaar gehaald, maar ik wist toch al snel dat ik klokkenmaker wilde worden.

Mijn vader stuurde mij in eerste instantie naar de Bosbouwschool, maar mijn hart lag toen al bij klokken. Ik had contact met een klokkenmaker, die later ook mijn Patroon werd. Uiteindelijk heb ik toch de klokkenmakers opleiding in Amsterdam kunnen doen. Mijn bedrijf is gevestigd in Hilversum. Ik onderhoud klokken en kerkklokken, geen horloges.

Hoe ben je zo in Laren terecht gekomen dan?

Je bent zelfs lid van de broederschap!

Ik werkte als technisch onderhoudsman op de Sint Jans' Mavo en omdat ik ook klokkenmaker ben, hebben ze mij gevraagd om het uurwerk van de Basiliek te komen onderhouden. Die onderhoud ik nu al zeker 20 jaar, misschien wel 25 jaar.

Kun je iets vertellen over onze klokken in Laren?

Wat moet je er zoal aan doen?

Elk jaar moeten de lagers van het uurwerk en luiddklokken doorgesmeerd worden.

Ook de tandwielen van de wijzers dienen gesmeerd te worden. Daarvoor moeten we helemaal naar boven over best wel enge ladders. Rein helpt mij daar vaak bij.

In 2013 is het uurwerk er helemaal uit geweest voor groot onderhoud. Hij stamt uit 1924, is gemaakt bij Eysbouts en heeft productienummer 1000.

Herman, hoe weten wij of de klok eigenlijk wel gelijk loopt?

Het is een bijzonder goed uurwerk, waarvan bekend staat dat het goed loopt. Door weersinvloeden kan de klok iets voor of achter lopen. Om dit op te vangen hebben we een slingervanger gemonteerd. Het uurwerk is zo ingesteld dat het iets voorloopt en de slingervanger corrigeert tweemaal per dag de tijd. Dit gebeurt om 12 uur overdag en 12 uur s 'nachts. De slingervanger zelf krijgt signalen vanuit Frankfurt.

De klok wordt automatisch opgewonden, daarmee was hij de eerste in Nederland waar de koster niet elke dag de toren in hoefde.

Het uurwerk is van zo'n kwaliteit dat het nog zeer veel generaties meegaat. Het is een drie-treins uurwerk met links hele uren en rechts de halve. In het midden zit het gaande werk. Hij stuurt de klokken aan om de uren te slaan.

Onderhoud je nog meer kerkklokken?



Jazeker, de Vitus kerk en Heilig Hartkerk in Hilversum, de hervormde kerk in 's Graveland, De Agnes kerk in Amsterdam, de kerk in Eemnes en nog een paar. Rein, wil jij ook klokkenmaker worden?

Nee, ik studeer Chemische Biologie en heb niet altijd gelegenheid mee te gaan. Maar als het even kan help ik mee. Ik doet ook ander vrijwilligerswerk binnen de Sint Jansparochie. Ik help bij de bogenbouw van de grote boog en assisteer bij de organisatie van de Matthäus Passion. Ook loop ik samen met mijn vader en broer de processie.

Herman, wat is jouw taak binnen de broederschap?

Naast alle hulp rondom de processie draag ik elk jaar het vaandel van Sint Eloy. Hij is de beschermheilige van edelmeden, de metaalbewerkersbond en... klokkenmakers!

Herman je woont in Hilversum, wat maakt Laren voor jou zo speciaal?

Het is een bevlogen parochie waarbinnen veel jongelui actief zijn.

Rijdt u binnenkort weer langs onze basiliek en kijkt u onwillekeurig op de toren hoe laat het is, dan is dat een goed moment er eens bij stil te staan wat er bij komt kijken om dat mogelijk te maken!!!

Yvonne Telkamp



Vormselviering in Sint Vitus

Enkele weken geleden was het dan zover. Op zaterdag 18 juni zijn er in de Vituskerk in Blaricum 46 vormelingen uit onze regio (Huizen, Blaricum en Laren) gevormd door mgr. Hendriks. Vijf vormelingen uit Laren ontvingen dit sacrament tijdens een mooie viering, te weten: Luca Vermeulen, Lucia Rikkert de Koe, Maurits van Barkel, Lotte van Sint Truiden en Johannes Lauffer.

De vormsel voorbereiding is dit jaar opnieuw opgezet met deels regionale activiteiten, zoals samen naar de Passion, bezoek aan het seminarie, koken voor daklozen en een afsluitende barbecue. En na de zomervakantie gaat het gewoon door met leuke activiteiten



Sint Jan 2016



Foto's: Van der Zwaan



Overleden

2 april Sissy Kortekaas – Willard
6 april Geertruida Majoor
6 mei Gerard de Leeuw
13 mei Matthew Campman
19 mei Paulina van Thoor
22 mei Rosa van Loosdrecht
23 mei Buck de Leeuw
27 mei Adriana Telleman – Horst
31 mei Antonia Schep
01 juni Bert Vos
8 juni Theresia de Jong – de Vries

Wijziging contactgegevens Sintjanskerkhof

De administratie van het Sintjanskerkhof is verhuisd vanuit de pastorie in Laren naar het regiosecretariaat in Blaricum. Graag willen wij u verzoeken om per heden onderstaande gegevens te gebruiken.

Beheerder: dhr. A. Jongerden (bereikbaar op maandag – vrijdag tussen 9.30u en 15.30u) tel.nr. : 06-22321280.
Administratie: mw. K. de Leeuw-Vanderkimpen (bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.30u en 14.30u) tel.nr.: 06-30499406; adres: Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum mailadres: info@sintjanskerkhof.nl

Met vriendelijke groet,

Arie Jongerden en Katrien de Leeuw-Vanderkimpen

Mw. De Leeuw-Vanderkimpen is afwezig van 15 juli t/m 7 augustus.

Dinerclub

Op zondag 28 augustus is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Vieringen werkdagen

Vanaf 13 juli tot 1 september zijn er geen vieringen op woensdag en vrijdag in de dagkapel, wel op de maandagmorgen, behalve op maandag 1 augustus; daarvoor in de plaats is er een viering op vrijdag 5 augustus. Vanaf vrijdag 2 sept. is alles weer als vanouds: maandag, woensdag en vrijdag, behalve woensdag 7 september.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 14 augustus 12.30 uur

Zondag 04 september 12.30 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709

Biechtgelegenheid:

Zaterdag 23 juli 16.30 uur

zaterdag 13 aug. 16.30 uur

zaterdag 03 sept. 16.30 uur

Vieringen zaterdag 16 juli t/m zondag 02 oktober

Zaterdag 16 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 17 juli	16 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 23 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 24 juli	17 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 30 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 31 juli	18 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Dinsdag 02 aug.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 06 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 07 aug.	19 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 13 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 14 aug.	<i>Maria Tenhemelopneming</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		12.30 uur	Engelstalige viering
Zaterdag 20 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 21 aug.	21 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 27 aug.	<i>Marteldood Johannes de Doper</i>	19.00 uur	Eucharistie op het Kerkhof m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 28 aug.	22 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 03 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 04 sept.	23 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		12.30 uur	Engelstalige viering
Dinsdag 06 sept.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 10 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 11 sept.	24 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 17 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 18 sept.	25 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 24 sept.		7.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 25 sept.	26 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 01 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 02 okt.	27 ^e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters

J.J.M. Vriend

mailadres: redactie@sintjanlaren.nl

Technische uitvoering:

Graficiënt Printmedia

telefoon: 036 – 546 19 60

Bezorging:

H.L.M. Kroes (Goede Herderwijk)

telefoon: 035-5315941

T. Pandelaar – van den Brink (St. Janwijk)

telefoon: 035 – 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren

rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

Maarten Hofstee

telefoon: 035 – 538 20 71

di. t/m do. van 9.30 – 13.30 uur

mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor

telefoon: 035 – 538 20 71

H. Veldhuis, diaken

telefoon: 06 – 51 71 42 62

Kerk/Gezinsbijdragen:

mailadres: admin@sintjanlaren.nl

rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.sintjanlaren.nl



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 29 september 2016. Kopij graag inleveren vóór 12 september. op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: redactie@sintjanlaren.nl