



Numer 487,
Klepel
oktober/november

IN DIT NUMMER

Inhoud

•

Kleuter

Woorddiensten

•

Oecumenische
vesper

•

Sint Jans Schola
Laren

•

Symposium
'Is God de
Christelijke
God?'



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Taize jongerenreis zomer 2015 reisverslag

In het begin van de zomervakantie reisde een groep jongeren uit de parochie af naar Taizé. Taizé is een klein dorpje in de Franse Bourgogne waar al vele jaren duizenden jongeren naar toe gaan voor ontmoeting, stilte, bezinning en om samen een bijzondere week te beleven. Dit alles wordt begeleid door de gemeenschap van zo'n 120 broeders. Eigenlijk een soort klooster met een gastenverblijf voor 5000 jongeren. Alle jongeren die hier naartoe komen worden uitgenodigd om met de broeders mee te leven, te bidden en samen te werken. Deze week heeft veel indruk gemaakt op ons en het leek ons daarom wel een goed idee om iets daarvan te delen met de andere parochianen in de Klepel.



Wat hebben we daar gedaan?

Waar bestaat zo'n week in Taize nu uit? We zijn op zondagmorgen 06:00 uur met een busje vertrokken naar Frankrijk waar we aan het eind van de middag aankwamen. Na een leuke ontmoeting met een Nederlandse broeder, de inschrijving en de indeling in de corvee groepen en deelgroepen was het tijd om ons kamp op te slaan. Op een kampeerterrein achter de kerk, waar plaats is voor honderden tenten, hebben we onze tenten opgezet. Daarna kon de Taize ervaring echt beginnen en wel een leven met duizenden andere jongeren in eenvoud. We begonnen met een typische Taize-maaltijd, bestaande uit een bord met een schep eten, een stuk fruit, een stukje stokbrood, een koekje en een toetje. Dit alles mag je met een lepel als bestek opeten, of je geeft iets wat je niet lekker vind aan een ander. Na een wat onwennige start was na een paar dagen iedereen gewend aan dit concept. Deze eenvoud kom je trouwens in alles tegen in Taize. De broeders leven in eenvoud, de kerk is sober ingericht en er staan geen banken in, dus iedereen zit op de grond.

Na het avondeten was het tijd geworden voor de eerste gebedsdienst. Het gemeenschappelijk gebed is anders dan in Nederland. Drie keer per dag komen alle broeders en jongeren samen en worden er makkelijk mee te zingen liederen gezongen, een bijbeltekst gelezen en is er een stilte van 10 minuten. Tijd genoeg om na te denken, te bidden of gewoon lekker weg te dromen. De liederen bestaan vaak maar uit één of twee zinnen die herhaald worden. Dit zorgt ervoor dat iedereen snel mee kan zingen en het lijkt wel of je dan onderdeel bent van een koor van duizenden jongeren. Na deze dienst was het tijd voor ontspanning bij de enige kantine/café in Taize, Oyak genaamd, die een uurtje open is. Rondom Oyak is het iedere avond feest, met mensen die muziek maken vanuit allerlei landen. Maar om 11:00 wordt iedereen vriendelijk verzocht door het "Night Welcome Team" om naar zijn/haar bed te gaan.

De volgende ochtend was er na een ochtendgebedsdienst en een eenvoudig ontbijt een ander belangrijk onderdeel van de week aan de orde. De bijbelintroductie door een van de broeders en aansluitend de deelgroepen waarmee je samen in gesprek gaat over allerlei onderwerpen. Iedereen wordt op leeftijd ingedeeld, zodat je ook gelijk in contact komt met leeftijdsgenoten vanuit andere landen. Hierdoor zijn vele leuke contacten en nieuwe vriendschappen ontstaan. Ook zijn de onderwerpen van deze inleidingen

en gesprekken aangepast aan ieders leeftijdsgroep, zodat ieder er iets aan heeft en er in zijn eigen leven mee aan de slag kan. De hele week ging verder volgens een vast ritme van gebedsdiensten, eten, gespreksgroepen, werken en lekker ontspannen.

Deze drie elementen, van de deelgroepjes met de vele ontmoetingen, het eenvoudige leven en de bijzondere gebedsdiensten zijn de rode draad van de week in Taize. Dit alles wordt door alle aanwezige jongeren zelf geregeld en er moet dus ook gewerkt worden. Zo zijn er voor alle taken groepen jongeren ingedeeld om ervoor te zorgen dat duizenden jongeren ene week lang samen kunnen leven. Bijvoorbeeld door te schoonmaken, koken, boekjes klaarleggen, afwassen, nachtwacht, welcome-team en afval opruimen. En koken voor duizenden jongeren is dan wel een klus die je niet iedere dag doet. Of je nu moest schoonmaken, stond te kletsen, 10 minuten stil was in de kerk of gewoon druk in gesprek was met jongeren uit andere landen, alles is doordrongen van de droom die de stichter van de gemeenschap in Taize broeder Roger had: om samen te leven en te werken aan vrede en verzoening in onze wereld. Al vele jaren is deze plek met zijn bijzondere muziek één van de kleine lichtpuntjes in de wereld van waaruit de boodschap van Vrede en verzoening verder wordt verspreid. En wij hebben dat even deze week mogen ervaren en dat was erg bijzonder! Hopelijk kunnen we er iets mee doen in ons eigen leven.

Op zondag avond kwamen we na een mooie en intensieve week weer terug in Laren. Ieder met zijn eigen ervaringen, ontmoetingen en bijzondere herinneringen. Daar wachtte ons een warm welkom van ouders, broers en zussen en zelfs de hond was meegekomen. De foto's geven een kleine indruk van de week in Taize leven.



Kleuter Woorddiensten

Beste ouders,

Na een lange warme zomer gaan alle kinderen inmiddels weer naar school. Ook de kleuterwoorddienst is weer van start gegaan.

Om kleine kinderen op een speelse manier in aanraking te laten komen met de verhalen uit de bijbel en met ons geloof bieden wij weer eens per maand een kleuterwoorddienst (KWD) aan.

Daarom deze Klepel alle data t/m januari 2016.

Zet ze vast in uw agenda en meld u zich op tijd aan!

Aanmelden voor de KWD is voor de leden van de werkgroep heel belangrijk.

Wij bereiden alle kleuterwoorddiensten met zorg voor en houden daarbij rekening met het aantal kinderen dat is aangemeld.

Aanmelden kan op kleuterwoorddienst@mail.com onder vermelding van de naam en leeftijd van uw kind(eren).

Alle data op een rij

11 oktober KWD 10.00 uur

8 november knutselmiddag lampionnen maken 15.30 uur

11 november optocht Sint Maarten 18.00 uur

15 november gezinsviering 11.30 uur (aanmelden niet nodig)

29 november KWD 10.00 uur

13 december gezinsviering 11.30 uur (aanmelden niet nodig)

25 december Kindje Wiegen 15.00 uur (aanmelden niet nodig)

24 januari KWD 10.00 uur

Wij hopen dat er veel kinderen zullen deelnemen aan de kleuterwoorddiensten en dat wij u op die manier kunnen ondersteunen bij de geloofsopvoeding! Met vriendelijke groeten,

De werkgroep KWD

Linda Huijsmans, Martine, Iwris Hoffman, Linda de Valk en Rosaline Peeters.

Knutselmiddag

Kom jij ook lampionnen maken?

Op zondagmiddag 8 november mogen kinderen een lampion komen knutselen in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het kerkplein, links van de Basiliek)

De middag begint om 15.30 uur.

Voor papier, lichtjes en drinken wordt gezorgd.

De kosten zijn € 5,- per kind.



Aanmelden via: huijsmanslinda@gmail.com

Optocht Sint Maarten

Op 11 november zijn de kinderen om 17.00 uur welkom in de jongerenruimte van de Sint Jansbasiliek (ingang op het kerkplein, links van de Basiliek)

Zij mogen dan, met hun lampions, mee lopen in de Sint Maartenoptocht vanaf het kerkplein. Aanmelden kan via: huijsmanslinda@gmail.com

OECUMENISCHE VESPER

Zondag 27 september a.s., om 19 uur, starten we met een nieuw (en laatste) seizoen Oecumenische Vespers in de Johanneskerk te Laren. Thema dit komend jaar is: Een Beeld van een Kerk.

Wandelaar/Vreemdeling

Wij zijn Gods volk onderweg. Wij zullen wandelen in de Naam van Jahweh (Micha 4:1-5), als kinderen van het licht (Efesiërs 5: 1-21). Althans, dat is onze opdracht: een leven te leiden zoals de Heer het behaagt. Daar wijken we nogal eens van af!

Daarom is het goed ons nog eens te bezinnen op wat het betekent te zijn: kinderen van De Weg.

We nodigen u daartoe graag uit voor de Vesper van september.

Voorgangers:

Ds. A.W. Berkhof (Ermelo)

Pastor W.G. Vlooswijk (Hilversum)

Muzikale medewerking: *St. Jan Cantorij Laren o.l.v. Jim Berben*

HARTELIJK WELKOM!



Ervaringen van de jongeren zelf:

Linda: Wat een mooie ervaring! Ik was onder de indruk hoe snel je aan het leven went in Taizé. Drie keer per dag naar de kerk, de vaste tijden waarop wordt gegeten en vooral de eenvoud en rust die er heerst. Een ervaring als deze heb ik nooit eerder meegemaakt. Taizé is een plek waar veel jongeren van allemaal verschillende landen bijeenkomen om gezamenlijk met de broeders te leven. Iedereen respecteert elkaar en gaat leuk met elkaar om. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet, maar een van de bijzondere dingen vond ik dat ik het groepje van onze basiliek beter heb leren kennen. In Taizé is er veel gelegenheid om samen gek te doen, maar daarnaast gaan mensen ook in gesprek over de diepere onderwerpen van het leven. Zo hadden we een spel met kaarten waarop persoonlijke vragen stonden waar je toch wel even over moest



nadenken. Verder hadden we ontzettend geluk gehad met het mooie weer, hoewel de laatste twee dagen sommige tenten ook wel ondergelopen waren. Ik hoop gauw weer een keer terug te gaan, want het is zeker de moeite waard.

Petra: Ik vond het een erg inspirerende reis naar Frankrijk, ook was er veel gezelligheid door de mensen die daar ook waren. Ik vond de gebedsdiensten erg mooi, doordat er veel verschillende talen werden gezongen. Taize was super leuk.

Karel: Taizé was een hele bijzondere ervaring. Ik vond er de rust die ik nodig had en de liefde die ik ook soms nodig had. Mij ging het niet erom om nieuwe mensen te ontmoeten of dat het eten vies was, nee daar ga ik niet over vertellen. Ik zat in Taize bij de 15/16 jarigen. Daar heb ik bijzondere mensen ontmoet. Ook heb ik daar vooral veel antwoorden gekregen over het geloof. In het begin vond ik het maar een vreemde ervaring. Maar als je daar eenmaal bent is het leuk. Nu als ik terug denk aan die tijd wil ik eigenlijk wel terug naar al die mensen maar zeker naar al die rust en gezelligheid.

Ik wil eigenlijk nog 1 iemand bedanken. Dat is Maurice onze begeleider die we ook wel Maupie noemen haha. Maupie jij hebt mij het belangrijkste antwoord op mijn grootste vraag gegeven en daar wil ik je nog voor bedanken. En als je volgend jaar nog steeds bij deze kerk zit misschien ga ik dan ook wel weer mee! Als afsluiting wil ik nog zeggen: Krakaka & Klasse

Paula: Taize was een erg inspirerende en leuke reis om mee te maken. De deelgroep van mijn leeftijd was ook erg leuk, we hebben veel met elkaar gepraat over God en veel van elkaar opgestoken. De gebedsdiensten vond ik erg mooi en het leuke was dat er voor iedereen in zijn eigen taal wel een liedje bij was. Ik ben met veel nieuwe ervaringen terug gekomen uit Taize.

Toon: Voor Toon is de reis naar Taize een bijzondere ervaring geworden, met veel bijzondere ontmoetingen en veel nieuw (Facebook)vrienden vanuit allerlei landen. Maar hoe verwoord je nu zo'n bijzondere ervaring van een plek waar jongeren willen werken en leven met die boodschap van vrede en verzoening? Dat wordt lastig in vijf zinnen in de Klepel. Hij vertelt er dan ook graag over aan ieder die oprecht geïnteresseerd is en het hem persoonlijk vraagt.



Allerzielen op het Sintjanskerkhof



Elk jaar met Allerzielen herdenken we onze overledenen in een speciale viering in de kerk.

Dit jaar willen we ook op het Sintjanskerkhofstilstaan bij de overleden families.

Daarom zullen op de avond van Allerzielen de hoofdpaden van het Sintjanskerkhofsfeerol worden verlicht met fakkels en lantaarns.

We willen een oproep doen aan u, als parochiaan, om zelf ook bij de familiegraven een kaarsje aan te steken, zodat overal lichtjes zullen branden.

Kinderberichten:

Gezinsvieringen in het schooljaar 2015/2016.

De zondagsviering in onze kerk is om 10.00 uur.

Alleen als er een gezinsviering gepland staat dan zijn er twee vieringen:

De gezinsdienst is dan om 11.30 uur.

In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en voor kinderen.

Zondag 15 november 2015 11.30 uur

Zondag 13 december 2015 11.30 uur

Kerstavond 24 dec. 2015 18.00 uur.

Zondag 28 februari 2016: voorstellen kinderen eerste communie, in de viering van 10 uur, er is dan geen gezinsviering.

Zondag 13 maart 2016 11.30 uur

Zondag 20 maart 2016 palmzondag.

Dan gaan we palmpasestokken maken onder de viering van 10.00 uur, er is dan geen gezinsviering.

Zondag 10 april 2016 11.30 uur (eerste communie.)

Zondag 22 mei 2016 11.30 uur

Wij nodigen u allen van harte uit om met uw kinderen naar deze vieringen te komen.

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.

Ons kinderkoor heeft dringend nieuwe gezichten nodig!!!

Tijdens de gezinsvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Ben je tussen de vier en twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen etc. We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Tijdens de gezinsvieringen zingen we in de kerk. We kunnen je stem goed gebruiken, hoe meer hoe beter.

Meer weten? Bel Mienieke Bakker 035-5312491.

Kindercatechese.

Voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan houden we een aantal avonden voor kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als je geen eerste communie hebt gedaan ben je van harte welkom.

Tijdens deze avonden gaan we Bijbelverhalen vertellen en verwerken.

We gaan samen praten over de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen.

De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in de jongerenruimte van onze kerk. De geplande avonden zijn:

Dinsdag 6 oktober 2015

Dinsdag 3 november 2015

Dinsdag 8 december 2015

Dinsdag 5 januari 2016

Dinsdag 2 februari 2016

Dinsdag 8 maart 2016

Dinsdag 5 april 2016

Dinsdag 7 juni 2016

De eerste communie voorbereiding.

Op dinsdag 3 november 2015 is er een voorlichtingsavond voor de eerste communie in 2016. De feestelijke viering zal zijn op 10 april 2016.

We zullen alle ouders van de kinderen die bij ons ingeschreven staan uit groep 4 een uitnodiging voor deze informatieavond sturen.

Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen bent u van harte welkom.

Klepeldistributie

Na vele jaren de distributie van de Klepel in de Goede Herderwijk verzorgd te hebben, heeft Jos Majoor te kennen gegeven het te willen overdragen aan een opvolger. Jos heeft dit werk met grote nauwgezetheid gedaan. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. Communicatie is van vitaal belang voor onze parochiegemeenschap.

Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat de taak van Jos zal worden overgenomen door Herman Kroes.

De redactie

Gerarduskalender 2016

De Gerarduskalender is te verkrijgen:

-rechtstreeks bij Klooster Wittem, tel.: 043 - 450 17 41

- Bij de r.k. Nicolaasparochie, Wakkerendijk 58 te Eemnes, tel. : 035-531 27 89 (donderdag van 9 - 12 uur te bereiken)

- eventueel is de Mariakalender (hetzelfde formaat als de Gerarduskalender) verkrijgbaar bij pastoor Willems te Blaricum, info: 035-531 52 79.

Sint Jans Schola Laren

Secretariaat: Siriusstraat 8, 1223 AN Hilversum

“Rond Allerheiligen en Allerzielen”

Herfstconcert van de Sint Jans Schola

Zondag 1 november 2015, aanvang 15.00 uur

Kerk open om 14.30 uur

Toegang gratis, deurcollecte na afloop.



Dit jaar valt Allerheiligen op zondag 1 november; daags erna is het Allerzielen, waarbij de overledenen worden herdacht. Reden voor de Sint Jans Schola om op zondag een Herfstconcert te organiseren. Het biedt ons de mogelijkheid om U ander repertoire aan te bieden dan dat wat tijdens het Kerst- en Paasconcert gebruikelijk is. We verheugen ons er op en U wordt dan ook van harte uitgenodigd om het Herfstconcert met het thema “Rond Allerheiligen en Allerzielen” te komen beluisteren. U hoort tijdens dit concert o.a. delen uit een mis van Vierne (voor koor en twee orgels) en delen uit het Requiem van Duruflé.

Het concert begint om 15.30 uur; de kerk is open vanaf 15.00 uur; toegang is gratis met na afloop een deurcollecte.

Medewerking aan dit concert wordt verleend door 24 koorzangers en organisten Wybe Kooijmans en Bas Groenewoud. De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe.

Foto koor: Bruno Wacker.

U kunt informatie lezen op onze site www.sintjansschola.nl

Symposium ‘Is God de Christelijke God?’

In twee eerdere voordrachten in 2013 en 2014 heeft filosoof Emanuel Rutten betoogd dat er verschillende goede rationale argumenten zijn voor het bestaan van God. Dergelijke argumenten zijn evenwel nog niet automatisch argumenten voor (het bestaan van) de christelijke God. In de komende, het drieluik afsluitende lezing zal Rutten betogen dat er eveneens goede rationale argumenten zijn voor de opvatting dat God in feite de God is waarvan het Christendom getuigt. Op verzoek van de parochie Sint Jan – Goede Herder zal Rutten ingaan op vijf verschillende argumenten



Dr. ir. G.J.E. Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centre for Science and Religion van het Departement Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 12 oktober 2015 van 20.00-22.00 uur, met een borrel na afloop, in het Brinkhuis in Laren (links naast de basiliek). Er zal veel ruimte zijn voor debat. Het onderwerp is de Christelijke God, maar wij waarderen uw aanwezigheid onafhankelijk van uw (geloof) overtuiging. Op deze manier kunnen wij namelijk juist het debat open en scherp voeren!

Dit symposium is kosteloos. In verband met beperkte capaciteit wel graag uw aanmelding vóór 30 september 2015 naar evenementen@sintjanlaren.nl.

Gedoopt

12 september Emmanuel Beele

Gehuwd

19 september Tjebbe Hoogcarspel en Puck Smit

Overleden

1 juli Corrie Calis-van Oosterhout
1 juli Hans Muller
09 juli Johannes Verdonk
09 juli Theo Mol
16 juli Marjorie Luykx-Alofs
16 juli Riek Blom-Huppelschoten
19 juli Henk de Boer
3 augustus Annemie Schellens-van den Donk
12 augustus Dilia Resing- van den Brink
14 augustus Johan Majoor
20 augustus Henk Krijnen
20 augustus Toon van Gestel
27 augustus Thijs Vencken
28 augustus Christia de Vilder-Collischewski
1 september Martha Kamer-Jansen
3 september Cees Schaap

Opbrengst verkoop Zonnebloem

De opbrengst van de lotenverkoop was bijzonder goed. Er zijn 87 loten verkocht à € 2,- en we kregen € 31,- aan giften. Totaalopbrengst € 205,-

Hartelijk dank namens de Zonnebloem

Jozef Majoor

Dinerclub

Op de zondagen 18 oktober en 15 november is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706
Wil de Bruijn

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.

Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B. Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen.
Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Collecten

4-5 juli	€ 575,00
11-12 juli	€ 620,00
18-19 juli	€ 540,00
25-26 juli	€ 440,00
01-02 augustus	€ 590,00
08-09 augustus	€ 465,00
15-16 augustus	€ 590,00
22-23 augustus	€ 540,00
29-30 augustus	€ 80,00 € 1165,00 "MIVA"



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder, Laren NH
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend
mailadres: redactie@sintjanlaren.nl
Technische uitvoering:
Graficiënt Printmedia
telefoon: 036 - 546 19 60

Bezorging:

H.L.M. Kroes (Goede Herderwijk)
telefoon: 035-5315941
T. Pandelaar - van den Brink (St. Janwijk)
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren
rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

Secretariaat:

K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00 - 12.30 uur
mailadres: info@sintjanlaren.nl

Ledenadministratie:

M.J.B. Koster
ma. en do. van 9.00 - 12.30 uur
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon: 06 - 51 71 42 62
Kerk/Gezinsbijdragen:
mailadres: admin@sintjanlaren.nl
rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

Website parochie:

www.belkerken.nl/sintjan



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 26 november 2015. Kopij graag inleveren vóór 9 november op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: redactie@sintjanlaren.nl

Vieringen van zaterdag 03 oktober t/m zondag 06 december

Zaterdag 03 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 04 okt.	27e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 06 okt.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 10 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 11 okt.	28e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		12.30 uur	Viering Engelstalige liturgie
Zaterdag 17 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 18 okt.	29e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 24 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 25 okt.	30e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zondag 01 nov.	<i>Allerheiligen</i>	10.00 uur	Hoogmis met m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor volgens de byzantijns - Slavische ritus
Maandag 02 nov.	<i>Allerzielen</i>	19.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Dinsdag 03 nov.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 07 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 08 nov.	32e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		12.30 uur	Viering Engelstalige liturgie
Zaterdag 14 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 15 nov.	33e zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering
Zaterdag 21 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 22 nov.	<i>Christus, Koning van het heeal</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Zaterdag 28 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 29 nov.	1e zondag vd Advent	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 01 dec.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 05 dec.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 06 dec.	2e zondag vd Advent	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 11 oktober 12.30 uur
Zondag 8 november 12.30 uur

Biechtgelegenheid

Zaterdag 17 oktober 16.30 uur
Zaterdag 21 november 16.30 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; hjdevalk@gmail.com; 06-51629709