



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 468,
oktober 2012

IN DIT NUMMER

Aan de
keukentafel...



Onthulling
beelden



Kinderberichten



Dankbaar bezoek uit Panama

Zondag 21 oktober komt pater Roberto Gonzalez samen met de emeritus aartsbisschop van Panama, mgr. José Dimas Cedeño Delgado, naar onze Basiliek, om alle goede gevers uit Laren en omgeving te bedanken voor de noodzakelijke nieuwe Rescue Car, die pater Roberto kan inzetten voor zijn werk als missionaris in eigen land.

Ook zal hij dan de jongeren van onze parochie ontmoeten waarmee hij vorig jaar, via een skype-verbinding, contact had tijdens de jongerenviering.

Stichting Solidariteit Panama ondersteunt bijna 25 jaar het werk van de Kruisvaarders van Sint Jan in Panama. Grote projecten heeft de stichting de afgelopen jaren financieel ondersteund, waaronder de bouw van een nieuwe school voor de Hilversumse missionaris Johan Schmiehuizen. Op het instituut van pater Johan Schmiehuizen krijgen kansarme Panamese jongeren de gelegenheid een 3 jarige interne opleiding te volgen, waardoor zij na het behalen van hun diploma betere leefomstandigheden krijgen. Helaas is pater Johan Schmiehuizen enkele jaren geleden overleden.

Ook pater Roberto heeft als kansarme jongen een 3 jarige opleiding gevolgd aan het instituut. Na het behalen van zijn diploma heeft hij zich aangesloten bij de Panamese groep Kruisvaarders, en is een priesteropleiding gaan volgen.

Enige jaren na zijn priesterwijding is hij uitgezonden naar het missionaire centrum in El Bale.

El Bale is een zeer uitgestrekt berggebied waar hij de zorg heeft over ruim 5000 mensen (overwegend indianen) die onder erbarmelijke omstandigheden wonen en leven verdeeld over 33 verschillende gehuchten. Omdat de meeste gehuchten met de auto onbereikbaar waren heeft hij meer dan 100 kilometer aan wegen aangelegd zodat deze plekken beter bereikbaar werden en bouwmaterialen etc konden worden aangevoerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.solidariteit-panama.nl



De nieuwe rescue car is voor Pater Roberto een geschenk uit de Hemel, want nu is het ook mogelijk zieken en gewonden uit de bergen te halen, en te vervoeren naar het ongeveer 100 kilometer verder gelegen ziekenhuis in Santiago.

Mgr. Dimas Cedeño heeft ons een tiental jaren geleden ook bezocht omdat hij onder de indruk was van het werk en de inzet voor Panama. Bij dat bezoek heeft de bisschop ook meegelopen in de Sint Jans Processie.

Mgr. José Dimas Cedeño Delgado en Pater Roberto Gonzalez zullen op zondag 21 oktober 10.00 uur, concelebreren in de plechtige Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de jongeren van onze parochie.

De collecte in deze viering is bestemd voor het werk van pater Roberto in Panama.

Foto's: Wim Janssen



Aan de keukentafel bij Joost Zwanikken

Om 18.30 uur ging de telefoon. Joost informeerde even hoe laat het interview zal gaan plaatsvinden, want hij moet eigenlijk nu een hobbyboer helpen wiens koeien zijn uitgebroken....

Ik zie Joost wel eens rijden met paard en wagen door de natuur in het Gooi.

Joost is 26 jaar en woont in Laren.

Hij werkt op een accountantskantoor op de fiscale afdeling in Amersfoort. Hij heeft management economie & recht gestudeerd.

Nu studeert hij Nederlands fiscaal recht en hoopt het eind van dit jaar af te ronden.

Joost Zwanikken kennen we als misdienaar in onze parochie, maar hij doet dus veel meer.

Joost, jij bent hoofdacoliet. Wat doet een misdienaar precies?

Eerst ben je misdienaar, als je wat ouder bent geworden dan kun je acoliet worden.

De liturgische kleding voor de misdienaar is een toog met daarover een superplie.

Hij assisteert tijdens de viering. Geeft dingen aan, zeg maar.

Met de Paaswake was het vroeger het drukst voor ons, nu is dat allemaal wat minder.

Vroeger moesten wij het wijwater een aantal keren overgieten en uiteindelijk naar de doopkapel brengen. Tegenwoordig hoeven wij minder te doen tijdens de Paaswake, dat brengt wat meer rust in de mis.

Echter, wij doen in de zondagsvieringen meer, zoals vaker wierook en toortsen.

Ik weet precies wat ik, wanneer, moet doen. Ik doe het nou zolang, dat ik niet meer na hoeft te denken; het gaat automatisch.

Weet jij ook welke kleur je op welke zondag draagt?

Dat weet ik meestal wel, maar de koster legt altijd alles klaar. Heel makkelijk.

Wat houdt jouw taak als hoofd-acoliet in?

Ik ben de opvolger van Joris Bierlaagh als hoofd-acoliet.

Ik maak de roosters al, zolang diaken Veldhuis aangesteld is.

In eerste instantie trok me de leiding niet zo aan, maar achteraf gezien ben ik blij dat ik dit doe. Ik bepaal alles met de diaken en de pastoor. Alle taken verdeel ik. Ik zie hoe leuk iedereen dat vindt. Ik doe met name het indelen van alle misdienaars. Een aantal willen altijd met elkaar de mis dienen. Ik kan niet altijd hieraan gehoor geven!

Toen ik begon, net na mijn Eerste Heilige Communie, waren we met ongeveer 20 jongens en nu nog maar met 9.

Het wordt tijd dat we meer aanwas krijgen! Ik denk dat jongens het wel leuk vinden, maar men wordt tegenwoordig wat minder gestimuleerd van thuis. Dat is jammer.

Wie weet na dit interview, want het is echt leuk om te doen en we hebben heel soms lol op het priesterkoor. Vaak omdat er dan wat fout gaat.

Bijvoorbeeld dat een misdienaar terugkomt en wil gaan zitten bij de andere misdienaars, maar dan staan opeens de andere misdienaars op en krijg je een hachelijke situatie. Maar het blijft natuurlijk wel een serieuze taak die wij hebben en als wij iets fout doen, dan doen wij dit ook plechtig fout!



Je hebt het over taken, wat bedoel je dan precies?

Sinds de diaken er is, doen we veel meer dingen. Dat komt ook omdat we elke maand de broederschapsmis hebben. Voor de processie is het ook altijd hard werken. Iedereen indelen; acolieten uit Hilversum komen meelopen in de processie, er zijn verschillende dingen die gedragen moeten worden en die extra hulp kunnen we goed gebruiken. Dan moet je denken aan wierookvaten, wierookscheepjes, toortsen, het Johannesbeeldje en het kruis.

Met 9 misdienaars is dat natuurlijk krap dus ik ben blij dat er anderen zijn die ons willen assisteren. (De jongens hebben ook zo hun voorkeur. Lopen met een vaandel of toorts is saai maar een wierookvat is veel leuker, dus daar is veel animo voor).

Welke viering vind jij het leukst om te doen?

Ik denk dat ik een huwelijksmis het leukst vind om te doen, dat is een speciale mis op een bijzondere dag!

In onze kerk heerst een ontspannen sfeer en dat is een fijne manier om de mis te dienen.

Waar ligt precies jouw inspiratie om dit voort te zetten?

Ik vind het geen probleem om te doen, maar het wordt wel moeilijker te combineren met mijn werk/studie/hobby's. Ik zie natuurlijk de kerkbanken al ruim 15 jaar vanaf het priesterkoor.

Ik ben ermee groot gebracht en het is een deel van mijn leven maar er zal een tijd komen dat ik het overdraag aan een ander. Ik ben al langzaam bezig met deze overdracht.

Ik kom je wel eens tegen met paard en wagen. Leg deze hobby eens uit?

Ik ben, net als de pastoor, een liefhebber van het Nederlandse tuigpaard.

Ik heb met mijn vader een eigen paard en ik heb verschillende wagens. Met evenementen doe ik mee met de boerenwagen en ploeg. Onlangs is Jaap Calis nog eerste geworden tijdens een ploegwedstrijd met mijn paard!

Ook rijd ik in Laren met het ringsteken of de boerendag of de processie rit met de ouderen, de avond vóór de St. Jansdag.

Afgelopen St. Jan had ik mevrouw Mijnhout, zelf een boerin ver in de 90, als passagier. Geweldig. Zij geniet, maar ik ook!

Helaas is de koets zwaar beschadigd door de brand en moet die gerestaureerd worden. Dat kost natuurlijk behoorlijk wat geld, dus daar sparen we nu voor, zodat hij voor St. Jan weer klaar is.

Tenslotte weet ik dat jullie net weer hebben ingezameld voor het jaarlijkse misdienaaruitje. Wat gaan jullie dan precies doen en vanaf wanneer stamt dit gebaar?

Dit is traditie. Al sinds mensenheugenis doen we dit. Eerst ging pastoor zelf nog mee, nu is diaken Veldhuis onze begeleider. We vinden het wel jammer dat de diaken nooit in een spannende attractie gaat, dat lijkt ons wel stoer.

Samen met diaken Veldhuis bepaal ik waar we naartoe gaan. We gaan naar een pretpark en we doen iets cultureels. We sluiten dit altijd af met een etentje. Het is erg leuk en natuurlijk ook nodig. We hebben veel lol en het maakt het bijzonder, allemaal jongens onder mekaar en leuke vaste begeleiders, zoals Jan Wiegers, Peter Bakker, (Paul van de Zwaan), vroeger Trees Wiegers (broodjes met veel boter) en nu Patricia Peeters.

Joost Zwanikken is een frisse jonge vent die met 2 benen op de grond staat. Een helder, duidelijk en vlot interview wat eindigt in een: "Ik geloof en ik probeer gewoon een goed mens te zijn."

Tera Houting

Kinderberichten:

Gezinsvieringen in het schooljaar 2012/2013

De gezinsvieringen in onze kerk zijn altijd om half twaalf op zondag.

In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en voor kinderen.

Zondag 30 september 2012

Zondag 11 november 2012

Zondag 9 december 2012

Kerstavond 24 december 2010 om 18.00 uur.

Zondag 3 februari 2013

Zondag 24 maart 2013 palmzondag

Zondag 14 april 2013 eerste communie

Zondag 2 juni 2013

Wij nodigen u allen van harte uit om met uw kinderen naar deze vieringen te komen.

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.

Tijdens deze vieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Ben je tussen de vier en twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. Er zijn trouwens heel wat beroemde zangers en zangeressen begonnen in een kinderkoor. We repeteren elke woensdag-

middag van vijf tot zes uur in de koffiekamer van de kerk. Een keer in de maand zingen we in de kerk. We kunnen je stem goed gebruiken, hoe meer hoe beter. Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035-5312491.

Kindercatechese.

Voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan houden we een aantal avonden voor kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als je geen eerste communie hebt gedaan ben je van harte welkom.

Tijdens deze avonden gaan we bijbelverhalen vertellen en verwerken. We gaan samen praten over de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen. We werken met groepen van leeftijdgenootjes.

Voor de kleinere kinderen doen wij dit via werkbladen. Voor de grotere kinderen gebruiken we speciaal ontworpen catechesemateriaal.

De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in de jongerenruimte van onze kerk.

De geplande avonden zijn:

Dinsdag 2 oktober 2012

Dinsdag 6 november 2012

Dinsdag 11 december 2012

Dinsdag 5 februari 2013

Dinsdag 5 maart 2013.

Dinsdag 2 april 2013

Dinsdag 4 juni 2013 (deze avond vervalt als er avondvierdaagse is.)

De eerste communievoorbereiding.

Voor het eerst zullen we op dinsdag 6 november 2012 een voorlichtingsavond houden voor de eerste communie in 2013. Volgend jaar op 14 april 2013.

We zullen alle ouders van de kinderen die bij ons ingeschreven staan uit groep 4, een uitnodiging sturen voor deze informatie-avond. Ook in de Klepel van december a.s. zal een opgaveformulier staan.

Toespraak burgemeester Roest bij onthulling beeld



Hoogerwaarde heer monseigneur, eerwaarde heer pastoor, mevr. Du Barry, leden van de Broederschap, leden van de Harmonie van Sint Jan, parochianen van Sint Jan en andere genodigden en aanwezigen.

Ik ben er van overtuigd dat u getuige bent van een historisch moment. Een gebeurtenis die een nieuwe fase inluidt en een overeenkomstige betekenis heeft als de onthulling van de Mauvepomp op 17 september 1907. Die onthulling bekrachtigde destijds enerzijds het belang van een groot kunstenaar in onze dorpsgeschiedenis en bracht anderzijds veilig en schoon drinkwater voor de toen straatarme bevolking.

Vandaag staat geen kunstenaar centraal maar –zoals hij in Laren wordt genoemd- ‘onze’ Sint Jan; Johannes de Doper, voorloper van Christus, l'athlète de Dieu. En ook hij brengt rein water, maar dan in spirituele zin. In hem worden eeuwenoude waarden die aan deze plek verbonden zijn, bekrachtigd.

Over de persoon van Johannes de Doper durf ik verder niet al te veel te zeggen. Ik val gemakkelijk door de mand met zoveel deskundigen om mij heen! Hooguit dat hij voor mij een aangenaam rebelse figuur was die niet terugdeinsde om de gevestigde orde aan te pakken en daarbij waarden verkondigde die tot de dag van vandaag niets aan betekenis en actualiteit hebben ingeboet.

Al eeuwen komen mensen op deze plek nabij de Coeswaerde samen om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, lief en leed en hun geloof te delen. Deze plek is een magneet in het dorp, inspireert en nodigt voortdurend uit om bijeen te komen. Het is ook een bron van traditie en gemeenschapszin zoals die bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis -door de generaties heen- gestalte krijgt in de Sint Jansprocessie.

Het is een plek om te koesteren en heel zuinig op te zijn. Dat betekent dat je bij tijd en wijle moet investeren om hem op orde te houden en er, als het kan, schoonheid aan toevoegen.

Ik noem deze gebeurtenis historisch omdat de onthulling van dit beeld een transitie markeert. Er zijn in het hart van Laren de afgelopen periode miljoenen geïnvesteerd. Met de recente vernieuwing van het voorplein van de basiliek, de restauratie van de kerk, de komst van het Brinkhuis en de oprichting van deze Johannes de Doper wordt een nieuw hoofdstuk in onze dorpsgeschiedenis aangegaan.

Vanaf nu zal dit beeld van Johannes de Doper het boegbeeld zijn van alle waarden die deze plek bindt. Sterk en fier, krachtig en uitnodigend, vervaardigd door de meesterhand van Daphne Du Barry. En -dat zeg ik speciaal tegen de pastoor- met een knipoog naar Lucca en Sienna. Met dit beeld zal het aangezicht van ons dorp voorgoed veranderen.

De penseur heeft een volwassen broer. En via u mevrouw Du Barry wordt dit dorp nu met een leylijn verbonden met het fort van de Maltezer ridders en de kathedraal van Monaco.

Ik denk dat ik de opvatting van alle aanwezigen hier vertolk als ik zeg dat we de pastoor en het parochiebestuur heel dankbaar zijn voor hun visie en daadkracht met als bekroning dit krachtige standbeeld. Mevrouw Du Barry, dit is een heel emotionele periode in uw leven. Dank dat u vandaag uw inspiratie aan Laren schenkt.

Leve Sint Jan, leve ons dorp!



Afsluiting Kevelaerbedevaart

Zoals gebruikelijk sluiten wij het bedevaartseizoen af met een gezamenlijke viering voor het welslagen van de bedevaart.

Ditmaal vindt de viering plaats op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk te Achterveld.

Hoofdcelebrant is Mgr. Jan van Burgsteden. Het Kevelaerkoor zorgt voor de vocale ondersteuning en na afloop is er gelegenheid voor een ieder om koffie te drinken.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Broedermeesters van Kevelaer

Gedoopt

15 juli
12 aug.

Emilie Eijnsink
Elise Owel

Overleden

28 juni Ada de Boer
9 juli Marcel ten Kroode
22 aug. Johanna Jacquemijns-van der Veer
23 aug. Jikke Smit-Kroes
24 aug. Walter van den Berg
27 aug. Bertha van Huijstee-Brouwer
4 sept. Adje Krommenhoek - Nijhof
10 sept. Rietje Bierlaagh - Rigter

Collecten

23-24 juni € 1.745,-
23-24 juni € 3.260,- t.g.v. J. Bosco
30-1 juli € 545,-
7-8 juli € 655,-
14-15 juli € 505,-
21-22 juli € 595,-
28-29 juli € 460,-
4-5 aug. € 440,-
11-12 aug. € 560,-
18-19 aug. € 510,-
25-26 aug. € 970,- t.g.v. MIVA
1-2 sept. € 1.164,34
8-9 sept. € 824,12
8-9 sept. € 800,- misdienaarsreisje

Oecumenische vesper



Bloemen en bomen spelen in de Bijbel (en in ons leven) een belangrijke rol. Vaak houden zij een belofte in zoals Jahweh deed aan Abraham: "Trek weg uit uw land, naar het land dat ik u tonen zal." (Gen.12: 1-7). Abraham trok naar het land Kanaan en kwam bij de eik van More.

Daar kwam Jahweh zijn belofte na: "Dit land zal Ik uw nageslacht geven."

De eik als oriëntatiepunt.

Wat is het oriëntatiepunt in óns leven?

Daarover me-

diteren wij in de Oecumenische Vesper op zondag 28 oktober 2012 om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers: Ds. J. de Bruijn (Laren)
Pastor C. Lavaleije (Blaricum)

m.m.v.: Cantorij Dorpskerk Blaricum o.l.v.

Anton Helmink.

Hartelijk welkom!

Biechtgelegenheid:

zaterdag 20 oktober 16.30 uur

zaterdag 03 november 16.30 uur

Vieringen van zaterdag 06 oktober t/m zondag 04 november

Zaterdag 06 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 07 okt.	27e zondag d.h. jaar	09.30 uur 11.30 uur	Hoogmis met Nederlandse gezangen Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 13 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 14 okt.	28e zondag d.h. jaar	09.30 uur 11.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 20 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 21 okt.	29e zondag d.h. jaar	10.00 uur 11.30 uur	Hoogmis met Mgr. José Dimas Cedeño Delgado en pater Roberto Gonzalez, m.m.v. de Cantorij en de jongeren van onze parochie . <i>Geen viering</i>
Zaterdag 27 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 28 okt.	30e zondag d.h. jaar	10.00 uur 11.30 uur	Hoogmis volgens de Slavische ritus m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor <i>Geen viering</i>
Woensdag 31 okt.		19.00 uur	<i>Geen viering</i>
Donderdag 01 nov.	<i>Allerheiligen</i>	19.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Vrijdag 02 nov.	<i>Allerzielen</i>	19.30 uur	Eucharistie met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 03 nov.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 04 nov.	31e zondag d.h. jaar	09.30 uur 11.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Dinerclub

Op zondag 21 oktober is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.

Woensdag 18.30 uur aanbedding, waarna om 19.00 uur de H. Mis.

Vrijdag 09.00 uur.

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nogeens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Kleuter Woorddiensten

Zondag 14 oktober 11.30 uur

Op zondag 04 november zullen we lampions gaan maken voor 11 november

Hierover volgen nog nadere mededelingen!

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder, Laren NH. Verschijnt 10x per jaar.

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend

Redactieadres:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00-12.30 uur

Technische uitvoering:

Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl

Bezorging:

J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer: 33.49.66.000

Parochie-secretariaat:

K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71
fax: 035 - 533 07 40

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:

Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: 33.49.05.397

Internet:

www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 1 november 2012. Kopij graag inleveren vóór 18 oktober op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl.