



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Numer 471,
februari/maart 2013

IN DIT NUMMER

Vrijwilliger in
Nicaragua

•
TV-Mis vanuit de
basiliek

•
40-Dagenaktie

De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek

Op Palmzondag 24 maart om 14.30 uur wordt voor het zevende achtereenvolgende jaar in de Sint Jansbasiliek Bachs magistrale compositie de Matthäus Passion uitgevoerd. In een boeiend samenspel tussen solisten, koor, orkest en dirigent. De kaartverkoop via www.larenklassiek.nl of Saskia Vos (035-5310017) is inmiddels begonnen.

Het beluisteren van de Matthäus Passion is voor velen onder ons een vanzelfsprekende traditie. Voor anderen is het een lang gekoesterde wens om een uitvoering ervan bij te wonen. De Matthäus Passion doet ons stil staan bij de kern van het geloof: het lijden en sterven van Jezus Christus. We beleven dit verhaal door de magistrale compositie van Johann Sebastian Bach. Een compositie die op veel verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.

De Stichting Laren Klassiek die ook dit jaar weer voor een zeer bijzondere uitvoering heeft gekozen, is er trots op dat de uitvoering plaatsvindt in de Sint Jansbasiliek. Volgens de beroemde dirigent Jaap van Zweden, ambassadeur van de Stichting Laren Klassiek, niet alleen vanwege haar prachtige akoestiek, maar vooral ook vanwege haar monumentale uitstraling waarin de muziek van Johann Sebastian Bach helemaal tot zijn recht komt. De uitvoering van dit oratorium vraagt ook om een omgeving waarin de luisteraar zich kan identificeren met de muziek en zich kan bezinnen op de teksten die door Bach zo prachtig tot in de kleinste details muzikaal zijn verbeeld.

De Stichting Laren Klassiek zet alles in het werk om ondanks het terugtrekken van de subsidie door de gemeente Laren, deze traditie in ons dorp/parochie te blijven voortzetten. Met behulp van enkele sponsors en vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven, gaat dat moeizaam, maar lukt dat gelukkig nog steeds. De Stichting is haar vrienden en sponsors daar dan ook zeer dankbaar voor.

Ook dit jaar heeft Laren Klassiek weer een prachtige uitvoering geprogrammeerd met ruim 150 uitvoerenden. Onder de bezielende en gepassioneerde leiding van dirigent Bernhard Touwen zijn de uitvoerend solisten: Jan van Elsacker evangelist, Martijn Sanders Christus, Johanni van Oostrum sopraan, Carina Vinke alt, Peter Gijsbertsen tenor, Marc Pantus bas-bariton, Vocaal Ensemble Markant, het Maasstedelijk Jongens- en Meisjeskoor en het orkest Concerto Brabant.



De uitvoering is voor iedereen zeer goed te volgen aangezien de Matthäus Passion met twee camera's wordt geregistreerd en op LCD-schermen wordt geprojecteerd. Wilt u de Matthäus Passion dus écht beleven en ervaren wat een 'live' uitvoering met u kan doen, kom dan naar de Sint Jansbasiliek op Palmzondag om 14.30 uur

De toegangskarten kosten € 57,50 (eerste rang) en € 47,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. U kunt uw kaarten bestellen bij www.larenklassiek.nl of bij Saskia Vos (secretariaat): 035-5310017

Matthaüs Zingeving Ontbijt

Dinsdag 19 maart 2013 is er in het Ateliercafé Mauve te Laren Het Matthaüs Zingeving Ontbijt. Dit als voorbereiding op de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach, die zondag 24 maart 2013 zal worden uitgevoerd in de Sint Jansbasiliek te Laren.

Tijdens het ontbijt worden drie informatieve lezingen gegeven. Radio4 presentator Hans Haffmans zal uit de Matthaüs Passion een aantal muziekfragmenten laten horen. Haffmans behandelt o.a. 'Aus Liebe will mein Heiland sterben'. Ds. Job de Bruijn (predikant te Laren) zal een verhaal houden over Drie visies op het lijden van Jezus. Ds. Jan Rinzema (predikant te Blaricum) zal spreken over De betekenis van Bijbelwoorden in de Matthaüs als: 'Het is volbracht'.

De organisatie van het ontbijt is in handen van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen.

U kunt zich opgeven door 16.50 over te maken op rek. nr. 61 33 45 363 t.n.v. A.M. van der Zee, o.v.v. Matthaüs ontbijt.

Maximaal 80 mensen kunnen meedoen aan dit ontbijt.

Kaarten worden vergeven naar tijdstip van bestelling. Voor meer informatie 06 549 63 464.

Het Matthaüs Zingeving Ontbijt: dinsdag 19 maart 2013 van 07 - 09 uur in het Ateliercafé Mauve.

Kaarten Matthaüs Passion uitvoering 24 maart 2013.

Deelnemers aan het ontbijt krijgen 10% korting op kaarten voor de Matthaüs te Laren, te bestellen via de website www.larenklassiek.nl o.v.v. deelnemer Matthaüs ontbijt.

Voor informatie hierover kunt u bellen met Saskia Vos telefoon 035-531 00 17



Merel Eggenkamp deed een jaartje Nicaragua

Vaak weten jongeren die in het laatste jaar van de middelbare school zitten, niet direct wat ze willen gaan doen. Je hoort hen vaak zeggen: "Ik neem een gap-year". Dan gaan ze er, voordat ze aan hun vervolgstudie beginnen, een jaar tussenuit om dingen te doen, die ze altijd al hebben willen doen. Jongeren zijn vaak op zoek. Op zoek naar het geloof, op zoek naar antwoorden maar vooral op zoek naar zichzelf. **Het kan dan inderdaad goed zijn om een jaar iets totaal anders te gaan doen, bijvoorbeeld eens iets van de wereld te zien, voordat je een verdere stap zet in je eigen wereld.** Zo is het ook gegaan met de Larense Merel Eggenkamp.

Merel, 18 jaar, was 17 toen ze haar diploma Gymnasium haalde. Zij wilde arts worden, maar vond zichzelf nogal jong en bedacht dat een gap-year wel heel goed zou zijn. Ze kon een studiebeurs krijgen in Amerika. Via Fulbright Center is zij terecht gekomen in Rock Island, Illinois. Op de Augustana Liberal Arts School, heeft zij een bijzonder jaar gehad en zich verder kunnen ontplooiën.

Vond je jezelf niet jong om zo ver weg te gaan?

Als je jong bent, kan het een goed idee zijn om een jaar weg te gaan. Om op je eigen benen te leren staan. Je moet het zelf doen. Als je dan weer thuis komt, weet je dat je het zonder je ouders ook redt.

Wat heb je precies gestudeerd in Rock Island?

General Education, een algemene studie aan de Liberal Arts school, met super leuke vakken die je in Nederland niet zo snel krijgt. Denk bijvoorbeeld aan pianoles, scuba-diving, psychologie en neuro-anatomie. Dus geen medische opleiding. Toen hoorde ik van het buitenlandproject! Een project waar 2e-jaars studenten, 2 jaar in andere werelddelen mensen helpen. Vrijwilligerswerk met een medische insteek. Daar had ik wel oren naar, maar ik zou slechts 1 jaar blijven, dus ben ik naar die organisator gegaan en heb uitgelegd dat ik wel dit jaar mee kon maar niet het volgende jaar. Als plaats over zou zijn, zou die kans aanwezig zijn.

Wat hield het buitenlandproject in?

In november 2011 hoorde ik dat we naar Nicaragua zouden gaan in juli 2012. We zouden verschillende dorpen/steden aandoen en de inwoners medisch onderzoeken met eenvoudige hulpmiddelen, zoals een stethoscoop, bloeddrukmeter, inentingen en medicijnen geven. Je eigen bijdrage zou zijn het inzamelen van geld om de medicijnen te kopen. Je moet je voorstellen dat één arts meestal één keer in de maand in zo'n dorp komt en dan 20 tot 30 patiënten helpt, dat is vrij veel. Je hebt dus voor veel mensen medicatie nodig. Ik heb heel snel alles moeten regelen, want binnen korte tijd \$3000 bij elkaar sprokkelen is niet eenvoudig. Begin maart kregen we les in geschiedenis, cultuur, de omgang met de mensen en het medische gedeelte. Spaans en medisch Spaans, temperatuur/bloeddruk nemen en hartslag meten op de ouderwetse manier.



Je moest \$3000 inzamelen, hoe heb je dat gedaan?

In mei ben ik naar huis gegaan om sponsoring acties op te zetten. De firma Bergnet heeft mij gesponsord en ik heb een interview gehad met de Gooi en Eemlander waarin ik mijn verhaal heb verteld. Op die manier heb ik heel veel geld binnengehaald. Ook had ik met dezelfde krant de afspraak dat ik een column voor 4 weken zou doen als vervolg op het interview met de examenkandidaat Merel, in 2011. Om tot het eindbedrag te komen heb ik

samen met mijn oma gekookt voor dit doel 'Aan tafel bij oma' voor € 50 per diner.

Je gaat op pad vanuit Nederland naar Nicaragua. Je gaat op reis en neemt mee...?

Een paspoort maar geen visum. Eén grote koffer voor een kwart gevuld met kleding, operatiepakjes, tandpasta en -borstels en de overige driekwart met knuffels, speelgoed en voetballen voor deze mensen. (Terug reisde ik licht; de koffer was leeg). Bij mijn tussenstop (Chicago) hebben we de medicijnen verdeeld over alle koffers. De reis vervolgde van Chicago naar Houston en Managua. Wewaren met 45 studenten en 6 verpleegkundigen.



Wat is PRAXIS?

De begeleider van PRAXISorganisatie die dit soort reizen organiseert, heeft ons ontvangen en regelen de tolken, die vloeiend Spaans spreken en de cultuur kennen. Zij zorgen dat er 4 keer per jaar op een standaard tijdstip mensen ervan uit kunnen gaan dat ze medische hulp krijgen. (Mensen reizen uren of zelfs dagen om ons te zien).

Hoe zag een dag eruit voor je?

We reisden o.a. van Managua naar Grenada en Ometepe eiland. Er kwamen ongeveer 80 mensen per dag. Je staat om 5 uur op, ontbijt met rijst en koffie en zit vervolgens twee uur in de bus. 's Middags en 's avonds eet je rijst met bonen. De mensen komen naar een afgesproken plek. Dat kan een kerk zijn, een school, een artspraktijk of het dorpsplein. Het is een hele andere cultuur. De patiënt begint eerst een verhaal over de familie en aanverwanten voordat je eindelijk kunt vragen of onderzoeken wat er aan de hand is. Je bent de familiédokter! Ook kun je een familielid treffen die komt voor de zieke die thuis ligt! Je neemt o.a. testen af, zoals een glucosetest voor blaasontsteking, een zwangerschapstest en soms een diabetestest. Ik herinner me een keer dat we in een kerk kwamen, de dag van Sint Petrus (29 juni) en dat de instrumenten (stethoscoop, bloeddrukmeter end.) op het altaar lagen. Dat was ook de plek waar we de mensen hielpen. Een hele bijzondere plaats! We werkten met 3 studenten en 1 was een jongen die klaarblijkelijk op San Pedro leek, want men vond hem een Godsgeschenk en wilde hem constant aanraken!

Wat heeft zoal indruk op je gemaakt?

We hebben twee keer een kindertehuis bezocht. Daar kwamen de knuffels goed van pas en als dank kregen we een dansuitvoering te zien en tja, dan valt af en toe de stroom uit, maar dat mag de pret niet drukken. Ook het tehuis voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten was speciaal. Daar hebben we o.a. allerlei spelletjes gedaan. De mensen in Nicaragua zijn heel gelovig en menslievend. Het gebod, 'Heb uw naaste Lief', is hier zeker van toepassing!

(Ik zorg voor jouw kind, dan zorg jij voor mijn kind. Met alles doen ze dat). Het viel me op dat ze denken dat jij de reddende engel bent! Dat jij de wereld gaat veranderen! Dat wil zeggen, hun leven, hun land. Ze geloven in jou en jouw kennis.

Waarom zou jij een andere leeftijdsgenoot aanraden een jaar naar het buitenland te gaan?

Je leert heel veel. Je leert jezelf kennen en voor jezelf te zorgen. Je leert voor een ander te zorgen.

Daarnaast kennismaken met een andere cultuur en daarmee om te leren gaan en te respecteren. Ik heb geleerd meer lief te hebben. Het ene jaar 'buiten' leven heeft mijn leven verrijkt! Men zette mij op een voetstuk, maar ik zie het als een gift van God, dat ik dit heb mogen doen! Een bijzonder gevoel.

Wil jij ook een jaar weg? Er zijn verschillende instanties, in christelijk-of anderverband, die zich daarmee bezighouden, die jou kunnen helpen. Neem een kijkje op de volgende sites:

<http://www.dare2go.nl>

<http://www.fulbright.nl>

<http://www.projects-abroad.nl>

<http://www.reismee.nl/reisloket/werk-studie>

<http://www.travelunique.nl/jongeren>

<http://www.comundo.nl>

Tera Houting-Joosen

TV-viering in de Sint-Jan

Zondag 10 februari zal RKK de Eucharistieviering rechtstreeks vanuit onze basiliek via de televisie (Ned.2) uitzenden. Die morgen is er in verband met de voorbereiding, die al om 6 uur 's morgens begint, maar één viering, die om 10.30 uur begint !! (bent u zo mogelijk vroegtijdig aanwezig!)

Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s. zal voorgaan in deze viering die muzikaal zal worden ondersteund door het Zangkoor St. Jan-Goede Herder olv Hans Rikkert de Koe en organist Gert Muts.

Het is de vijfde zondag door het jaar, die door deze gebeurtenis een extra karakter draagt. In deze viering kan onze parochiegemeenschap tonen niet alleen rond de feestdagen van onze patroon een levende gemeenschap te zijn, maar ook daarbuiten. Onze basiliek waarvan de restauratie door de inspanning van velen bijna is afgerond, staat er piekfijn bij. Een gebouw om trots op te zijn, maar uiteindelijk draait het om de "levende stenen" die de parochiegemeenschap vormen en die zich onder andere uit in een goed bezochte viering.

Het RKK verzorgt wekelijks de uitzending van de Eucharistie voor met name diegenen die door ziekte of anderszins niet meer in de gelegenheid zijn om de viering bij te wonen. Dat zijn er gemiddeld zo'n 100.000. Wat zouden zij graag die lege plek innemen om samen met de parochiegemeenschap mee te vieren. Zorgt u er daarom voor dat de banken gevuld zijn, dat de RKK geen lege banken moeten laten zien. Samen Christus te ontmoeten in de Eucharistie en daardoor elkander nabij te zijn en te bemoedigen als grootste parochie van Nederland is een voorrecht, wees erbij !!!

Ben Telleman – betrokken parochiaan en RKK coördinator Eucharistievieringen

OECUMENISCHE VESPER "Roos en Lelie"

"Dan zal de steppe juichen met de woestijn. Zij zal tieren welig als lelies". Zo luidt de eerste zin van Jesaja 35: 1-10. Heel dit fragment spreekt van vreugde over de nabije toekomst; weg uit de ballingschap.

En ook Matteüs 6: 25-34 doet ons onze zorgen relativeren.

Misschien ook voor ons een lichtpuntje in deze wat mindere tijden. Het thema "Roos en Lelie" laat ons beseffen dat er meer is dan het materiële welzijn alleen.

Daarover willen wij mediteren in de Oecumenische Vesper van 24 februari 2013, om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers zijn: Ds. I. Otten (Vleuten) en Pastoor H. Schoon (Gouda).

Muzikale medewerking: St. Jan Cantorij o.l.v. Jim Berben.

VAN HARTE WEKOM!

Onderwijs overwint armoede

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen,” luidt een van de bekendste uitspraken van Nelson Mandela: kennis is de belangrijkste weg naar een ‘rijke’ samenleving. In landen waar iedereen de kans krijgt om naar school te gaan is niet alleen veel minder sprake van armoede, maar ook meer stabiliteit en minder rechtsongelijkheid en corruptie. Het is de basis voor een betere samenleving.

Vanuit die gedachte heeft de Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes opnieuw gekozen voor het steunen van onderwijsprojecten. In Tanzania steunen we het project ‘ook weeskinderen willen weer naar school’, opgezet door KIWAKKUKI (Kilimanjaro-vrouwen tegen Aids). Het zijn deze vrouwen die opkomen voor kinderen die hun ouders hebben verloren aan Aids. Lange tijd werden deze kinderen verstoten uit de gemeenschap en bestond hun leven uit overleven. Niet zelden mondde dit uit in leven op straat. Totdat ruim 15 jaar geleden enkele vrouwen hun moederhart volgden en zich gingen ontfermen over deze kinderen. Door ze daadwerkelijk een kans te geven op een positieve toekomst. Met als basis goed onderwijs. Waarbij enkele kinderen het zelfs tot aan de universiteit schoppen. En het zijn de opgeleide kinderen die op hun beurt weer een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

De Keniaanse stichting Kufanya – Swahili voor doen - kan onze bijdrage goed gebruiken bij het bieden van onderwijs aan nog meer kinderen in Ukunda, een dorp 20 km onder Mombasa. In 2007 heeft David Munyao Mtinda, onder het motto ‘onderwijs voor kinderen in Kenia mogelijk maken’, een school voor kansarme jongeren opgezet. Samen met zijn vrouw Elisabeth, hun dochter Jane en enkele leerkrachten runnen zij op professionele wijze hun school. Vanaf het begin zijn de eisen aan het onderwijs hoog geweest, onder meer door een voltijds onderwijsprogramma aan te bieden. Wat zich nu vertaalt in de Sunrise Junior Academy. En vanaf het begin is sterk gelet op de uitgaven. Zo worden alle aan de stichting gerelateerde werkzaamheden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Waardoor alle inkomsten echt terecht komen bij diegenen die het ‘t hardst nodig hebben: de kinderen.

In Chili steunen we de Faizi School, een basisschool voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar, waaraan gekoppeld een grote biologische tuin. Het project voert als thema: ‘Ieder kind is potentieel het licht der wereld’. Waarbij voor dat potentieel (nog) wel extra steun van buitenaf nodig. Door de enorme armoede die onder de Mapuche-indianen bestaat, waaraan gekoppeld veel sociale problemen, blijft er zelfs geen geld over voor de meest elementaire schoolzaken. En kinderen die geen onderwijs genieten, vervallen vaak snel in de slechte gewoonten van hun ouders. De enige oplossing om uit deze vicieuze cirkel te komen is goed onderwijs. Vooral de meisjes worden bewust gemaakt van hun belangrijke rol als opvoeder van de volgende generatie en krijgen extra aandacht. Speciaal voor hen is er een meisjesinternaat opgezet.

Er wordt in Nepal veel goed werk gedaan voor jonge kinderen, maar niet zozeer voor tieners. Gezien de juist kwetsbare leeftijd van met name meisjes heeft de stichting **Caring Unites** een hostel opgericht voor tienermeisjes die of een

INTERKERKELIJKE 40-dagenactie

LAREN - BLARICUM - EEMNES



vervolgopleiding willen/kunnen doen of een vak willen leren. Dit hostel wordt geleid door een echtpaar. Wij zullen 3 meisjes voor een periode van 3 jaar gaan ondersteunen.

Dit in aanvulling op 5 leerlingen van een andere school in Nepal die we al de kans bieden om hun school af te maken.

Daarnaast steunen we in dit land ook een irrigatieproject te behoeve van de landbouw. Als kinderen straks niet meer uren met water hoeven te sjouwen kunnen ook zij naar school.

Ook blijven we het hoofdproject van 2012 steunen, het Panama Studenten-project van Father Roberto Gonzales. De eerste resultaten zijn zeer positief, zodat we dit ook dit jaar van harte ondersteunen. Een ander doorlopend project is het steunen van

2 kleuterleraresen in Friersdale, het project van Pater van Weegen in Zuid-Afrika.

Met een andere wijze les van Nelson Mandela willen we u vragen de Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes te steunen: “Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan”. Immers, de projecten die we dit jaar ondersteunen kunnen dat (nog) niet zonder hulp van buitenaf. Terwijl de mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten dit doen met als enige doel de kinderen een goede, inspirerende toekomst te bieden. Helpt u ons hen te helpen?

Rabobank Noord Goiland
Bankrekening: 33.49.51.593

Samen bidden, samen vieren, samen delen!

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed.

Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld.

Het thema van de viering 2013 Hoezo, een vreemdeling? is liturgisch vormgegeven door het Franse comité met zijn vele overzeese rijksgelieden.

De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de viering gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst is gemaakt.

De viering van deze Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 1 maart 2013 om 19.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 66a in Eemnes.

Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale medewerking.



Er is een mooi uitgewerkt boekje gemaakt, waarin het verloop van de dienst is opgenomen.

De prijs van dit boekje is € 0,65.

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.

Ook de Wereldwinkel zal deze avond weer aanwezig zijn met producten uit de Derde Wereld.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens de werkgroep Wereldgebedsdag,

Riet Hilhorst
035-5387573

Knutselmiddag

Kom je ook een palmpaasstok maken?

Op zondag 17 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur in het Brinkhuis, ingang via kerkplein!

Meld je aan vóór 10 maart bij:

Linda Huijsmans, tel. 035-5415839

p.en.l.huijsmans@versatel.nl



Palmpaasoptocht

Op zondag 24 maart

Tijdens de gezinsviering van 11.30 uur zal er een kleine processie plaatsvinden voor de kinderen met hun stokken.

Na afloop van de viering 12.30 uur zal de optocht vertrekken naar Johanneshove, waar de kinderen hun palmpaasstok aan een bewoner mogen geven.

Hoera, het is Pasen!

Op Eerste Paasdag na afloop van de viering van 11.30 uur, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.

Tijdens de H.mis zal er een kleuterwoorddienst worden gehouden.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij

Linda Huijsmans, tel. 035-5415839

(p.en.l.huijsmans@versatel.nl)

Klepel verschijnt minder vaak

Om kosten te besparen zal de Klepel met ingang van dit jaar niet langer maandelijks, maar tweemaandelijks verschijnen. Wanneer de eerstvolgende verschijnt staat op de achterpagina rechts onderaan. Dat kan belangrijk zijn voor het tijdig aanleveren van kopij.

De redactie

Gedoopt

12 jan.	Dani van Seumeren
13 jan.	Ella van Seggelen
13 jan.	Amelie van Seggelen
13 jan.	Sofie Willard

Overleden

4 dec.	Gé Hendriks
11 dec.	Dick Ranzijn
18 dec.	Joke Smit- van den Brakel
24 dec.	Theo Adriaansens
24 dec.	Maria Lavaleije
27 dec.	Pieter Moorer
6 jan.	Maria Zoon-Raven
7 jan.	Martin Dessing
12 jan.	Nelly Vos- van der Wardt
14 jan.	Gerardus van Rijswijk

Collecten

17-18 nov.	€ 598,-
24-25 nov.	€ 941,-
1-2 dec.	€ 638,60
8-9 dec.	€ 1.074,02
t.b.v. Water voor Bethlehem (Adventsactie)	
15-16 dec.	€ 670,88
22-23 dec.	€ 411,69
Kerstvieringen	€ 3.970,-
Kerstcollecte Missie	€ 7.781,64
29-30 dec.	€ 913,03
5-6 jan.	€ 771,37
12-13 jan.	€ 715,03

Kleuter Woorddiensten

Zondag 17 februari 11.30 uur
Zondag 10 maart 10.00 uur
Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur.
Woensdag 18.30 uur aanbidding, waarna om 19.00 uur de H. Mis.
Vrijdag 09.00 uur.

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.

Dinerclub

Op de zondagen 24 februari en 17 maart is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie.
Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Stille Omgang

De Stille Omgang zal plaatsvinden in de nacht van 16 op 17 maart.
Het thema luidt: "Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor."
Programma en opgave bij mw. Ans Kleijer, tel. 035-5382773.



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder, Laren NH. Verschijnt 10x per jaar.

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend

Redactieadres:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00-12.30 uur

Technische uitvoering:

Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl

Bezorging:

J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer: 33.49.66.000

Parochie-secretariaat:

K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71
fax: 035 - 533 07 40

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:

Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: 33.49.05.397

Internet:

www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 4 april 2013. Kopij graag inleveren vóór 15 maart op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl.

Vieringen van zaterdag 09 februari t/m zondag 07 april

Zaterdag 09 febr.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 10 febr.	5e zondag d.h. jaar	10.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		11.30 uur	Geen viering
Woensdag 13 febr.	Aswoensdag	19.30 uur	Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 16 februari		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 febr.	1e zondag van de 40-dagentijd	09.30 uur	Hoogmis met Nederlandse gezangen
		11.30 uur	Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 23 febr.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 febr.	2e zondag van de 40-dagentijd	09.30 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
		11.30 uur	Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 02 maart		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 03 maart	3e zondag van de 40-dagentijd	09.30 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
		11.30 uur	Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 05 maart		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 09 maart		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 10 maart	4e zondag van de 40-dagentijd	09.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan en de jongeren
	Zondag Laetare	11.30 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 16 maart		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 maart	5e zondag van de 40-dagentijd	09.30 uur	Hoogmis met Nederlandse gezangen
		11.30 uur	Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
De Goede week			
Zaterdag 23 maart		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 maart	palmzondag	09.30 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
		11.30 uur	Eucharistie (Gezinsviering)
Woensdag 27 maart		19.00 uur	Geen viering
Donderdag 28 maart	Witte Donderdag	19.30 uur	Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		21.00 - 22.30 uur	Avond van het Lijden; stille wake
Vrijdag 29 maart	Goede Vrijdag	15.00 uur	Het bidden van de Kruisweg
		19.30 uur	Passieverhaal en Kruisverering m.m.v. het St. Janskoor
Zaterdag 30 maart	Paaszaterdag	21.00 uur	Paaswake m.m.v. de Cantorij
Zondag 31 maart	Paaszondag	09.30 uur	Verrijzenis van de Heer
		11.30 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
			Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Maandag 01 april	2e Paasdag	10.00 uur	Eucharistie
Zaterdag 06 april		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 07 april	2e zondag van Pasen	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen