



DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 463,
april 2012

IN DIT NUMMER

Interview met
Wil de Bruijn



Jongerenviering



Eerste
communiecanten



Paasconcert

De Goede Week

In het lijdensverhaal van de apostel Lucas ontmoeten wij driemaal mensen die heel direct, al dan niet vrijwillig, betrokken raken bij Jezus' leven, bij de laatste uren van Jezus' leven.

De eerste mens die wij ontmoeten wordt bij name genoemd. Het is Simon van Cyrene, een jood die afkomstig is uit Cyrene in Afrika. Ook Marcus heeft zijn naam onthouden. Hij zegt ook nog over hem dat hij de vader is van Alexander en Rufus. Hij is dus niet onopgemerkt gebleven bij de volgelingen van Jezus. Simon wordt ook een volgeling van Jezus in de meest letterlijke zin van het woord.

Ik kan mij voorstellen dat Simon rustig aan het werk was op het veld toen hij vanuit de verte het rumoer hoorde van de grote menigte mensen die naderde: hij kijkt op, ziet de lansen en de helmen van de Romeinse soldaten blinken in het zonlicht en hij hoort het weklagen der vrouwen. Nieuwsgierigheid is mensen eigen, dus is hij naar de weg gegaan om te zien wat er aan de hand is.

De Romeinen houden hem aan en dwingen hem om Jezus' kruis te helpen dragen. De Romeinen konden iemand vorderen een mijl (dat is ongeveer 1 kilometer) met hen mee te gaan, bijvoorbeeld voor het dragen van een last. Hierover lezen we ook in de Bergrede. Jezus zegt daar: "Als iemand u vordert een mijl met hem mee te gaan, ga er dan twee met hem." Of Simon van Cyrene dat ook heeft gedaan vertelt Lucas niet. Hij zegt wel dat Simon het kruis achter Jezus aan moest dragen.

Simon volgt Jezus op diens kruisweg. Hij voelt aan den lijve wat het moet zijn om Jezus te volgen, om samen met Jezus deze weg te gaan. Hij zal door deze ervaring, door deze ontmoeting met Jezus, ook in figuurlijke zin volgeling van Jezus geworden zijn en zich met zijn familie hebben aangesloten bij de eerste christenen gezien het feit dat zijn naam en de namen van zijn zoons niet vergeten zijn.

Dan vertelt Lucas over de vrouwen. Vrouwen die, getuige hun verdriet, bij Jezus betrokken moeten zijn geweest. Zij slaan zich op de borst en weklagen. Jezus spreekt hen aan en zegt dat ze niet moeten wenen over Hem, maar over zichzelf en over hun kinderen. "Want", zo staat er, "als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan gebeuren met het dorre?"

Jezus roept hier op tot bezinning. Wat zal er van de wereld terecht komen als het groene hout geen levenskansen krijgt? Hij zet de vrouwen terug in hun leven dat doorgaat en geeft hun een opdracht.

Als derde ontmoeten wij de misdadigers die tegelijkertijd met Jezus terechtgesteld zullen worden. Een van hen bespot Jezus en verwacht, eist haast, dat Hij op het laatste moment toch nog een wonder zal verrichten en dat Hij hem daar ook in zal laten delen. De andere misdadiger weet dat hij terecht veroordeeld is en dat hij zijn straf zal moeten ondergaan. Hij voelt, net als de vrouwen, dat Jezus onterecht veroordeeld is en hij zegt dat ook. Tegelijkertijd vraag hij aan Jezus of Hij aan hem wil denken wanneer Hij in het Koninkrijk gekomen is. Hij geeft met zijn vraag aan dat hij met Jezus wil zijn over de grenzen



van de dood heen en dat mag hij ook. Jezus belooft hem dat zij vandaag nog samen in het paradijs zullen zijn.

Er is nog een vierde groep mensen in dit verhaal: De soldaten en alle andere mensen die Jezus bespotten. In hun geval zou ik niet willen spreken van een ontmoeting. Zij keren zich van Jezus af. En toch, zelfs in deze groep heeft kennelijk toch een ontmoeting plaatsgevonden. Lucas vertelt over de honderdman, bij de kruisiging aanwezig, iets heel bijzonders: "Bij het zien van wat er gebeurd was, loofde de honderdman God en zei: 'deze mens was waarlijk een rechtvaardige'." (Lc. 23,47)

We zagen dus toch vier ontmoetingen. Vier ontmoetingen die staan voor drie manieren waarop mensen in hun geloof kunnen staan of tot geloven kunnen komen.

Echte ontmoetingen veranderen mensen. Mgr. Ernst beschrijft dit in zijn overwegingen over gemeenschap, geweten en vrede. Emanuel Levinas maakt de intermenselijke ontmoeting tot tot thema in zijn boek 'Het menselijk gelaat'. Het menselijk geweten ontstaat daar waar een ander mens je aankijkt. Levinas zegt het zo: "Ik bezat en genoot mijn wereld als een huis. (...) niet vermoedend dat ik door mijn toe-eigening van al het goede, anderen arm maakte, ze van hun recht beroofde."

Onder het oog van de ander wordt alles anders. Jezus zegt: "niet ieder die 'Heer, Heer' roept, maar degene die de wil van mijn Vader doet..." De wil van God is dat wij, net als Jezus, werken aan het koninkrijk Gods door elkaar te zien, door elkaars last te dragen als deze te zwaar wordt, zoals Simon van Cyrene deed. Door te zoeken naar het groene hout, de gerechtigheid, zoals de vrouwen, en tot het inzicht te komen, zoals de misdadiger, dat Jezus de zin van deze wereld is.

Pastoor Vriend



Tera Houting zit aan de keukentafel bij Wil de Bruijn

Wil de Bruijn (73) is de initiatiefneemster van de Dinerclub. Zij en haar man, met wie zij bijna 51 jaar getrouwd is, wonen in Eemnes. Jan de Bruijn is ook actief bij St. Jan - de Goede Herder en helpt al jaren bij de bogen. Van hun vijf kinderen is er een als kindje gestorven. De andere vier wonen nu, met de acht kleinkinderen, dicht in de buurt. Dat was wel anders. Eentje heeft zelfs in Brazilië gewoond! Uit die periode kent Wil zuster Rosa, zij werkt in de sloppenwijken en heeft een tehuis voor (wees)kinderen en ex-drugsverslaafde kinderen opgezet. Dit tehuis is bijna klaar. Het zogenaamde Amazone project. Heel veel lesmaterialen zijn nodig. Wat er aan fooi gegeven wordt aan de Dinerclub, stuurt Wil op naar zuster Rosa. Een interessant interview met een bijzondere vrouw!

Waar bent U opgegroeid?

“Oorspronkelijk kom ik uit Bussum en ben daar naar school gegaan. Lagere school, huishoudschool en naaischool. Ik heb Jan daar leren kennen. Vervolgens eerst in Bussum gewoond en daarna naar Laren en Eemnes verhuisd. Als klein kind heb ik natuurlijk al de processie gezien en als gids liep ik dan mee.”

Hoe is het vrijwilligerswerk voor de kerk begonnen en hoe is het idee ontstaan van een dinerclub?

“Ik heb vroeger de gezinsdienst gedaan en toen de kindernevendienst met Ans, Agnes en Corry. Daarna weer een poosje niets in de kerk vanwege de zorg voor mijn moeder.

Het grappige is dat ik tijdens het mediteren, constant het laatste avondmaal voor mijn geest kreeg. Het bleef maar terugkomen en het hield me behoorlijk bezig. Het feit dat ik mensen opeens zonder partner in de kerk zag zitten, bracht mij op het idee iets te gaan doen voor alleenstaanden. Zo is het geboren.

Vervolgens ben ik naar pastoor gegaan en zei dat ik iets wilde doen voor de alleenstaanden! Pastoor vond dit een heel goed initiatief!

Vanaf de 1e avond dat ik het diner startte, ben ik het plaatje van het laatste avondmaal kwijt!”

Hoe komt u aan de naam 'Dinerclub'?

“Pastoor heeft de Dinerclub bedacht. “Weet je wat”, zei hij, “we gaan het de 'Dinerclub' op z'n Engels noemen.”

Hoe vaak is het diner, het prijskaartje en wat moet ik me erbij voorstellen?

“Het diner is voor alleenstaande ouderen die nog op zichzelf wonen. Vanaf 17 uur op een bepaalde zondag, staan ze al op de stoep te wachten en worden ontvangen met een drankje en toastje. De leeftijd is vanaf 65 jaar maar de oudste is 91! Sommigen lopen slecht maar ze komen wel!

Ik wilde dat graag meerdere keren doen en de 1e keer kwamen er al 11 mensen en nu komen er steeds meer. Afgelopen zondag hadden we 17 gasten. Met Kerst bijvoorbeeld 20 en toen was het vol! Ons motto is ook: Vol = Vol ; de mensen die te laat bellen, staan bovenaan de lijst voor de volgende keer.

Met pastoor bepaal ik de datum van het volgende diner, maar pastoor zelf is er niet bij. We zijn lekker met elkaar en bidden voor aanvang en na afloop van het diner.

Het diner (€ 7,50) bestaat uit een soepje dan een hoofdmaaltijd en een toetje. Inmiddels ben ik erachter dat de meesten niet zo van ijs houden en daar houd ik dan rekening mee. Afgelopen zondag stond op de menukaart Boeuf Bourignon met dessert Tiramisu!

En zo ben ik de hele zaterdag bezig om voor te bereiden. Koken doe ik alleen, ik werk met verse producten en de oven in de pastorie kan ik ook gebruiken. Af en toe helpt Agnes (v/d Brink) mij en met uitserveren helpen altijd anderen. Rond 20.30 uur gaat iedereen weer huiswaarts.”

Dus het was een groot succes al vanaf het begin?

“Jazeker! De eerste keer heb ik alles zelf betaald en daarna hebben we een bedrag eraan gerelateerd.



Het linnengoed, servetten, servies en glaswerk is allemaal gesponsord! Een heuse mooie aangeklede tafel. Ik neem het vieze linnengoed weer mee naar huis, was ik, om vervolgens schoon in de kast te leggen voor de volgende keer.”

Wat doet dit met u? Waarom doet u dit en waarom zou een ander het moeten doen?

“Vrijwilligerswerk verrijkt je leven. Het maakt je meer mens. Ik vind het fijn om voor anderen iets te betekenen, blijdschap en verdriet te kunnen delen. Dat is ook belangrijk.

Het is wel vermoeiend, maar ik krijg ook bewondering van anderen die meemaken wat ik dan ervaar. Gezelligheid, warmte, openheid, samenzijn en dat doet je goed!”

Wat betekent het geloof voor u?

“Het katholieke geloof betekent heel veel voor mij. Ik vind het protestante geloof erg zwaar; te strikt met de bijbel en ik geloof vanuit mijn hart en ziel. Ik voel me prettig bij het katholieke geloof. Ik kom uit een familie waar veel geestelijken uit voort zijn gekomen. Een tante die in Indonesië zat en af en toe naar Nederland kwam, heeft waarschijnlijk de diepste wortel gelegd.

Ook het feit dat ik 2 keer in coma ben geweest en klinisch dood was, heeft me gesterkt in het geloof. Ik heb de andere wereld gezien en ben door een tunnel gegaan en begeleid door witte gedaantes en heb het licht ervaren! Een vraag die ik daar heb gesteld, werd 4 dagen later (nadat ik uit coma was) beantwoord. Er is dus met zekerheid een volgend leven en niemand hoeft bang te zijn voor de dood. Ik heb het gezien en ervaren.

De inspiratie komt echt van binnenuit om dit te doen. Het is eigenlijk onmogelijk te verwoorden. Ik ben 4 keer naar Lourdes geweest en put daar kracht uit. Mijn zus had een tumor op de hersenstam, ten dode opgeschreven en ik voelde in Lourdes dat ze beter werd. Niemand geloofde mij. Maar zelfs de oncoloog zei dat er een wonder was gebeurd. Wil de Bruijn heeft helende handen!”

Hoe is het katholieke geloof in uw dagelijks leven verankerd?

“Het geloof pas ik toe door dagelijks mens te zijn en de mensen een helpende hand te bieden aan hen die het nodig hebben. Tegenwoordig praten mensen wel met elkaar maar ze luisteren niet echt. Dat is jammer, het verarmt je.”

Tijdens de maaltijd wordt er ook gebeden. Wat bidt u dan?

“Soms ben ik geïnspireerd tot een eigen gebed

maar van zuster Rosa uit het klooster heb ik een speciaal boekje gekregen en daar haal ik gebeden uit. Een fijn handvat.

Het gebed wat we zondag samen hebben gebeden, luidt als volgt:

In Uw Naam, Vader

mogen wij deze maaltijd genieten

samen met hen die aan onze tafel te gast zijn.

Leg Uw zegen op ons en op dit eten

Versterk de band die er tussen ons is

en laat ons delen in het geluk

dat U voor ons hebt bereid

door Jezus Christus, onze Heer, Amen!”

Wilt u meer weten over het Amazoneproject, neemt u dan contact op met mevrouw Wil de Bruijn telnr. 035-5389706 of wildebruijn@ziggo.nl

Fotoboek over Muttom

Op 10 maart j.l. overhandigde een trotse Nico Bierlaagh aan pastoor Vriend het eerste exemplaar van het prachtige reisverslag van een kunstenaar op reis naar Muttom. Wij hebben deze bijzondere gebeurtenis voor u vast kunnen leggen! Heeft u de boekentafel gemist met een signeersessie? Neemt u contact op met Tera Houting (tera@peak-sailing.nl), dan wordt er alsnog een exemplaar (t.w.v. € 29,95) met handtekening geregeld.



Je bent een geschenk van God.

Hierbij nodigen wij alle parochianen uit voor de feestelijke eerste Heilige Communieviering op zondag 15 april a.s, om half twaalf in onze basiliek. In deze viering zullen 16 kinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen. Als thema hebben we dit jaar: "Je bent een geschenk van God" en daar is ook het kennismakingsbord over gemaakt.

Op woensdag 11 januari zijn we begonnen met de voorbereiding. Op 10 woensdagmiddagen kwamen de kinderen bijeen. We gebruiken het communieproject: "Het geheim van de eucharistie", samengesteld door Peter Vermaat. We zijn hier erg enthousiast over, want de kindermappen zien er erg vriendelijk en kleurrijk uit. Het project bevat zelfs een cd met de liedjes die we elke week zingen. Ook de begeleidersmap met richtlijnen en adviezen is erg uitgebreid. We hebben bijvoorbeeld elke keer een dramatische spelvorm; met de kinderen beelden we dan het bijbelverhaal van die middag uit. We hebben door de woestijn gelopen net als Johannes de Doper op zoek naar sprinkhanen. En in de boot geroeid net als de leerlingen van Jezus. Er zijn al drie ouderavonden geweest onder leiding van Pastoor Vriend. Op maandag 2 april staat alweer de laatste ouderavond gepland. Graag tot ziens op 15 april.



Namens de werkgroep eerste communie,
Tineke, Liesbeth en Mienieke.



'Online' jongerenviering 11 maart



Live muzikaal optreden vanuit Panama

Tijdens de jongerenviering '24/7 Online' van 11 maart is voor het eerst een heuse online videocall gehouden via het bekende Skype. Via het grote scherm was te zien hoe pater Roberto de mensen toelichtte over zijn inzamelingsactie in het plaatsje El Bale in Panama. Hij vertelde onder andere dat hij druk bezig is voor de kinderen. Zo krijgen zij tegenwoordig computerles en krijgen ze goed onderwijs. Maar hij vertelde voornamelijk waar tijdens deze 40-Dagen Aktie voor wordt gespaard: pater Roberto en de mensen in het berggebied leven op grote afstand van de hoofdstad Panama City. Daarom is het in noodgevallen noodzakelijk om een ambulance te hebben. Naast de functie

van ambulance moet de auto ook in staat zijn om als lier en als transportvervoermiddel te dienen. Pater Roberto was zeer gelukkig om alle mensen in de kerk te zien en zijn voorstel was om een lied voor de mensen te zingen, begeleid op zijn gitaar. Zijn muzikale talent werd zeer gewaardeerd. Hij speelde het welbekende "Dank U voor deze nieuwe morgen" in meerdere talen, waaronder zijn moedertaal Spaans. En als verrassing zong hij nog "Wees Gegroet Maria". Pater Roberto vroeg aan de mensen of zij hadden meegezongen, maar zij luisterden liever.

Al met al was dit de eerste keer dat er via internet werd gebeld naar de andere kant van de wereld. Het was zeker een daverend succes en pater Roberto was de mensen zeer dankbaar voor hun aandacht en hun bijdrage, want de opbrengst van de collecte was geheel voor zijn project bestemd. Natuurlijk moeten we het gospel-koor The Gye Nyame Choral Singers niet vergeten, die voor de tweede maal bij ons te gast waren met hun fantastische stemmen.

De foto's van deze viering kunt u vinden op www.rkjlaren.nl. Voor meer informatie over de projecten van pater Roberto kunt u kijken op: www.solidariteit-panama.nl

Linda de Valk, RKJ Laren
website: www.rkjlaren.nl - e-mail: info@rkjlaren.nl

Paasconcert van de Sint Jans Schola

In deze periode vinden alweer wekelijks de repetities plaats met de koorleden van de Sint Jans Schola in aanloop naar het Paasconcert op de tweede paasdag. Enthousiast wordt er gewerkt aan een veelzijdig paasprogramma met prachtige - bekende en onbekende - werken van o.a. Mendelssohn, G. Gabriëli en Diepenbrock. Dit jaar is het koperkwartet OTTONI uitgenodigd. De naam Ottoni komt uit het Italiaans en staat voor een groep koperen blaasinstrumenten uit een orkest. De bezetting is die van het traditionele koperkwartet: 2 trompetten, hoorn en trombone. Samenwerking met dit kwartet, organist en koor belooft iets bijzonders te worden; zoals o.a. het

dubbelkorige "Jubelt dem Herrn" van G. Gabriëli. De koren worden tegenover elkaar opgesteld, zoals in de tijd dat Gabriëli in Venetië werkte gebruikelijk was.

Daarnaast zal het koperkwartet ook als kwartet optreden.

Aan het orgel wordt medewerking verleend door organist Wybe Kooijmans. Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren worden om 15.00 uur geopend. De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop. Het concert belooft weer veel luistergenot te zijn met muziek door de eeuwen heen.

Ziekentriduum Hilversum

Al jarenlang kent de rooms-katholieke kerk de traditie van het Ziekentriduum. Ook in Hilversum vindt dit al vele jaren plaats in de kerk van de Emmausparochie aan de Kerkelandenlaan. Dit jaar is dat op 8, 9 en 10 mei.

Drie dagen waarop de deelnemers (wij noemen hen liever gasten) middels vieringen, handoplegging en zegening geestelijk gesterkt worden. Het Ziekentriduum is dan ook bedoeld als een geestelijke steun in de rug voor ouderen en langdurig zieken. Maar er is ook tijd voor ontspanning om er zo eens even helemaal uit te zijn. Het samenzijn met anderen maar vooral de persoonlijke aandacht en het weer eens naar de kerk kunnen gaan maken dan ook dat onze gasten "er weer even tegen kunnen".

Graag nodigt het bestuur van de Stichting Ziekentriduum Hilversum mensen uit deel te nemen aan een of meerdere dagen. Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 en 15.00 uur. U wordt zo nodig opgehaald en thuisgebracht.

U kunt zich nu al opgeven bij de contactpersoon in uw parochie of tehuis, bij uw pastor of bij het secretariaat Eikbosserweg 71, 1214 AG Hilversum tel. 6213465. Maar een van onze contactpersonen komt nog bij u langs in maart of april.

Opgeven is noodzakelijk in verband met de verantwoordelijkheid van de organisatie voor medicijngebruik en dieet, maar zeker ook met de capaciteit van de keuken en het vervoer.

Palmpasenoftocht

PalMZondag 1 april

Tijdens de gezinsviering van 11.30 uur zal er een kleine processie plaatsvinden voor de kinderen met hun stokken vanuit de dagkapel.

Na afloop van de viering zal er een optocht vertrekken naar Johannesheve, waar de kinderen hun palmpaasstok aan een bewoner mogen geven.



Gedoopt

25 feb. Thomas van Maasdijk
4 mrt. Jim Johannesma
18 mrt. Miriam Khosaba

Overleden

11 mrt. Bep Majoor

Collecten

4-5 febr. € 624,11
11-12 febr. € 589,16
18-19 febr. € 823,28
25-26 febr. € 696,24
3-4 mrt. € 683,55
10-11 mrt. € 683,91
40-dagen-actie € 735,-

Biechtgelegenheid:

zaterdag 14 april 16.30 uur
zaterdag 28 april 16.30 uur

Dinerclub

Op zondag 15 april is er voor oudere alleenstaanden (65+) uit onze parochie weer dinerclub in de koffiekamer van de pastorie. Opgave: tel. nr. 035-5389706

Wil de Bruijn

Oecumenische vesper



Door de Gelijkenis van het mosterdzaadje (Mattheus 13: 31-32) mogen we geloven in de kracht van het kleine, het nietige.

Wat onbelangrijk lijkt kan uitgroeien tot iets moois, iets zinvol, iets groots. Dat is de hoop die Jezus ons geeft met deze parabel en daarover willen we mediteren in de

Oecumenische Vesper van zondag 29 april 2012 om 19 uur in de Johanneskerk te Laren.

Voorgangers: Drs. N. Hollander (Hilversum) en Ds. J. Glazema (Huizen).

Muzikale medewerking: Cantorij Protestantse Gemeente Laren-Eemnes o.l.v. S. Kruijsse en Joost Veerman, orgel.

Van harte welkom!



Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap St. Jan - Goede Herder, Laren NH. Verschijnt 10x per jaar.

Redactie:

J.M. Peeters
J.J.M. Vriend

Redactieadres:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma. t/m do. van 9.00-12.30 uur

Technische uitvoering:

Graficiënt Printmedia
telefoon 036 - 546 19 60
Aanleveren digitale bestanden
sintjan@belkerken.nl

Bezorging:

J.R. Majoor (Goede Herderwijk)
telefoon: 035 - 538 99 85
T. Pandelaar-van den Brink (St Janwijk),
telefoon: 035 - 531 31 58

Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
Rabobank Noord Gooiland
rekeningnummer: 33.49.66.000

Parochie-secretariaat:

K.A.W. de Leeuw-Vanderkimpen
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
telefoon: 035 - 538 20 71
fax: 035 - 533 07 40

Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, telefoon: 035 - 538 20 71
H. Veldhuis, diaken
telefoon 06 517 142 62

Kerk-/Gezinsbijdragen:

Parochie St Jan - Goede Herder
Brink 33, 1251 KT Laren NH.
telefoon: 035 - 538 20 71
ma.t/m do. van 9.00-12.30 uur
banknummer: 33.49.05.397

Internet:

www.belkerken.nl/sintjan
e-mail sintjan@belkerken.nl

Vieringen van zaterdag 31 maart t/m zondag 06 mei

De Goede week

Zaterdag 31 maart 17.00 uur
Zondag 01 april *palmzondag* 09.30 uur
11.30 uur

Dinsdag 03 april 21.30 uur

Woensdag 04 april 19.00 uur

Donderdag 05 april *Witte Donderdag* 19.30 uur
21.00/22.30 uur

Vrijdag 06 april *Goede Vrijdag* 15.00 uur
19.30 uur

Zaterdag 07 april *Paaszaterdag* 22.00 uur
Zondag 08 april *Paaszondag Verrijzenis van de Heer* 09.30 uur
11.30 uur

Maandag 09 april *2e Paasdag* 10.00 uur

Zaterdag 14 april 17.00 uur
Zondag 15 april *2e zondag van Pasen* 09.30 uur
11.30 uur

Zaterdag 21 april 17.00 uur
Zondag 22 april *3e zondag van Pasen* 10.00 uur
11.30 uur

Zaterdag 28 april 17.00 uur
Zondag 29 april *4e zondag van Pasen Roepingenzondag* 09.30 uur
11.30 uur

Dinsdag 03 mei 21.30 uur

Zaterdag 05 mei 17.00 uur
Zondag 06 mei *5e zondag van Pasen* 09.30 uur
11.30 uur

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Eucharistie (Gezinsviering)

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Geen viering

Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij
Avond van het Lijden; stille wake

Het bidden van de Kruisweg
Passieverhaal en Kruisverering
m.m.v. het St. Janskoor

Paaswake m.m.v. de Cantorij

Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Eucharistie

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Nederlandse gezangen
Eucharistie 1e Heilige Communie (Gezinsviering)

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn
Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Eucharistie met samenzang
Hoogmis m.m.v. Het Klein Byzantijns Koor
Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Vesper met de Broederschap van Sint Jan

Eucharistie met samenzang
Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Nederlands gezongen Eucharistie m.m.v. de Cantorij

Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nogeens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)

Kleuter Woorddiensten

Zondag 08 april 11.30 uur

Voor informatie over de Kleuter Woorddiensten, kunt u contact opnemen met mw. Linda Huijsmans, tel. 035-5415839.

Vieringen werkdagen

Maandag 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 18.30 uur aanbedding, waarna om 19.00 uur de H. Mis in de basiliek
Vrijdag 09.00 uur in de dagkapel

N.B.

Wanneer er op woensdag een huwelijksinzegening of uitvaart plaats vindt, komt de viering van 19.00 uur te vervallen. Dit wordt in het weekeinde bij de mededelingen vermeld.



Het volgende nummer van de Klepel verschijnt op 3 mei 2012. Kopij graag inleveren vóór 19 april op het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: sintjan@belkerken.nl